

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

nr. 57 - Zondag 25 april 2021

Welkom!

We schieten al lekker op in de tijd. De zomertijd is inmiddels al weer enige weken geleden in gegaan en de avonden worden al weer veel langer. In de kerk hebben we inmiddels het Paasfeest achter ons gelaten maar de Paastijd gaat nog verder. Zoals we ons 40 dagen hebben voorbereid op Pasen, zo gaan we nu ook door een tijd 40 dagen op weg naar de Hemelvaart van de Heer. Vandaag is het de 4de zondag van de Paastijd. Dat wil zeggen: *de Zondag van de Goede Herder*. We horen de bekende en mooie rede van Jezus, waarin Hij zichzelf portretteert al de Goede Herder, die zijn schapen kent. En dat geeft ons terecht een goed gevoel, juist in deze tijd waarin zovelen opzoek zijn naar zin en identiteit, naar bemind en gekend worden.

Gods Woord op de 4de zondag van Pasen

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (10, 11-18)

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: „Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaaftal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt Mij het af maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.”

Ter overweging

Elke zondag van ons kerkelijk jaar heeft een bepaalde titel. Deze titel is vaak ontleend aan het eerste woord van het openingsvers van de Mis. De bekendste zondagen zijn wel ‘*Gaudete*’ in de Advent en ‘*Laetare*’ in de Vastentijd. Deze zondag is het de ‘*Zondag van*

Goede Herder’. Deze keer is het thema van de zondag niet ontleend aan het introïtus maar aan het Evangelie. Vandaag horen we in het Evangelie die beroemde woorden (rede) van Jezus waarin Hij zegt “*Ik ben de Goede Herder*”. We horen deze woorden terug in het Alleluia-vers en in het Communie-vers van de Gregoriaanse gezangen.

De ‘Goede-Herder-rede’ van Jezus is een heel geruststellend woord. Het geeft niet alleen aan dat Hij de Goede Herder is maar ook dat wij door Hem gekend zijn. Gekend worden is een uiterst belangrijke zaak in ons leven. Iedereen zoekt op één of andere wijze gekend te worden, bemind te worden, gehoord te worden, etc. etc. Zonder deze erkenning wordt ons leven zwaar en eenzaam. In die situatie wordt het steeds moeilijker ook in jezelf te blijven geloven, jezelf te waarderen, etc. Helaas kennen veel mensen deze ervaring.

In onze tijd zijn bijzonder veel mensen op zoek naar hun identiteit. We zoeken waardering, betekenis en zin in ons leven. Velen zoeken het in allerlei hoeken en gaten. Sommigen doen aan Yoga, anderen gaan de natuur in, weer anderen lezen over psychologie, astrologie of wat dan ook. Een heel aantal mensen zoekt het in hun werk en gaan daar heel ver in op. Sommigen zoeken gekend te worden bij andere mensen die zij tegenkomen of met wie zij samen optrekken. Sommigen zoeken het ook op verkeerde plekken, in bijvoorbeeld een losbandig leven vol drugs en drank. Steeds minder mensen, althans zo lijkt het in onze streken, zoeken waardering en vormen hun identiteit aan de hand van het Evangelie van Jezus Christus en het Katholieke geloof. En dat is spijtig want de Heer heeft zoveel te bieden en de Kerk van de Heer is zo rijk aan levenservaring en zingeving.

Ook al voelt het soms aan alsof wij de Laatste der Mohikanen zijn, toch zoeken wij onze levenszin, waardering, identiteit, etc. in het geloof in Jezus Christus, de verrezen Heer. Wij zoeken Hemzelf. Wij geloven niet in ‘iets’ maar ons geloof draait om Zijn Persoon en wat Hij voor ons bewerkt heeft door zijn lijden, sterven en verrijzen: Verlossing van onze zonden en verzoening met onze hemelse Vader. Hij is de Goede Herder die ons kent. Hij weet wat er in ons omgaat. Hij kent onze gedachtegangen, onze emoties,

ook onze onzekerheden die we het liefst voor elkaar verborgen houden. Hij weet hoezeer wij het nodig hebben dat wij ons gekend en bemind weten en leiding nodig hebben in ons leven.

Het beeld van Jezus als de Goede Herder, van de schaapskudde en de schaapsstal, zijn daarom zulke mooie beelden om ons geloof, ons vertrouwen en onze hoop te voeden. Hij kent ons bij name en dan komt het: Hij kent ons zoals Hij de Vader kent en de Vader Hem kent. Dit is een heel bijzonder kennen. Dit is een kennen dat niet zomaar gaat over: “*ik weet hoe je heet*” of: “*jij bent één van Jan en Marie*” of: “*ik heb je nog als klein kind in de straat zien spelen*”. Neen, de manier waarop de Vader en de Zoon elkaar kennen, is een kennen vanuit een ondeelbare éénheid. De Heer, de Goede Herder, kent ons vanuit een eenheid, die wijzelf niet eens vermoeden maar die er wel is!

Wat zoeken wij dan nog naar onze identiteit, naar zin, naar gekend worden, naar...??? Wij zijn al in Jezus' Hart!!! Door Hem hebben wij al een identiteit, zin, waarde, etc. We kunnen nu gerust genieten van die relatie en daarom met vertrouwen leven in deze tijd. We zijn niet de Laatste der Mohikanen. We zijn, zo zegt de heilig Apostel Johannes, Gods kinderen! Zijn liefde is voor ons en wij horen bij Hem. Kortom, geniet maar lekker van deze mooie zondag. U bent in goede handen!



Lied: Jezus' liefde voor mij

Dank U mijn Vader voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.

Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,
door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.

U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Refrein: Al wat ik ben, dank ik aan Hem:
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien

van uw heilige Geest.

Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,
geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.

Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg. *Refrein*

Niets houdt mij tegen mij over te geven,
aan U: Jezus alleen.

U leidt mij door diepten; met krachtige liefde
draagt U, mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.

U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef! *Refrein*

Deze tekst is van Hans Maat. De muziek van dit lied is geschreven door de helaas veel te vroeg overleden Kinga Ban. Op YouTube vindt u deze tekst prachtig gezongen door Sela-zangeres Mirjam Kerkhof.

Klik daarvoor op 'Ctrl' + deze link:

<https://www.youtube.com/watch?v=-v669G XKDCc>

Roepingenzondag

De zondag van de Goede Herder is jaarlijks ook Roepingenzondag. Ons Bisdom doet mee met de landelijke campagne en heeft dit jaar als thema “*Wat vraagt God van jou?*”. Dit weekend willen we dus ook in het bijzonder bidden voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat, pastoraal werker en religieus leven. Op het einde van de vieringen zal er ook een extra collecte zijn voor het roepingenwerk in ons eigen Bisdom. Gelukkig trekken onze roepingenavonden en -weekenden nog altijd redelijk veel jongeren.

Geranium-actie

Graag uw aandacht voor de speciale Geranium-actie ter ondersteuning van het werk van uw lokale caritas- of diaconiewerkgroep. U kunt nog tot 24 april geraniums bestellen, dat kan via het aanvraagformulier in het parochieblad op pagina 5.

Deze Nieuwsbrief ronddelen

Zou u zo goed willen zijn deze Nieuwsbrief rond te delen met wie hem niet kan ontvangen of wie geïnteresseerd is in ons katholieke geloof en geloofsgemeenschap, met wie zoeken naar zin, hoop en vreugde in hun leven. Van harte wensen wij u een heel mooie en gezegende zondag toe, dat u de liefde, leiding en goede zorg van de Goede Herder mag ervaren. En graag tot ziens, in de kerk tijdens de vieringen of elders.

*Mede namens pastor Annie Schothorst-Vos,
pastoor John De Zwart*

Voor de kinderen

Deze zondag horen we Jezus vertellen over de Goede Herder. Dat is Hijzelf. En wij zijn Zijn schapen en horen bij zijn schaapstal (dat is de Kerk). Wat Jezus daarmee wil duidelijk maken is dat Hij ons heel goed kent en dat Hij ons lief heeft en voor ons zorgt zoals een herder zorgt voor de schapen van zijn kudde, de schapen te eten geeft en beschermt tegen wolven die de schaapjes willen wegroven. Kun je wel blaten zoals een schaapje? Jij bent toch ook schaapje in de kudde van Jezus! Misschien ben jij wel dat schaapje dat Jezus, de Goede Herder, op zijn arm heeft en dicht tegen zich aandrukt!

