

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam

Nr. 237, 27^e zondag door het jaar B, 6 oktober 2024

Inleiding

In je eentje kun je niet bestaan. Mensen hebben anderen nodig om te kunnen leven. We verbinden ons met elkaar in diverse relaties, in gezinnen en verenigingen, op school en werk, in deze parochie, in onze vriendenkring. Daar onderscheiden we ons van anderen en leren we onszelf kennen als enig en uniek. In de lezingen van vandaag horen we hoe het zoeken naar een evenwicht tussen ik en de ander vanaf het begin gegeven is en hoe wij voor elkaar een zegen kunnen worden.

Evangelie: Marcus 10, 2-16

In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen: Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten? Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen. Hij antwoordde hun met een wedervraag: Wat heeft Mozes u voorgeschreven? Zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief op te stellen en haar weg te zenden. Doch Jezus antwoordde hun: Om de hardheid van uw hart heeft hij die bepaling voor u neergeschreven. Maar in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen één vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden mag een mens niet scheiden. Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover. Hij sprak tot hen: Wie zijn vrouw wegzendt en een andere huwt maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. En wanneer zij haar man verlaat en een andere huwt begaat zij echtbreuk.

De mensen brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dit zag zei Hij verontwaardigd: Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan. Daarop omarmde Hij ze en zegende hen terwijl Hij hun de handen oplegde.

Ter overweging

Niet voor de eerste keer proberen de Farizeeën Jezus met een strikvraag in een val te lokken. Als altijd reageert Jezus met een tegenvraag. Hij trapt niet in de val die is uitgezet. Over de wet van Mozes heen verwijst Hij naar de schepping. Daar gaat dit weekend de eerste lezing uit Genesis over.

In het scheppingsverhaal in Genesis lezen we over God die de aarde en alles wat daarop leeft geschapen heeft. En Hij schiep de eerste mens: adam. En die eerste mens is elke mens; adam is iedereen: u en ik. Met adam wordt niet ‘man’ bedoeld.

En van die mens in den beginne, in beginsel, zegt God dat het niet goed is dat hij alleen blijft. Daarom maakt Hij een hulp die bij hem past. In het Hebreeuws staat er letterlijk: een hulp die tegenover hem staat. Eerst schiep God de dieren in het veld en in de lucht, maar dat zijn geen goede hulpen tegenover de mens. Een tegenover vindt de mens pas in een andere mens, iemand die antwoord geeft, een tegenwoord, iemand die tegenwoordig is. Iemand die gelijkwaardig is aan de eerste mens.

Mens bèn je pas en word je pas door relaties met andere mensen. Alleen is de mens onvruchtbaar, niet alleen letterlijk biologisch, maar ook, en meer nog, figuurlijk en psychologisch. We hebben anderen nodig om bij te schuilen, om te groeien, om te geven en te ontvangen, om aangesproken en tegengesproken te worden.

Tot voltooiing komt de mens in relatie met anderen. Hoeveel geluk in het leven ligt niet in de mogelijkheid dat je met anderen een hecht verband aangaat, en dat anderen jou mogen en jou opnemen in een verbond?

En hoeveel verdriet bestaat niet daarin dat jij anderen afwijst, of dat anderen jou afwijzen, dat je het gevoel hebt niet gezien en niet gekend te worden, geen contact te kunnen krijgen, alleen te blijven...

‘Het is niet goed dat de mens alleen blijft’, zegt God, en hij schiep de mens een andere mens, een tegenover, opdat zij samen zouden zijn en één zouden zijn. En die roep, die uitnodiging tot geluk in verbondenheid met andere mensen, geldt voor iedere mens.

Geluk is te vinden in diepe en intieme relaties met anderen. Daartoe is elke mens geroepen, Vanaf het begin scheidt God de men, gelijkwaardig aan elkaar. De een staat niet boven de ander. Er is geen één mens helemaal af, alleen samen zijn ze compleet.

We zijn individueel geschapen, met eigen gaven en talenten, maar we zijn tot verbondenheid geroepen, om elkaar tot hulp én tegenover te zijn. We kunnen elkaar aanvullen, wat de één niet kan, kan de ander.

Waar verbondenheid ontbreekt, waar mensen geen band voelen met een ander, gebeuren gruwelijke dingen: pesten, bedriegen, elkaar het licht niet in de ogen gunnen, elkaar naar het leven staan, oorlogen, machtsmisbruik, martelingen,....

Waar verbondenheid ontbreekt heerst eenzaamheid, hoeveel mensen hebben hier geen last van!

Verbondenheid: daar is grote nood aan in onze samenleving. Veel mensen zijn letterlijk en figuurlijk de weg kwijt omdat ze geen verbondenheid ervaren.

Het tegenovergestelde, leven in verbondenheid met elkaar, dat is wat ons opbouwt, dat is wat leven voortbrengt.

Daar horen woorden bij als: elkaar respecteren en omzien naar elkaar.

God werd zelf mens in Jezus. Geen mens leeft voor zichzelf alleen. Ook God werd niet mens voor zichzelf alleen. God werd mens in Jezus Christus omdat Hij ons leven ten volle met ons wilde delen. Als geen ander heeft Jezus laten zien dat iedere mens telt, wie je ook bent. Dat iedereen meetelt, dat we niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. Dat liefde in zijn vele vormen de grondtoon hoort te zijn. Jezus verwijst in zijn antwoord aan de Farizeeën naar het begin, naar de bron van alle leven: de Schepper. En Die maakte de mens voor de liefde.

Jezus heeft vaak verteld over zijn verbondenheid met God. De band met God maakte dat Hij leefde en handelde zoals Hij deed. Dat is wat Hij ons ook gunt. Dat ook wij zo'n zelfde band met God opbouwen en mogen ervaren. Dat we door de band met God inspiratie, kracht en sterkte krijgen om verbondenheid op te bouwen met de mensen om ons heen. Om één te zijn met elkaar. We zijn tenslotte allemaal Zijn kinderen!

Aan het einde van het evangelie lezen we dat Jezus een kind in het midden zet. 'Als je niet wordt als een kind, is er voor jou geen plaats in het koninkrijk van God'. Dit is een oproep om opnieuw met die onbevengene ogen van het eerste begin naar elkaar te kijken.

Een oproep om elkaar te zien zoals we bedoeld zijn door God. Als we elkaar kunnen zien met kinderoogen, zullen we eerlijk en oprecht met elkaar omgaan. Dan zal het rijk Gods op aarde zichtbaar worden.

We zijn niet aan elkaar gegeven om 'jij' en 'ik' te zijn, maar om samen, als Zijn kinderen, te wandelen in Gods licht.



Gebed

Goede God, die uw mensen bijeenbrengt,
Gij hebt uw wereld geschapen tot één wijde ruimte.
In die goede wereld is de mens geschapen tot
gemeenschap, tot verbondenheid.
Alleen als de ene mens de andere nodig heeft,
kunnen wij uw liefde ervaren.
Neem alle hardheid van ons weg,
opdat uw beeld in ieder mens gekoesterd wordt.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
die met U en de heilige Geest
leeft en liefheeft in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen

Dit weekend hebben we naast de gebruikelijke weekendvieringen de Marialof op zondagmiddag om 17.00 uur in de kerk van Sint Nicolaasga. Wij beiden gaan voor. Viert u mee?

Dit was mijn laatste bijdrage aan deze nieuwsbrief Gods Woord op Zondag. Dank voor het lezen en de reacties.

Ik ga nu nog geen afscheid nemen, dat doen we volgende week zondag. Er is dan één viering voor de hele parochie te Joure, aanvang 10.00 uur. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Mede namens pastoor John de Zwart, alle goeds en een fijn weekend toegewenst.

Hartelijke groet, pastor Annie Schothorst-Vos.

Voor de kinderen

Afgelopen vrijdag was het 4 oktober. Dan vieren we diierendag en denken aan de heilige Franciscus.

Je kunt zijn verhaal lezen door op deze link te klikken:

<https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/driewintigste-zondag-door-het-jaar-c/extras/franciscus-van-assisi.html>

Kun jij onderstaande puzzel oplossen en mooi inkleuren?

God liefhebben
Franciscus van Assisi

Franciscus, zoon van een lakenhandelaar, schonk zijn bezittingen aan de armen en koos ervoor bezitloos door het leven te gaan. Die weg meende hij te moeten gaan. Hij kreeg veel volgelingen en stichtte de orde van de 'Minderbroeders'. Hij beschouwde alle schepselen, dieren, kruiden en bloemen, maar ook elementen als water, vuur, licht en aarde als zijn broeders en zusters. Hij voelde zich ermee verbonden en zag ze als zijn gelijken.

Er staan woorden in elk bloemblaadje. Maar deze woorden staan door elkaar. Bij elk woord staat een cijfer. Volg de cijfers en de bloemblaadjes. Zo krijg je de juiste zinnen in de juiste volgorde. Welke tekst uit de Bijbel lees je nu?

12 hart,
15 ziel,
19 verstand,
2 Gij,
25 eerste,
20 Dit,
3 zult,
16 en,
7 God,
23 voornaamste,
10 geheel,
24 en,
13 geheel,
21 is,
18 uw,
5 Heer,
6 uw,
22 het,
11 uw,
8 beminnen,
17 geheel,
9 met,
26 gebod,
4 de,
Matteüs 22, 37-38

Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl