

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
nr. 238 – Zondag 13 oktober 2024 – 28^{ste} zondag door het jaar B

Welkom!

Welkom bij onze nieuwsbrief. Deze zondag – de dag waarop we afscheid nemen van pastor Annie – wordt ons kraak helder de weg naar het eeuwig leven getoond. In de eerste lezing, de tweede lezing en het Evangelie zit zelfs een opbouw die ons doet terugdenken aan het oude gezegde ‘*per Mariam ad Jesum*’, door Maria tot Jezus. Maar ondanks deze bekende weg, raken we soms toch verstrikt in de dingen van deze wereld en van deze tijd. Laten we het onszelf makkelijker maken en onze toevlucht zoeken bij onze Hl. Moeder Maria en bij de Heer zelf.

Gods Woord deze Zondag

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (10, 17-30).

In die tijd toen Jezus zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg: „Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” Jezus antwoordde: „Waarom noemt ge Mij goed? „Niemand is goed dan God alleen. Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand te kort doen, eer uw vader en uw moeder.” Hij gaf Hem ten antwoord: „Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.” Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: „Één ding ontbreekt u; ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen.” Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen omdat hij vele goederen bezat. Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: „Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben het Koninkrijk Gods binnen te gaan!” De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei. Daarom herhaalde Hij: „Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.” Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: „Wie kan dan nog gered worden?” Jezus keek hen aan en zei: „Dit ligt niet in de macht der mensen maar wel in die van God: want voor God is alles mogelijk.” Daarop nam Petrus het woord en zei: „Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.”

Jezus antwoordde: „Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.

Ter overweging

Soms moeten we wel eens zoeken naar de betekenis en de toepassing van de lezingen uit de Hl. Schrift voor ons leven van nu. De ene zondag is gemakkelijker dan de andere zondag. Maar het blijft soms een uitdaging een link met ons leven te leggen. In de wir-war van geluiden en mogelijkheden van onze tijd, is het soms moeilijk zoeken naar de juiste weg. We zit vaak vast aan de dingen van deze wereld, onze bezittingen en ook aan elkaar. Waar het om gaat in ons geloof is evenwel niet het tijdelijke maar het eeuwige.

De Hl. Louis Marie Grignion de Montfort (1673–1716) heeft ons met een kort thema ook een weg gewezen. ‘*Per Mariam ad Jesum*’ luidde het. Vele van ons zullen zich dit herinneren: *Door Maria tot Jezus!* We mogen vertrouwen op Maria. Velen doen dat ook, tot op de dag van vandaag. Dit is ook een opstapje voor het verstaan van de lezingen van vandaag. In de eerste lezing van vandaag horen we uit het boek Wijsheid. Deze lezingen uit het Boek Wijsheid, deze wijsheid zelf, wordt van oudsher dikwijls op Maria toegepast. Maria draagt ook de titel ‘Zetel der Wijsheid’ en wordt vaak afgebeeld als zetelende leermeesteres, al dan niet met het Jezuskind op haar schoot.



Inderdaad Maria begeleidt ons met haar wijsheid en haar voorspraak in ons dagelijks en in ons geestelijk leven, om steeds dichterbij te komen bij de Heer, om eens met Hem het eeuwig leven te kunnen binnengaan. Onze houding ten opzicht van Maria mag daarom tweeledig zijn: (1) dat wij ons volledig toevertrouwen aan haar en haar altijd vragen om haar voorspraak, en (2) dat wij met haar meebidden, bijvoorbeeld door middel van het bidden van de Rozenkrans. Bij diverse verschijningen heeft Maria gevraagd de Hl. Rozenkrans te bidden. Deze oktobermaand staat traditiegetrouw ook in het teken van de Rozenkrans.



Wat de Rozenkrans ons met haar geheimen voorhoudt, is precies de weg die ook de tweede lezing van vandaag ons wil voorhouden. De Apostel Paulus houdt ons onverhuld de Heer Jezus Christus voor als het Woord van God, dat mens geworden is, om ons te voeren naar het hemels Vaderhuis. Of ligt dit toch te ver van ons vandaan? Als wij toch overwegen dat de Heer geboren wordt in een stal te Bethlehem, mogen we toch overwegen hoe kostbaar de gave van het leven is. Als wij overwegen hoe de Heer op de bruiloft van Kana in Galilea water in wijn veranderde, mogen we toch overwegen hoe de Heer ook ons leven vreugdevol wil verrijken. Als we overwegen hoe de Heer sterft aan het Kruis, overwegen we toch ook waardoor wijzelf weer mogen leven voor Gods oog. Als wij overwegen hoe Maria met ziel en lichaam ten hemel wordt opgenomen, overwegen we toch ook ons eigen verlangen naar heiligheid en naar de hemel. De geheimen van de Rozenkrans overwegen bijzondere gebeurtenissen rondom Jezus en Maria, maar liggen eigenlijk ook heel dicht bij onszelf. Wij mogen rekenen op de hulp en steun van onze Hl. Moeder. Wij mogen er ook op vertrouwen dat het offer dat de Heer bracht, op het altaar van het Kruis, ook voor ons was. Maar daarmee gaan wij nog niet vrij uit, wij moeten van onze kant ook de nodige stappen ondernemen. Niet omdat wij twijfel zouden hebben aan de voorspraak van de Hl. Maria of aan de verlossing door de Heer, maar om God ons verlangen en onze goede intenties en dankbaarheid te tonen.

De rijke jongeling uit het Hl. Evangelie kunnen we daarom goed vergelijken met onszelf. We verlangen te leven met God maar zitten zo dikwijls vast aan deze

wereld. Is het bezitten van geld en goederen dan een obstakel voor ons heil? Ja, als wij ons hart daaraan verpand hebben. Ze kunnen te hoog, te breed, te groot, te zwaar zijn om door de smalle poort van de hemel te kunnen. Moeten we dan alles weggeven, zoals de rijke jongeling? Ja, als wij ons hart vrij willen maken voor het eeuwig leven. Beide vragen kunnen we alleen met 'neen' beantwoorden, als wij de dingen van deze wereld echt beschouwen als tijdelijke zaken en daarom slechts als middelen voor het hier en nu en niet van belang voor het eeuwig heil voor onze zielen. Kortom, onze heil hangt af van hoe wij met materiële zaken omgaan. We kennen ons geloof, we hebben de Sacramenten, de Heilige Schrift, de Catechismus, de Rozenkrans, en niet te vergeten: de Heilige Geest! Maar toch vragen we nog naar de bekende weg. Laten we het onszelf makkelijker maken: we houden nog vast aan het oude gezegde '*per Mariam ad Jesum... door Maria tot Jezus*'. De geheimen van de Rozenkrans blijven we overwegen en de Hl. Schrift blijven we lezen en de Mis blijven we opdragen. Dit behoort immers niet tot het tijdelijk maar behoort al tot het eeuwige. Moge onze Moeder Maria, Zetel der Wijsheid, en onze Heer Jezus Christus, het Woord van God, ons in alles bijstaan om te verkrijgen wat ons in de Hl. Schrift en door de Kerk is verkondigd, opdat wij kunnen zeggen: *Per Mariam, ad Jesum ... ad vitam aeternam: door Maria, tot Jezus, tot eeuwig leven in de heerlijkheid Gods*.

Afscheid van pastor Annie

Deze zondag nemen we afscheid van pastor Annie. Na ruim tien jaar in onze parochie te hebben gewerkt, gaat zij met pensioen. Dat is welverdiend en haar zeer gegund. U bent van harte welkom om mee te vieren met de Eucharistieviering in Joure, die begint om 10u00. Aansluitend is er gelegenheid afscheid te nemen in de kerk en het Mattheïshûs.

Gebed

Goede God, voor wie U eert en oog heeft voor de naaste, is het geloof het zuiverste gewin, de grootste schat. Geef ons de ware vrijheid die niet gebonden is aan eer of geld. Breng ons de hoogste wijsheid bij: alles op te offeren en Christus na te volgen. Amen.

Livestream vanuit Sint Nicolaasga

Dit weekend is er geen uitzending via de livestream, vanwege de gezamenlijke viering in Joure bij gelegenheid van het afscheid van pastor Annie. Wij wensen u een mooie en gezegende zondag!

*Mede namens pastor Annie Schothorst-Vos,
pastoor John De Zwart*

Voor de kinderen: De rijke jongeman

Houd jij ook van mooie kleren en mooie spullen? De meeste mensen wel. En dat is niet zo erg als het maar niet TE belangrijk voor je wordt. Je kunt ze niet meenemen naar de hemel! Luister maar eens wat Jezus daar eens over zei, toen een heel rijke jongeman bij Hem kwam en vroeg hoe hij in de hemel kon komen.

Jezus is weer op weg met zijn leerlingen. Onderweg komt er een jongeman naar hen toe. De jongen heeft mooie kleren aan. Zo te zien is hij heel rijk. Je zou denken dat je altijd gelukkig bent als je veel geld hebt, maar de jongen kijkt helemaal niet alsof hij gelukkig is. Jezus vraagt de jongen: "Wat is er met jou aan de hand, dat je zo ongelukkig kijkt?" De jongen zegt: "Ik weet niet wat ik moet doen om goed te leven." Dan vraagt Jezus hem: "Ken je de 10 geboden, de regels die God aan Mozes gaf?" De jongen knikt. Ja, die kent hij wel. Hij zegt: "Ik doe alles wat de 10 geboden vertellen en ik heb voldoende geld, een mooi huis en spullen, maar toch voel ik me niet erg gelukkig." Opeens vraagt de jongen of hij met Jezus mee mag. Hij wil er graag bij horen. Hij hoopt dat hij gelukkig gaat worden als hij Jezus gaat volgen. Jezus zegt: "Dat kan! Maar verkoop dan eerst je huis en al je spullen en geef het geld aan de arme mensen." De jongen schrikt. Wat?! Alles afgeven wat hij heeft? Dat kan hij niet. Verdrietig gaat hij weg. De leerlingen kijken verbaasd naar Jezus. Waarom moet hij alles weggeven, vragen ze? Jezus zegt: "Kijk, voor rijke mensen is het heel moeilijk om alles wat ze bezitten los te laten. Ze houden te veel van hun geld en hun spullen en maken zich daar zorgen over. Dan kun je je nooit helemaal vrij voelen. God vraagt van je om alles wat je hebt los te laten en te delen met andere mensen. Dat wat God van je vraagt moet je belangrijker vinden dan al je geld en je spullen. Dat is heel erg moeilijk. Soms is het voor een kameel makkelijker om door het oog van een naald te kruipen dan voor rijke mensen om alles wat ze hebben los te laten en zo bij God te horen. Maar het kan wel! God wil je daarbij helpen!"



Gebed om het goede te zien

Goede God, wat hebben wij het goed hier in ons land.
Leer ons genieten van alle mooie dingen die wij hebben,
maar leer ons ook dat er meer is in de wereld
dan alleen maar meer hebben dan een ander.
Wij bidden U laat ons zien wat echt belangrijk is
en wat U ons wilt geven als wij U volgen
door Jezus Christus onze Heer. Amen.