

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
nr. 241 – 1, 2 en 3 november 2024 – Allerheiligen en Allerzielen

Welkom!

In de gewone loop van de zondagen van het kerkelijk jaar zouden we dit weekend de 31^{ste} zondag door het jaar hebben gevierd. Aangezien Allerheiligen en Allerzielen dit jaar op vrijdag en zaterdag vallen hebben we in onze parochie ervoor gekozen om de gewone zondag te laten vervallen en Allerheiligen en Allerzielen voorgang te geven. Allerzielen is voor velen van ons een belangrijke dag. Soms omdat we iemand verloren hebben in het voorbije jaar; soms omdat we al langer een dierbare moeten missen. Ook Allerheiligen is een belangrijke dag. We vieren dat niet zo uitgebreid maar dit hoogfeest is belangrijk voor ons zelf-verstaan en voor onze eigen geloofsweg, in navolging van dierbaren, heiligverklaard of niet, op weg naar onze eindbestemming, de hemel. Daarom is deze nieuwsbrief een soort 'themanummer' over Allerheiligen en Allerzielen.

Gods Woord op Allerzielen

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (12, 35- 40).

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Houdt uw lenden omgord en de lampen brandend! Gedraagt u als mensen die wachten op de terugkomst van hun heer die naar de bruiloft is, om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars die de heer bij zijn komst wakende zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u: Hij zal zich omgorden en hij zal hen aan tafel nodigen en langs hen gaan om te bedienen. Al komt hij ook in de tweede of in de derde nachtwake, gelukkig zijn de dienaars die hij zo aantreft. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur de dief zou komen, zou hij in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht."

Allerheiligen & Allerzielen

De website van KRO-NCVR helpt ons met een mooie encyclopedie met godsdienstige onderwerpen. Daarbij worden natuurlijk ook Allerheiligen en Allerzielen besproken. Je kunt er o.a. het volgende lezen:

Wat is Allerheiligen?

Het hoogfeest van Allerheiligen op 1 november is bedoeld om in één viering alle bekende en onbekende heiligen te eren, of ze nu heilig verklaard zijn of niet.

Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn "de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters", zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en orthodoxe leer moeten de heiligen vereerd worden omdat zij als het ware een venster.



Hoe kwam Allerheiligen tot stand?

Aan het huidige Allerheiligenfeest liggen verschillende vieringen in de vroegmiddeleeuwse kerk ten grondslag. De bekendste was de jaarlijkse herdenking op 13 mei van de kerstening van het Pantheon in Rome. Deze oude heidense tempel 'van alle goden' (in het Grieks: pantheon) werd op 13 mei 609 of 610 door paus Bonifatius IV toegewijd aan 'Maria en alle martelaren' en dat is de kerk nog steeds, al is de naam 'panteon' de meeste bekende gebleven.

Al in de eerste eeuwen van het christendom groeide de behoefte aan één dag waarop alle martelaren werden herdacht. Deze christenen die hun geloofsgetuigenis met de dood hadden moeten bekopen, werden jaarlijks op hun sterfdag vereerd. Toen het aantal martelaren zo groot werd dat soms op één dag meerdere martelaarsgedachtenissen werden gehouden en sommige martelaren zelfs onbekend bleven of in de vergetelheid dreigden te raken, ontstond het idee om in één viering de glorie van alle martelaren te vieren.

De datum van 1 november terug op Gregorius III (731-741). Deze paus wijdde in de Vaticaanse Sint-Pietersbasiliek een kapel aan de eer van alle apostelen

en alle heiligen, martelaren en belijders. Hij stelde het daar bijbehorende feest op 1 november. Gregorius IV (827-844) breidde het collectieve heiligenfeest op 1 november uit naar alle Latijnse bisdommen buiten Rome. Daardoor raakte het gemeenschappelijke martelaarsfeest van 13 mei na een zekere tijd in onbruik.



Wat is Allerzielen?

Allerzielen draait tegenwoordig vooral om de herdenking van de dierbaren. Rond 2 november trekken veel families naar de begraafplaatsen en columbaria om daar hun geliefden te gedenken. Ze versieren de graven met bloemen, branden een kaarsje en bidden voor de overledenen. Soms vertellen ze een verhaaltje over hem of haar om de herinnering weer levendig te krijgen. Oorspronkelijk is Allerzielen bedoeld om te bidden voor overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. Door gebeden en offers helpen de levenden de overledenen bij God te komen. Katholieken geloven dat na de dood de ziel van het lichaam wordt gescheiden en naar de Hemel, het Vagevuur of de Hel gaat. In het Vagevuur wachten de zielen om voor God te verschijnen en in de hemel te worden opgenomen. In praktijk zijn nog weinig katholieken bezig met de mogelijkheid dat de overledenen in het vagevuur zitten. Ook vieren mensen die niet in het vagevuur geloven, zoals protestanten en seculieren soms deze traditie. Net als de katholieken, steken zij een kaarsje op, bezoeken ze een graf of praten ze over hun overledene dierbaren.

Veel informatie op internet

De encyclopedie van KRO-NCRV kunt u vinden met de volgende link:

<https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie>

Als u via de computer deze nieuwsbrief leest en op de Ctrl-toets drukt en dan met de muis klikt op de bovenstaande link, springt de website (als het goed is) vanzelf in het beeld. Voor de website Katholiek Leven heeft Mgr. Gerard de Korte, de bisschop van Den Bosch (van 2008 tot 2016 bisschop van Groningen-Leeuwarden) onlangs een mooie korte documentaire

gemaakt omtrent Allerzielen. De link daarnaar toe is de volgende:

<https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/op-weg-met-het-kerkelijk-jaar-allerzielen>

Gebed

Goede God, op deze eerste dagen van de maand november laat U ons velen gedenken die ons zijn voorgegaan op de weg door het leven, op weg naar U in uw eeuwig Vaderhuis. Wij willen hen allen gedenken: Heiligen, geroemd en geëerd om hun voorbeeldige leven als christenen in deze wereld; Zaligen, evenzeer uitzonderlijk in hun navolging van Christus, uw Zoon en onze Heer. Ook onze eigen dierbare familieleden willen we gedenken, bijzonder, geliefd, gewaardeerd en heilig als ze zijn voor onszelf. Vader, wij bidden dat de Heiligen en Zaligen in de hemel voor ons bidden; wij bidden voor hen die gestorven zijn, dat zij bij U mogen zijn in heerlijkheid. Wij vragen U: Neem alle gebeden aan, de voorspraak van de Heiligen en onze eenvoudige stamelende woorden. Dat eens de dag mag komen dat wij allen samen verenigd voor uw troon staan en zingen ter ere van uw Naam. Door Christus onze Heer. Amen.

Vieringen in de parochie (1-3 november)

Allerheiligen

Vooraf aan de gedachtenis van Allerzielen viert de kerk het hoogfeest van Allerheiligen. Allen die in de loop van 2000 kerkzijn heiligverklaard werden én wie zonder heiligverklaring delen in Gods heerlijkheid, worden onder één noemer herdacht en aangeroepen om hun voorspraak. De Allerheiligenviering was vrijdagochtend om 9u30 in het Mattheushûs te Joure.

Allerzielen

De gedachtenisviering van al onze dierbare overledenen begon gisteravond in St. Nyk en eindigt zondagmiddag in Bakhuizen. Op een aantal locaties zullen de gedachtenisvieringen eindigen met een processie naar het kerkhof.

Vrijdag 1 november, 19u30, St. Nyk

Zaterdag 2 november, 19u00, Joure en Lemmer

Zondag 3 november, 9u30 Woudsend en Warns

Zondag 3 november, 11u00 Balk

Zondag 3 november, 14u00 Bakhuizen

Van harte wens ik u troost en sterkte als u een dierbare naaste betreurt. Ons geloof geeft ons kracht en laat zien dat er hoop en nieuw leven is.

Eveneens wens ik u allen een mooie en gezegende zondag toe. Graag tot ziens in de kerk of elders.

pastoor John De Zwart

Voor de kinderen

De eerste paar dagen van november zijn in de kerk heel bijzondere dagen. Op 1 november vieren we Allerheiligen. Heiligen zijn mensen, gelovige, die heel goed het leven van Jezus zelf konden naleven. Aan hun kon je echt zien dat zijn gedoopt waren en dat het vuur van het geloof in hun harten en zielen leefde. Ken jij een heilige? Misschien is jouw naam ook wel afkomstig van een heilige! Zoek maar eens op internet naar Heiligen. Hun verhalen zijn vaak heel mooi om te lezen! Je kunt Heiligen ook vragen om voor jou te bidden bij God in de hemel.

Op 2 november (en dit jaar ook op 3 november) denken we terug aan mensen die gestorven zijn, meestal onze familieleden of vrienden. Deze mensen zijn niet heilig verklaard door de Kerk maar zijn wel heel bijzonder voor ons. Voor ons zijn ze ook heilig. Ken jij mensen die gestorven zijn? Misschien een opa of oma, of iemand anders? Als je iemand kent die gestorven is, kun je in jouw gebed altijd vragen of God bijzonder voor hen wil zorgen. Voor onze lieve gestorvenen steken we ook vaak een kaarsje op. Voor wie wil jij een kaarsje opsteken?



*Heilige Maria, Koningin van alle Heiligen,
Bid voor mij!*