

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
nr. 244 – 24 november 2024 – 34^{ste} zondag door het jaar B



Welkom!

Deze zondag vieren we de 34^{ste} en laatste zondag van het kerkelijk jaar: Christus, Koning van het heelal. De jaar cyclus van zondagen is zo opgebouwd dat we vanaf het begin van de Advent, vanuit de blijde verwachting van de komst van de Messias, via Kerstmis en Pasen, toeleven naar het eindpunt van zijn missie: De Heer die als Koning van alles en iedereen zegeviert en zijn Koninkrijk als een geschenk aan de hemelse Vader aanbiedt. Voor de mensen uit Bijbelse tijden lag dat nog in een verre toekomst; voor ons staat dit grote gebeuren ook nog altijd als een onvervulde belofte open. Vreugdevol zien we vooruit, vanuit het heden en niet zonder terug te denken aan het verleden. We lezen daarom in het Evangelie een stukje uit het passieverhaal volgens Johannes. We lezen over een vraag die roept om een antwoord.

Gods Woord op Allerzielen

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (18, 33b-37).

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: „Zijt gij de koning der Joden?” Jezus antwoordde hem: „Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?” Pilatus gaf ten antwoord: „Ben ik soms een Jood? „Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?” Jezus antwoordde: „Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.” Pilatus hernam: „Gij zijt dus toch koning?” Jezus antwoordde: „Ja, koning ben Ik. „Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. „Al wie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.”

Ter overweging

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we feest, het feest van “Christus Koning van het heelal”. Die laatste toevoeging ‘van het heelal’ laten we vaak weg, misschien vinden we het wel een beetje pompeus klinken. Maar je kan het ook omgekeerd interpreteren. Dat Jezus koning is van het heelal wil zeggen dat Hij niet alleen koning is in ons christelijke hart, ook niet alleen koning in de hemel, nog even ver weg, maar dat Hij koning is van alles, dat Hij overal, het geheel omvattend, koning is. Als koning kunnen we Hem ook overal tegenkomen, in de kerk, maar ook in een gevangenis, thuis, maar ook in een tehuis voor zieken of moeilijk opvoedbare kinderen, op school, en ook in de fabrieken waar kinderen werken die niet naar school kunnen. Jezus is een koning die leeft te midden van zijn mensen met name onder de zwaksten.

In het Evangelie van deze zondag lezen we over een dialoog tussen Pilatus en de Heer over het wezen van zijn koningschap. Het is een stukje uit het Passieverhaal volgens Johannes. Pontius Pilatus wil weten of hij iets te vrezen heeft van deze Man die voor hem gebracht is en waarover hij recht moet spreken. Er staat dus ook maar één vraag centraal: “Is Jezus Koning of niet”. Pilatus wil die vraag beantwoord zien maar ook de Heer wil die vraag beantwoord hebben, niet zozeer van Pontius Pilatus maar van u en mij. De Heer vraagt ons “Ben Ik de Koning van jouw hart?”.

Hoewel er al in de Bijbel over Jezus als koning wordt gesproken, is Christus Koning een betrekkelijk jong feest in de westerse christelijke traditie. Het is nog geen eeuw oud. We vieren het sinds 1925, toen werd het ingesteld door paus Pius XI. De jaren '20-'30 waren het roerige tijden. Midden tussen twee wereldoorlogen in was er alom strijd om de macht. In

Rusland was de revolutie geweest en streed men onderling om het leiderschap. Duitsland en Frankrijk stonden als kat en hond tegenover elkaar, in Italië kwam het fascisme op. Paus Pius XI maakte zich zorgen over de ontwikkelingen in de wereld, over machthebbers die zichzelf op de troon werkten met terreur en onderdrukking, over vorsten die claimden koning te zijn bij de gratie Gods, maar die God wel een handje moesten helpen met geweld en wapengekletter om aan de macht te blijven. In deze woelige tijdsgeest probeerde de paus de volkeren, de gewone mensen weerbaar te maken door het feest van Christus Koning in te stellen, het feest van de dienstbare koning, de koning die geleden heeft voor zijn onderdanen, die niet uit is op macht maar op vrede. Een christelijk ideaal dat gesteld werd tegenover de ideologieën die in opkomst waren. Kijkend naar de wereld van onze dagen kunnen we gerust stellen dat het feest van Christus Koning, de oorsprong en de diepere betekenis nog niets aan actualiteit hebben ingeboet! Laten we daarom deze zondag ook met diepgang, met oprecht gebed om vrede én met vreugde vieren.

Een prachtig oud lied bij deze zondag

Uit de landen en de steden
zijn de duizenden getreden
rondom Jezus' Koningstroon.
Broeders, één in het geloven,
willen wij verenigd loven
't liefdewonder van Gods Zoon,
't liefdewonder van Gods Zoon.

Jezus, hoor uw volgelingen
blij en fier 't Hosanna zingen,
waar Gij in ons midden woont.

Wij geloven en belijden,
dat Gij tot het eind der tijden
Koning op het altaar troont,
Koning op het altaar troont.

Christus, Gij zult triomferen,
Gij zult heersen en regeren,
eeuwig is uw koningsmacht.
Laat uw vreed' op aarde dalen,
laat uw liefdezon bestralen
heel het menselijk geslacht,
heel het menselijk geslacht.

Gebed

God, hemelse Vader, Om een nieuwe hemel en aarde te creëren hebt U uw eniggeboren Zoon gezonden. Hij is mens geworden zoals wij; Hij heeft geleefd en gewerkt zoals wij; Hij heeft het lijden en kruis doorbroken tot verrijzenisleven. Alles heeft Hij wel gedaan; tot Wie zouden wij anders gaan?! U hebt uw

welbeminde Zoon tot Heer verheven, tot Koning van alles wat bestaat. Voor onze vrijheid heeft Hij het uiterste doorstaan en zo een nieuwe toekomst mogelijk gemaakt. Wij vragen U: Geef dat wij Hem volgen en ons dagelijks leven en werken een hulde wordt voor U, een erediens, totdat Hij wederkomt, Jezus Christus, en wij mogen wonen in uw Rijk van dag tot dag, voor altijd en eeuwig. Amen.

Zondag 24 november: P.C.I. collecte

Deze zondag vragen wij in het bijzonder uw aandacht voor de vierde deurcollecte van het jaar, bestemd voor de Parochiële Caritas Instelling in onze parochie. Deze collecte is altijd een belangrijk moment voor de PCI. Het is bijna Advent en in die tijd wordt vaak extra's gegeven aan hen die het nodig hebben, om ook volledig Kerstmis te kunnen vieren. In onze parochie hebben we bijvoorbeeld sinds een paar jaar de Kerstminima-actie. Daarmee ondersteunen we parochianen die op minimum-niveau de touwtjes aan elkaar moeten knopen, zodat ook zij in deze dure periode wat extra's kunnen doen. Als parochianen willen we zo solidair met elkaar zijn!

(U kunt ook via de QR-code op de PCI-pagina, voor in het parochieblad, gemakkelijk doneren aan de PCI).



Vieringen in de parochie (23-24 november)

Eucharistievieringen:

Zaterdag 23 november, 19u00 te Balk

Zondag 24 november, 9u30 te Joure

Zondag 24 november, 11u00 te St. Nicolaasga

Woord- en Communievieringen:

Zaterdag 23 november, 19u00 te Lemmer

Zondag 24 november, 9u30 te Woudsend

Zondag 24 november, 11u00 te Bakhuizen

In Warns is dit weekend geen viering of bijeenkomst.

Voor aankondiging: 1 december

Op zondag 1 december worden onze nieuwe pastores geïnstalleerd en gepresenteerd. We vieren dat gezamenlijk met een feestelijke Eucharistieviering om 10u00 in de Odulphuskerk te Bakhuizen. Iedereen is van harte welkom!

Van harte wens ik u allen een mooi en gezegend feest van Christus Koning toe en een heel fijne zondag. Graag tot ziens in de kerk of elders.

pastoor John De Zwart

Voor de kinderen: Koning Jezus

Vandaag vieren we feest. We vieren het feest dat Jezus Koning is over alles en iedereen! Dit is ook de laatste zondag van de kalender die we in de kerk gebruiken. Volgende week beginnen we opnieuw met de 1^{ste} Advent. Maar nu nog het feest van Jezus, die Andere Koning voor de Nieuwe Wereld. Dit is het Evangelieverhaal van deze zondag:

Drie jaar lang had Jezus rond getrokken in zijn land. Hij had iedereen verteld over de liefde van God. Ook sprak Hij vaak over een Nieuw Rijk, een Rijk van vrede. Dat bracht sommige mensen op verkeerde ideeën. Ze dachten dat Jezus koning van hun land wilde worden en de Romeinen weg ging jagen. Misschien was het daarom dat de Romeinen Hem graag gevangen wilden nemen. In de feestnacht vlak voor Pasen pakten ze Hem. Ze brachten Jezus naar Pilatus die de baas was in het land. Pilatus wilde Jezus ondervragen. Toen Jezus voor hem stond vroeg Pilatus meteen: “Ben Jij de koning van de Joden?” Jezus antwoordde: “Heeft u dat zelf bedacht of heeft u dat van anderen gehoord?” Pilatus zei tegen Jezus: “Ik ben toch een Romein, geen Jood zoals Jij. Het zijn de mensen van jouw eigen volk die zeiden dat mijn soldaten Jou moesten oppakken. Waarom was dat eigenlijk? Wat heb je gedaan?” Jezus probeerde het uit te leggen. “Ik ben niet de koning van deze wereld. Als Ik een gewone koning was dan zouden mijn volgelingen wel gevochten hebben om te zorgen dat Ik niet opgepakt werd. Maar Ik ben dus geen koning van hier.” Pilatus snapte het niet zo goed en zei: “Maar als ik het goed begrijp ben Je wel een koning?” “Ja”, zei Jezus, “Ik ben een Koning. Ik ben geboren in deze wereld om iedereen de waarheid te vertellen. En als je van de waarheid houdt, dan luister je naar Mij.”

Lied: Jezus, Hij is Koning. Op YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=ExyjdgJiGLQ&t=2s>

Gebed

Christus Koning,
We vieren vandaag uw feest,
want U bent onze Koning.

Wij willen vooral
naar U luisteren
en proberen
om uw Koninkrijk van vrede
te laten zien aan de hele wereld.

Daarvoor moeten ook wij zelf
mensen van vrede worden.

Dat is niet gemakkelijk,
daarom bidden wij om uw Geest
als wij aan de slag gaan.

Help ons
om goede samenwerkers te zijn
die uw Koninkrijk van vrede
steeds mooier maken.

Amen

