

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
nr. 247 – Zondag 15 december 2024 – 3^e Advent



Verheugt u!

Vandaag is het de derde zondag van de advent en wordt de derde kaars aangestoken. Kerstmis komt al behoorlijk dichtbij. Het licht dat we verwachten, wordt steeds sterker, zo sterk zelfs dat door het paars van de advent op deze zondag een beetje wit gloort. Daarom is de liturgische kleur in sommige kerken roze. Zondag Gaudete: verheugt u. We merken de opgetogen toon ook in de lezingen. De rode draad door alles heen is het visioen van vreugde, van dingen die goed gaan, veranderen, beter worden. Blinden gaan zien, doven gaan horen, lammen gaan lopen. We horen het bij Jesaja, in Psalm 146 en in het evangelie. Dit alles is in aantocht, wij mogen het verwachten, maar het is nog niet gekomen. Jakobus verwoordt deze verwachting door ons op te roepen om geduld te hebben en moed te houden. De Heer zal immers spoedig komen. Voorwaarde is dat we geloven en vertrouwen hebben. Gaudete: verheugt u, houd moed, blijf vertrouwen, de wereld wordt al lichter. De Heer is in aantocht, maar het is nog niet zover.

Gods Woord op Zondag 11 december, de 3^e zondag van de Advent

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (3, 10-18).

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: "Wat moeten wij doen?" Johannes gaf hun ten antwoord: "Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft,

laat hij hetzelfde doen." Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: "Meester, wat moeten wij doen?" Hij zei hun: "Niet meer

vragen dan voor u is vastgesteld." Ook soldaten ondervroegen hem: "En wij, wat moeten wij doen?" Hij antwoordde: "Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij." Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: "Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur." Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.

Ter overweging

In de drukte van alledag kunnen mensen zich overvraagd voelen. Het zorgen voor de dagelijkse dingen vraagt zoveel energie dat er geen reserves meer over zijn. Ouders met kinderen kennen dit gevoel vaak. Mensen die ziek zijn of gehandicapt weten er ook van mee te praten.

Als mensen zich vrijwillig of professioneel inzetten voor kerk of samenleving, kennen ze het

gevoel dat er altijd meer werk is dan er mensen zijn. Het leven voelt droog en dor aan. Er is geen tijd meer voor de dingen die het leven de moeite waard maken. Je verlangt naar betere tijden. Zo kan je gaandeweg ook het gevoel krijgen niet meer met God in verbinding te staan. Je hebt geen voeling meer met de Bron van het leven. Je mist de kracht en inspiratie die je vroeger wel kon ervaren.

Als je echter midden in een ellendige periode zit, kan het moeilijk zijn om je aan een boodschap van hoop op te trekken. Je hebt allerlei oplossingen bedacht om uit de ellende te komen en het wil maar niet lukken. Als je vertrouwen op nieuwe tijden vaak beschaamd werd, voel je je misschien miskend. Graag zou je zien dat er al voortekenen waren dat de woestijn ging bloeien. Misschien vraag je je af wanneer die belofte dan in vervulling gaat. En moet je dan in de tussentijd alleen maar afwachten?

Er zit een verrassende wending in de reactie van Jezus. Achter de vraag van de leerlingen van Johannes naar betere tijden schuilt een verlangen naar rust en veiligheid. Als Jezus echt de langverwachte heilbrenger is, kunnen ze vanaf nu achterover leunen tot de betere tijden aanbreken. Maar Jezus nodigt de leerlingen van Johannes uit actief te zijn, om op te letten hoe het heil om hen heen nu al zichtbaar wordt. 'Breng vruchten voort waaruit bekering blijkt', zegt de Doper bij zijn eigen optreden in een eerder hoofdstuk.

Als je in een moeilijke tijd zit, verlang je naar een bepaald punt in de tijd, voor- of achteruit: had ik toen maar dit of dat gedaan..., als mijn partner er nog maar was..., was deze periode van ziekte of dorheid maar alvast voorbij... Je richt al je energie op dat punt. Ook als het wat minder moeilijk is, heb je vaak de neiging om bezig te zijn met plannen en regelen wat er nog gebeuren moet. Je bent misschien geneigd om alleen te zien wat niet goed gaat, wat je plannen voor de toekomst nog in de weg staat. Maar misschien, zonder al deze moeilijke dingen weg te poetsen, mag je er ook op vertrouwen dat de beweging van heelwording die met Jezus begonnen is, nog steeds onder ons werkt. Op de een of andere manier mag je het heil hier en nu verwachten. In je persoonlijke leven kun je aandacht hebben voor de mensen die je nabij zijn of die in je leven nabij geweest zijn.

Misschien heb je zorgen om je kinderen, maar vraag jezelf eens af wat voor prachtige, unieke mensen het zijn. Heb oog voor waar je zelf goed in bent, op welke wijze jij goede vruchten voortbrengt, welk deel van je plannen wel gelukt is en waardeer de inspanning die je eraan besteed hebt.

Dat wij op weg naar Kerstmis ons verlangen levend houden en licht kunnen zien door het donker heen.



Gebed

Heer God, Gij wijkt nooit van onze zijde en Gij gaat altijd met ons mee. Open onze ogen voor uw zorgzame aanwezigheid, vooral bij hen die lijden en verdriet hebben. Maak ons aandachtig voor wat mensen ter harte gaat, voor hun dromen en wensen, voor hun noden en angsten. Laat ons ontdekken waar het op aankomt in de wereld. Laat ons samen de weg gaan van vernieuwing en verdieping en beziel ons met de Geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Vieringen in de parochie (14-5 december)

Eucharistievieringen:

Zaterdag 14 december, 19u00 te Joure
Zaterdag 14 december, 19u30 te Woudsend
Zondag 15 december, 9u30 te Bakhuizen
Zondag 15 december, 11u00 te Warns

Woord- en Communievieringen:

Zondag 15 december, 9u30 te Balk
Zondag 15 december, 11u00 te Lemmer
In St. Nicolaasga is zondag 15 december een ontmoetingsochtend om 10.00 uur.

Voor u allen een mooie en vreugdevolle zondag "Gaudete"!

*Namens het pastoresteam,
pastoor Albert Buter*

Voor de kinderen

PUZZEL

Kijk eens naar het onderstaande geheimschrift.

Wat staat hier?

Je vindt de betekenis als je elke letter vervangt door de voorafgaande uit het alfabet:

BEWFOU JT: NBBL EF XFW LMBBS WPPS EF IFFS

EEN BIJZONDERE HEILIGE: JOHANNA FRANCISCA DE CHANTAL

In het leven van deze heilige vrouw zijn twee mannen heel belangrijk geweest. Dat was allereerst haar vader. Moeder sterft wanneer Francisca nog geen twee jaar is. Vader moet haar nu alleen opvoeden. Hij leert haar veel van Jezus te houden.

Wanneer ze nog maar een jong meisje is, zal ze gaan trouwen.

Dan merkt Francisca dat haar toekomstige man niet katholiek is.

Dus, in die tijd kon het huwelijk niet doorgaan.

Dan trouwt ze met de Baron van Chantal.

Francisca is een goede moeder voor haar vier kinderen.

Samen met haar man is ze ook goed voor de armen.

Niemand komt aan hun deur tevergeefs om iets vragen.

Wanneer Francisca 28 jaar is, wordt haar man gedood door een ongeluk bij de jacht.

Ze gaat nu nog meer zorgen voor de armen. Ook bidt ze nog meer tot God.

Francisca leert dan de beroemde bisschop van Geneve kennen. Dat is Franciscus van Sales.

Hij wordt haar biechtvader en de tweede man die heel belangrijk voor haar is.

De bisschop leert haar nog meer voor de armen te doen.

Voor Francisca is de heilige bisschop heel belangrijk geweest.

Hij leert haar, hoe ze heilig moet worden.

Francisca sticht een kloosterorde ter ere van Maria. Deze orde zal vooral voor de armen gaan zorgen.

Wanneer de heilige vrouw meer dan 80 jaar oud geworden is, gaat ze naar de hemel.

We vieren het feest van Johanna Francisca de Chantal op 12 december.



Geef ons moed, derde kaars,
help de duisternis verjagen.

Hand in hand, hand in hand
gaan wij het er nu op wagen.

Kom ga mee, kom ga mee,
kom ga mee naar Bethlehem!