

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
nr. 249 – Zondag 29 december 2024 – Heilige Familie van Nazareth

Welkom!

De voorbije dagen hebben we Kerstmis gevierd, het geboortefeest van onze Heer Jezus Christus. In de vreugde van Kerstmis vieren we verder. Zoals u misschien weet vieren wij Katholieken acht dagen Kerstmis, een zogeheten ‘octaaf’. Tijdens het Kerstoctaaf komen verschillende thema’s aan de orde. De zondag onder het Kerstoctaaf vieren we het feest van de Heilige Familie van Nazareth, Jezus, Maria en Jozef. De Heer heeft geboren willen worden als mens, als mens onder de mensen, en daarom wilde hij niet buiten het gezin en het familie- en gezinsleven om geboren worden en zijn leven niet beginnen buiten de warmte en geborgenheid van een ouderlijk huis. Op deze zondag willen we daarom nadenken over de uitzonderlijke en hoge waarde van familie en gezin. Bovendien willen we dit ook breder verstaan, namelijk ook als gelovigen vormen wij samen één familie onder het vaderschap van God en het moederschap van Maria en zijn wij elkaar tot broers en zussen door Jezus Christus, door ons Doopsel.

Gods Woord op Zondag 29 december, Heilige Familie van Nazareth

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (2, 41-52).

Ieder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het Paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden was. Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug. Het kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond, gingen zij een dagreis ver, en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat zij Hem niet vonden keerden zij al zoekende naar Jeruzalem terug. Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: „Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht.” Maar Hij antwoordde: „Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet dat Ik in

het huis van mijn Vader moest zijn?” Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen.



Gerard van Honthorst, 1632, Stedelijk Museum

Ter overweging

Deze zondag vieren we onder het octaaf van Kerstmis. Daarom vieren we nog met dezelfde vreugde om de pasgeboren Heer maar staat de heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef centraal. We zien hen vandaag opnieuw in de stal van Bethlehem: Een lieflijk, fascinerend en verstillend tafereel! We zien hoe Maria haar eerste uren en dagen maakt als Moeder. We zien hoe goed het haar gaat door haar liefde, haar tederheid en zuivere moederschap. We zien ook Jozef in zijn grote zorg voor moeder en Kind. De taak als voedstervader gaat hem goed af. En we zien natuurlijk de pasgeboren Heer, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Maar in het Evangelie lezen we dat de heilige Familie ook al verder getrokken is. We maken een sprongetje in de tijd en komen terecht in een familietraditie: De paas-pelgrimage naar Jeruzalem. Al met al zijn de beelden van de heilige Familie in de kerststal en de heilige

Familie op hun pelgrimage, ‘mooi plaatjes’, om naar te kijken. Maar het is natuurlijk meer dan dat! Twee zaken zou ik naar voren willen halen als belangrijke zaken op dit feest: Ten eerste is de heilige Familie een voorbeeld voor onze families, huwelijken en gezinnen. Hoeveel tijd er ook tussen hun en ons zit, het voorbeeld blijft. De heilige Maria en Jozef hebben zo hun rol. Ieder is verschillend en doet wat bij hem of haar past, maar beiden uiten zich in liefde, in hun trouw aan God. Nog een tweede zaak is belangrijk om te overwegen bij het zien van het beeld van de heilige Familie. We moeten namelijk het plaatje niet *te* mooi maken. Er hangt ook dreiging in de lucht. Hiervoor hoeven we alleen maar te verwijzen naar de kindermoord te Bethlehem. Dit gedenken we gewoonlijk onder de titel ‘HH. Onnozele kinderen’ (28 december). Daarom moest de H. Familie vluchten naar Egypte en daar ongeveer tien jaar verblijven. Dreiging is er ook vandaag de dag nog steeds voor huwelijken en gezinnen. De veranderende cultuur brengt opvattingen rondom relaties, huwelijk en gezin met zich mee, die zich niet makkelijk verhouden met ons christelijk geloof. Dreiging is er ook voor het ‘gezin van God’, de Kerk. Er is veel kritiek op de kerk en haar denken, m.n. als het gaat om relaties, huwelijk, gezin en leven. Onze opvatting worden zelden goed bestudeerd maar vaak al te snel afgedaan als achterhaald of ongewenst. En dan is er nog de kwade dreiging van oorlog en terreur. Hoeveel huwelijken, gezinnen en families heeft dat al niet uiteen gescheurd? Het mooie beeld van de heilige Familie van Nazareth, maar ook de huwelijken en gezinnen en families waar we zelf deel van uitmaken of die we kennen, laten ons weten dat huwelijk en gezin gekoesterd moeten worden. Het is een kostbaar geschenk maar ook een broos goed. Huwelijk en gezin zijn essentieel voor de menselijke vorming van volwassenen, jongeren en kinderen, en daardoor voor onze samenleving en cultuur. Bovendien dragen huwelijk en gezin ook bij aan de opbouw van het Koninkrijk Gods. Ze werken mee in de missie, waarvoor Jezus geboren is als mens onder de mensen. Daarom willen we de huwelijken, gezinnen en families in onze geloofsgemeenschappen toevertrouwen aan de voorspraak en zorg van de heilige Familie. Opdat de Heer steeds meer het Licht is in de huwelijken en gezinnen, opdat zij steeds meer de weg van het huwelijk mogen verstaan als een heilige en heiligende weg, als een rijke gave Gods en de gezinnen steeds meer mogen lijken op dat mooie beeld van de heilige Familie.

Gebed bij de opdracht aan Maria van een dopeling
Heilig Maagd Maria, wees gegroet. U bent de Moeder van God. Uit u is de Zon der Gerechtigheid geboren,

het waarachtige Licht, onze Heer Jezus Christus. Hem hebt u gevoed en in uw armen gedragen, in vreugde en verdriet hebt u Hem grootgebracht. Zo wilt u ook onze Moeder zijn en bent u onze voorspreekster bij uw Zoon. U staat ons bij in onze nood, u, de troost en de steun van allen die u zoeken. Wij vragen U: Wees ook een moeder voor ... zodat hij/zij kan opgroeien in goede gezondheid en in de gemeenschap met uw Zoon, waartoe hij/zij in het doopsel geheiligd is. Laat hem/haar in zijn/haar leven langs veilige wegen gaan, beschermd tegen alle gevaren, zodat hij/zij ongeschonden het zegel van Gods Geest mag bewaren. Amen.

Toewijding van het gezin aan St. Jozef

Heilige Jozef, hoofd en verdediger van het heilig huisgezin, neem ook ons gezin onder uw hoede. Wij kiezen u tot onze vader, leidsman en patroon. Onder uw bescherming stellen wij ons met al wat wij zijn en hebben: onze ziel en ons lichaam, ons leven, onze gezondheid en al ons bezit; vooral bevelen wij u ons stervensuur aan. Behoed ons voor alle gevaren, hinderlagen en valstrikken van onze zichtbare en onzichtbare vijanden. Sta ons voortdurend bij. Wees onze troost in het uur van het lijden en onze hulp in het uur van de dood. Spreek slechts één woord tot onze Verlosser, die gij als kind op uw armen gedragen hebt, en tot uw bruid, de heilige Maagd, wier trouwe beschermer gij zijt geweest, en gij zult alle genaden verkrijgen die wij nodig hebben. Bescherm ons als uw beminde kinderen, en wij beloven u deugdzaam te leven om uw bijzondere liefde waardig te zijn. Amen.

Gezamenlijke Eucharistieviering

Deze zondag (29 december) vierten we met de gehele Christoffelparochie samen als één gelovige familie. We komen samen in onze kerk in Balk. De Mis begint om 10 uur. Pastor Halin en pastoor De Zwart gaan samen voor. Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor ontmoeting met een kopje koffie of thee. Wie vervoer nodig heeft verwijs ik graag naar de namen en telefoonnummers in het parochieblad. In de andere kerken van onze parochie zijn geen vieringen.

Andere vieringen in onze parochie

Op oudejaarsavond is er een Eucharistieviering in onze kerk in Joure om 19u00 en op Nieuwjaarsdag is er om 19u00 in onze kerk in St. Nyk een feestelijke Eucharistieviering met kort Lof en Zegen voor het nieuwe jaar. Nieuwjaarsdag is bovendien de hoogfeestdag ter ere van Maria, de Moeder Gods, en de afsluiting van het Kerstoctaaf. Ook bij deze vieringen bent u allemaal van harte uitgenodigd.

*Mede namens het pastoresteam,
Pastoor John De Zwart*

Voor de kinderen

Vandaag vieren we alweer feest, het houdt niet op! Nog met dezelfde vreugde en blijdschap van Kerstmis vieren we vandaag het feest van de Heilige Familie. Daarmee bedoelen we Jezus, Maria en Jozef. Zij zijn wel een heel bijzonder gezinnetje. Jezus, de Zoon van God; Maria, door God uitgekozen om Moeder van Gods Zoon te worden; Jozef, de pleegvader van Jezus. Vandaag zouden we dat een “samengesteld gezin” noemen. Dat komt tegenwoordig wel vaker voor, maar in Jezus’ tijd was dat heel bijzonder. God vond het belangrijk dat Jezus geboren zou worden als een mens van vlees en bloed, zoals jij en ik. Maar daarbij hoort ook dat Hij geboren zou worden in een gezin, met een familie om zich heen. Wij hebben ook een vader en een moeder, opa’s en oma’s, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten. God heeft ervoor gezorgd dat zijn Zoon dat ook kreeg, toen Hij geboren werd als mens op aarde. Daarom vinden we in onze Kerk het huwelijk tussen een man en een vrouw zo belangrijk en dat kinderen geboren worden bij een vader en een moeder, en broertjes en zusjes krijgt. Het gezin en de familie is (zo zou je het kunnen noemen) de mini-wereld waarin een kind opgroeit en een mens wordt die weet wat warmte en liefde is, die weet wat verbonden-zijn betekent, die zorg heeft en geeft om anderen. In het Evangelieverhaal van vandaag horen we hoe Maria en Jozef met Jezus op reis zijn naar Jeruzalem voor het grote feest van Pesach. Op de terugreis raken ze elkaar kwijt, zo lijkt het. Maar Jezus is nog veilig in de Tempel en ze vinden elkaar daar weer terug. Eind goed, al goed! Laten wij ook goed op elkaar letten, zodat wij elkaar niet kwijt raken en altijd met elkaar en met God in liefde verbonden blijven.



Gebed

om een fijn thuis

Goede God,

Je bent een geluksvogel
als je leeft met fijne mensen
in je huis. Met leuke mensen
is het gezellig. Je bent een
geluksvogel wanneer je in
een mooi huis kunt wonen,
met gezellige plekjes,
warmte en veiligheid.

Maar een mooi huis en fijne
mensen is niet voor iedereen
gewoon. Niet iedereen heeft
het altijd fijn in zijn huis.
Niet iedereen heeft lieve
mensen om zich heen. Niet
iedereen heeft zijn papa en
mama dicht bij zich.

Wij bidden U: Help alle
kinderen die een gezin en
een fijn huis moeten missen.
Want elk kind zou een
geluksvogel moeten zijn.

Amen.