

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
nr. 255 – Zondag 9 februari 2025 – 5^{de} zondag door het jaar C

Welkom!

Met de *Tijd door het Jaar* hebben we inmiddels al een aardige start gemaakt. Door de late Pasen van dit jaar hebben we dan ook even tijd om op gang te komen. Deze zondag vieren we de 5^{de} zondag door het jaar. Nog steeds staat het ‘beginnen’ centraal. Op de voorkant van onze liturgieboekjes staat ‘Hem volgen’. De Heer staat nog aan het begin van zijn verkondigingswerk maar heeft al hulp nodig. Hij roept zijn volgelingen om ‘*vissers van mensen*’ te worden. Voor de Apostelen betekent dat een flinke carrière-switch. Vanuit geestelijk perspectief bekeken gaat het om vrijwel hetzelfde idee. In het Evangelie lezen we dan ook veel waaraan je een overdrachtelijke of symbolische betekenis zou kunnen hechten, een nieuwe manier van verstaan, dat ons brengt op de weg van Jezus’ verstaan, Zijn verkondiging en doel.

Gods Woord op Zondag

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (5, 1-11).

Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Gennesareth, terwijl de mensen op Hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer; de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk. Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij tot Simon: „Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst.” Simon antwoordde: „Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen; maar op uw woord zal ik de netten uitgooien.” Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten dat deze dreigden te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: „Heer, ga van mij weg want ik ben een zondig mens.” Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en van allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. Zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: „Wees

niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.” Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om Hem te volgen.



Mozaïek uit de 6^{de} eeuw, Basiliek San Vitale te Ravenna

Ter overweging

Vanuit de Synagoge van Nazareth zijn we inmiddels met de Heer op weg gegaan om de Blijde Boodschap te brengen naar alle mensen. Maar de verbreiding van deze Boodschap kan niet zonder medewerkers. En van die medewerkers wordt ook nog eens een volledig engagement gevraagd. Aan “bureau-klevers” heeft de Heer niet zoveel. De opbouw van het Koninkrijk Gods vraagt om mensen die eenvoudigweg de handen uit de mouwen weten te steken. Door de eeuwen heen heeft God altijd mensen geroepen die durf en moed hebben. Het verstaan van een roeping staat of valt met het verstaan van Wie en Wat Jezus Christus is. Weten wie God is, is belangrijk om een antwoord te kunnen geven. Nu hoeven wij niet per se grote profeten te worden maar ook aan ons adres gaat de vraag niet voorbij of wij God voldoende kennen, of wij Jezus voldoende kennen om Hem goed te kunnen verstaan en vervolgens om Gods Wil te laten geschieden hier op aarde zoals in de hemel.

„*Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst*” zegt de Heer tot Petrus. In zijn oren heeft dit waarschijnlijk heel vreemd geklonken: Een timmerman zegt aan een visser hoe hij moet vissen. De Heer heeft misschien deze woorden letterlijk bedoeld, medegezien het resultaat, maar hierin zit vooral een les om de woorden overdrachtelijk kunnen verstaan. Beeldend zien we hier hoe de Heer ons de weg wijst; Hij leidt ons. De vissen staan voor de

mensen. De twee boten die we tellen in het Evangelie staan, zo zegt een uitleg van dit Evangelieverhaal, voor het Jodendom en het Christendom. De boot van Petrus staat voor de kerk.

In dit Evangelie zien we de roeping van Petrus prachtig naar voren komen. Hij wordt geroepen om te doen wat de Heer hem zegt te doen. Precies zoals de dienaren op de bruiloft van Kana in Galilea van Maria te horen kregen “Doe maar wat Hij u zeggen zal” en er een grote hoeveel water in wijn veranderde. Petrus doet wat de Heer hem zegt en zijn lege netten worden overvol, de boot wordt gevuld. Daardoor is hij zich bewust van zijn kleinheid tegenover Jezus maar toch kiest Jezus deze stuntelaar uit om de eerste onder de Apostelen te worden en de leider van de Kerk.



Waar staan wij, nu wij dit hebben gelezen? Hebben wij verstaan hoe de Heer met ons verder wil? De Heer roept ieder van ons bij naam om in eigen context van leven mee te werken in Zijn Naam. Dikwijls hebben we het gevoel dat we niet sterk genoeg in onze schoenen staan, als christenen in een wereld die steeds minder van de Bijbel en de Kerk wil weten. Daar kunnen we wat aan doen! De kerk heeft in de afgelopen vijftig-zestig jaar weinig succes gehad met catechese, ondanks het gezwoeg van vele pastores en vrijwilligers. De netten werden steeds leger; de boot (de kerk) is niet meer zo goed gevuld. Soms kunnen we denken dat de navolging van Christus vraagt om een zekere volmaaktheid, in kennis en levenspraktijk. Daarin moeten we ons zeker verbeteren. Iedere context van leven biedt mogelijkheden om het leven te heiligen en de roeping van de Heer concrete vorm te geven. Maar als we even terugkijken naar Petrus, Paulus en naar anderen, dan zien we eigenlijk helemaal geen succesverhalen. We zien zelfs heel wat gestuntel. Soms moesten ze van heel ver weg komen. God vraagt zulke eenvoudige mensen, gewone mensen zoals u en ik. Het enige dat Hij vraagt is dat wij ons niet laten meeslepen op de golven van de zee (dingen van deze wereld, deze tijd) maar om naar het diepe te gaan (het onzekere, soms zelfs gevaarlijke) en daar, in deze wereld en in deze tijd, het veilige vangnet van het Evangelie uit te werpen, zodat mensen die dreigen te verzuipen opgevangen worden en rust en vrede vinden in de boot, in de Kerk

van Christus. Laten we de Heer volgen, met de “moeder Apostelen”, om ook nu vissers van mensen zijn.



Collecte Parochiële Caritas Instelling (PCI)

In de vieringen van dit weekend wordt er wederom gecollecteerd voor de Parochiële Caritas Instelling in onze parochie. Dit is de eerste van de vier collectes die elke jaar gehouden worden om inkomsten te werven voor bijzondere projecten die te maken hebben met armoedebestrijding of hulp aan mensen die in financiële of materiele nood zijn geraakt. De collecte van dit weekend is bestemd om scholen en ouders te ondersteunen t.b.v. activiteiten voor alle kinderen op de katholieke scholen.

Op pagina 4 van ons parochieblad heeft de PCI een eigen pagina voor de nodige informatie én een QR code om giften over te kunnen maken. De PCI en de PCI-collecte bevelen we van hart bij u aan!

Gebed

God, velen zijn ons al voorgedaan op de weg door het leven, op de weg in het geloof. Allen die uw nabijheid ervaren, getuigen dat U heilig bent en dat de aarde vol is van uw glorie. U bent groot en toch heel eenvoudig ons nabij. Wij bidden U dat wij, die door U geroepen zijn om dag en nacht te zwoegen voor uw Koninkrijk, blijven vertrouwen op uw Woord, uw genade en liefde, en de vreugde ervaren uw leerlingen – vissers van mensen – te mogen zijn in de wereld van onze dagen. Opdat niemand drenkeling wordt of ten ondergaat in de woeste golven van narigheid en lijden. Daarom danken wij U en wij prijzen U voor én door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Vieringen in onze parochie (8-9 februari)

Eucharistievieringen

Zaterdagavond 19u00 te Balk en Lemmer

Zondagmorgen 9u30 te Bakhuizen

Zondagmorgen 11u00 te Woudsend

Woord- en Communieviering

Zondagmorgen 9u30 te St. Nicolaasga

Zondagmorgen 11u00 te Joure

In de kapel van Warns is dit weekend geen viering of ontmoetingsbijeenkomst.

Van harte wens ik u een heel mooie en gezegende zondag toe en graag tot ziens in één van onze kerken.

*Mede namens het pastoresteam,
Pastoor John De Zwart*

Voor de kinderen

De evangelielezing van vandaag is het verhaal van de roeping van de eerste leerlingen door Jezus. Hij is net begonnen met zijn missie maar er volgen Hem al heel veel mensen. Jezus heeft daarom wat hulp nodig. Het verhaal gaat zo:

Op een dag stond Jezus aan de rand van het meer van Gennesareth te preken. De mensen kwamen steeds dichterbij Hem staan, om goed te kunnen horen wat Jezus over God vertelde. Het was zo druk! Daarom keek Jezus om zich heen. Hij zag twee boten liggen. De vissers, van wie de boten waren stonden een stukje verderop hun netten schoon te spoelen. Hij stapte in de boot van Simon. Hij vroeg hem een stukje het meer op te varen. Nu kon iedereen Hem goed zien. Hij ging zitten in de boot en vertelde verder aan de mensen over God. Toen Hij klaar was zei Hij tegen Simon: “Vaar nu naar het diepe en gooi de visnetten uit.” Simon protesteerde: “Meester, we hebben al de hele nacht gevestig. We hebben helemaal niets gevestig. Maar goed, als U het zegt, proberen we het nog een keer.” Ze gooiden de netten uit en vingden zoveel vissen dat de netten bijna kapot scheurden. Daarom vroegen ze hun vrienden in de andere boot om hulp. Toen die gekomen waren konden ze allebei de boten vullen met vis. Die waren zo vol dat ze bijna zonken. Toen hij dat zag viel Simon Petrus voor Jezus op de knieën en zei: “Heer, ga bij mij weg. Ik ben een slecht mens.” Hij was helemaal van slag. Ook de anderen waren in de war. Zoveel vissen hadden ze nog nooit gevestig. Bij hen waren ook Jacobus en Johannes, twee broers die met Simon samenwerkten. Jezus zei: “Niet bang zijn. Voortaan vangen jullie geen vissen meer, maar helpen jullie mij om leerlingen te vinden. Dan zijn jullie vissers van mensen!” De vissers brachten de boten naar de kant en lieten alles achter om met Jezus mee te gaan.

Met deze link vind je een leuk liedje over Simon en Andreas:

<https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg>

Soms moet je wel een beetje je best doen om de weg van Jezus en wat Hij bedoelt te kunnen vinden, begrijpen en volgen. Weet je wat Jezus bedoelt met het ‘vissen van mensen’? Zou jij ook zo’n ‘visser van mensen’ kunnen zijn? Hieronder vind je een leuke oefening van beginnen, je weg zoeken en vinden. Stel je maar voor dat je begint bij jezelf, op zoek gaat naar Jezus en zijn bedoeling, en eindigt bij Jezus om zijn helper te zijn!



FIJNE ZONDAG !!!