

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
nr. 256 – Zondag 16 februari 2025 – 6^e zondag door het jaar



Van harte gefeliciteerd!

‘Van harte gefeliciteerd!’ is een uitroep die past bij een vreugdevolle gebeurtenis. Wanneer iemand bijvoorbeeld jarig is, wensen we hem of haar proficiat. Een ander woord voor gefeliciteerd of proficiat is ‘zalig’, dat ‘jij bent gelukkig te prijzen’ betekent. We komen het meerdere malen tegen in het evangelie van vandaag, maar dan niet in het kader van een vreugdevolle gebeurtenis. Integendeel, het zijn juist de armen en kwetsbaren die Jezus gelukkig prijst.

Gods Woord op Zondag 16 februari 2025, 6^e zondag door het jaar

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (Lc. 6, 17.20-26).

In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van de berg af. Hij bleef staan op een vlak terrein. Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land, uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon. Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak: “Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods. Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Zalig zijt gij wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, wanneer zij u uitstoten en u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks. Als die dag komt,

springt dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten. Maar wee u, rijken, want wat u vertroost hebt ge al ontvangen. Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden. Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen. Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.”

Ter overweging

In het evangelie van vandaag komen we het woord – zalig of gelukkig – meerdere keren tegen. Maar de context waarin het wordt gebruikt is alles-behalve feestelijk te noemen. Zo horen we onder meer dat Jezus ten overstaan van zijn leerlingen de armen zalig prijst, evenals degenen die nu huilen. Waarom doet Hij dit? Wat is de betekenis hiervan? We zitten aan het begin van Jezus’ openbare optreden. Hij is zojuist van de berg afgedaald, waar Hij verbleef om te bidden, en Hij heeft twaalf apostelen aangesteld. Ze moeten veel leren, deze Twaalf, net zoals de andere aanwezigen.

Met de zogeheten zaligsprekingen begint Jezus zijn onderricht. Viermaal gebruikt Hij het woord ‘gelukkig’. Gelukkig wie arm zijn, wie honger hebben, wie nu huilt, en wie gehaat en buitengesloten worden. Gelukkig? Proficiat? Of eerder gecondoleerd? Sterkte?

De ‘veldrede’ bij Lucas geeft de kern van de blijde boodschap weer. Gods denkwijze is precies omgekeerd. Bij Hem worden grenzen overschreden en traditionele rolpatronen doorbroken – en dat op radicale wijze.

Jezus is de Zoon van God. Als zodanig kiest Hij onvoorwaardelijk de kant van de armen en kwetsbaren, van de zondaars. Zij worden door Hem zalig genoemd, gelukkig geprezen. Niet omdat het fijn is om arm te zijn of honger te hebben, en niet omdat Hij er plezier in heeft dat mensen huilen, of gehaat en buitengesloten worden. Integendeel.

Nee, het gaat Jezus om het koninkrijk van God, dat rijk van vrede en vreugde, dat voor hen al begonnen is. Daarom zegt Hij: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God’. Voor de armen en kwetsbaren, voor de zondaars is de gelukzaligheid van het koninkrijk nu dus reeds werkelijkheid.

Het rijk van God is er, maar het is er nog niet in zijn volle omvang. Wij mogen het dichterbij brengen, net zoals de Twaalf en de andere leerlingen. Dat doen we door Gods Naam te heiligen, door te leven in verbondenheid met Hem. Dit houdt in dat we ons niet moeten laten leiden door de dingen van deze wereld. ‘Wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad’, zegt Jezus, en ‘wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen’. Hij en Hij alleen is ons voorbeeld en onze leidsman. Hij was arm, kende verdriet, werd buitengesloten, uitgemaakt voor alles wat lelijk is en vervolgd. En uiteindelijk stierf Hij zelfs aan het kruis. Zo Heer, zo zijn dienaars. Of: zo Heer, zo zijn vrienden.

Wie in het voetspoor van Jezus treedt, komt onvermijdelijk in aanraking met onbegrip, laster, tegenstand en haat. Dat is niet gemakkelijk. Daar deinzen we voor terug en dat gaan we liever uit de weg. Want wie wil er nu een ‘vreemde vogel’, een ‘buitenbeentje’ zijn? Wie wordt er graag uitgescholden? Wie zit er te wachten op klappen? Toch zegt Jezus juist hierover: ‘Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel’. Laten wij dus bidden dat Gods koninkrijk mag komen. En laten we doen wat we kunnen om dit naderbij te brengen en wel door lief te hebben, bovenal degenen die in nood verkeren en die onze hulp nodig hebben.

OP WEG

Je leeft en bent op weg.
Op weg naar je dromen.
Op weg naar je levensdoel.
De weg is lang, soms zwaar,
dan weer moeilijk met putten en hobbels.
Soms moet je rusten,
een pauze nemen
voordat je verder gaat.
Soms even halt houden
eens op de kaart kijken
of de weg vragen
of misschien gewoon ontdekken,
gewoon gaan...
Het maakt niet uit welke weg je neemt,
het moet JOUW weg zijn.
Leer van je vallen en sta weer op.
Wees niet bang een hand te vragen
om je even recht te helpen.
Durf ook zelf een hand uit te steken
naar iemand met een geschaafde knie
na een lelijke val, want:
op weg zijn is niet altijd gemakkelijk...
Zo zijn we - allemaal samen
apart op weg.



Vieringen in de parochie (15-16 februari)

Eucharistievieringen:

Zaterdag 15 februari, 19u00 te Joure

Zaterdag 15 februari, 19u30 te St. Nicolaasga

Zondag 16 februari, 9u30 te Bakhuizen

Zondag 16 februari, 11u00 te Warns

Woord- en Communievieringen:

Zaterdag 15 februari, 19u30 te Woudsend

Zondag 16 februari, 9u30 te Balk

Zondag 16 februari, 11u00 te Lemmer

Een heel goed weekend gewenst!

*Namens het pastoresteam,
pastoor Albert Buter*

Voor de kinderen



Bekijk eens deze tekening goed.

Wat zie je?

Wie zie je?

Wat zou de man met het groene kled willen zeggen?

Wat wil de tekenaar zeggen met de hand in de rechtbovenhoek?

Van wie is die arm?

Jezus keek zijn leerlingen aan en zei: 'Het echte geluk is voor mensen die arm zijn. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die nu honger hebben. Want zij zullen veel te eten krijgen. Het echte geluk is voor mensen die nu huilen. Want zij zullen lachen. Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben, omdat je bij mij hoort. Misschien word je gehaat of weggestuurd. Misschien schelden de mensen je uit of bspotten ze je. Dat is vroeger ook gebeurd met de profeten. Als dat met jullie gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. Maar het loopt slecht met je af als je rijk bent. Want dan heb je het nu goed, maar straks niet meer. Het loopt slecht met je af als je nu heel veel te eten hebt. Want dan zul je straks honger hebben. Het loopt slecht met je af als je nu lacht. Want dan zul je straks verdriet hebben en huilen. Het loopt slecht met je af als iedereen goede dingen over je zegt. Dan ben je net als de valse profeten, daar zeiden ze vroeger ook altijd goede dingen over.'

*Lang geleden was het voor kunstenaars ongewoon om God als een oude man uit te beelden.
Om God toch aanwezig te stellen tekenden ze vroeger de hand van God
vanuit een wolk.*