

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
nr. 257 – Zondag 23 Februari – 7^{de} zondag – Wees barmhartig zoals mijn Vader



Inleiding

Dit weekend lezen we verder uit de vlakke-rede van Jezus in het Evangelie van Lucas. In het eerste gedeelte was Jezus de berg afgegaan, tussen het volk gaan staan en sprak de zalig- en wee-sprekingen uit. In het tweede deel deze zondag geeft Jezus onderricht over hoe de Vader denkt en handelt. Het derde deel over niet oordelen is voor Carnavals zondag. Het vierde en slotdeel mag u zelf thuis lezen of hoort u op de 9^{de} zondag in het A-jaar uit het evangelie van Mattheüs. In dit laatste deel wordt de vraag gesteld of u uw huis gebouwd hebt op los zand of op de rotsen. Maar eerst gaat het dit weekend over barmhartigheid. Ben je voor jezelf barmhartig en wat betekent dit speciaal voor de mensen met wie je samen mag leven?

Gods Woord op Zondag 23 februari,

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (6, 27-38).

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Tot u die naar Mij luistert zeg Ik: Bemint uw vijanden, doet wel aan die u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keer hem ook de andere toe; en als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geef aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat u toebehoort, eis het niet terug. Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, moet gij ook hen behandelen. Als gij bemint wie u beminnen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook

de zondaars beminnen wie hen liefhebben. Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Dat doen de zondaars ook. Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars lenen aan zondaars met de bedoeling evenveel terug te krijgen. Neen, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Oordeelt niet, dan zult ge niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. Spreekt vrij en gij zult vrijgesproken worden. Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gestampde, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.

Ter overweging

De vlakke-rede van Lucas is in het liturgisch rooster opgeknipt in vier delen en dit weekend lezen we het tweede deel. Het centrale woord is barmhartigheid. Dit is een eigenschap van God als Jezus hier Jahweh Zijn Vader noemt.

God als Vader

We noemen God Vader in het christelijk geloof. Dit vinden we heel normaal. Jezus heeft dit doorgegeven, niet alleen in het belangrijkste gebed (het Onze Vader) maar bij vele gelegenheden gebruikt Hij het woord Vader voor God. Hiermee zet Hij zijn

volgelingen aan het denken. God is niet alleen de Alomvattende, Alleswetende, Almachtige en misschien wel Afstandelijke God van wie we de naam eigenlijk niet mogen uitspreken. Het levensverhaal van Jezus kenmerkt zich door de intieme band die Hij heeft met God die Hij zijn Vader noemt.

Wie is je vader?

Wat betekent het eigenlijk dat je iemand vader noemt?

Biologisch is hij de verwekker van nieuw leven.

Maar in het sociale leven worden er vele eigenschappen aan toegekend. Ik vond het volgende lijstje: 1) een vader heeft humor; 2) hij is trouw en geeft vertrouwen; 3) hij biedt veiligheid en bescherming; 4) hij geeft je advies en stimuleert; en 5) hij heeft onvoorwaardelijk liefde.

Je zou jezelf langs deze lat kunnen leggen en jezelf afvragen of je alle vijf de eigenschappen bezit. En natuurlijk waar je uitdagingen liggen om een goede vader te zijn, te worden of te blijven.

Onvoorwaardelijke liefde

Het lijkt mij dat de laatste eigenschap, de onvoorwaardelijke liefde, wel het beste past bij het evangelie van deze zondag. Het gaat hier immers om de onvoorwaardelijke zorg voor iedere mens, slecht of goed. De vraag die Jezus stelt is of je in jouw gedrag laat zien dat iedere mens telt en dat die onvoorwaardelijke liefde uitdraagt als levenshouding.

Jezus houding

Jezus houdt het volk, dat zit op de vlakte, een spiegel voor. Kan jij een andere houding aannemen waardoor je laat zien dat je niet neerkijkt maar met liefde in het leven staat? En Jezus verwoordt het uitdagend. Want wat is de meerwaarde van christen zijn? Juist wanneer er grenzen worden overschreden kan je in jouw manier van doen laten zien dat jij anders bent, dat jij het perspectief leert ontdekken van de God als Vader.

Meer dan de 7 werken van Barmhartigheid

U kent natuurlijk de 7 werken van barmhartigheid zoals ze in hoofdstuk 25 van Mattheüs zijn verwoord: hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken geven, vreemdelingen opnemen, naakten kleden, zieken bezoeken, gevangenen opzoeken, en doden begraven.

Dit lijken allemaal makkelijk te vervullen werken. Maar geconfronteerd met de Romeinse bezetting van het beloofde land wordt de vraag gesteld of we nog iets meer kunnen doen, of we het perspectief van God als Vader in onszelf kunnen opnemen en daardoor laten zien dat het Rijk Gods begint wanneer we de uitdagingen vanuit het evangelie serieus nemen.

Overvraagd?

Als het gaat over oorlog en vrede, over mishandeling dan zal niet iedereen zomaar de andere wang toekeren. Maar Jezus vraagt wel om iets onverwachts en ontwapenend te doen, iets waardoor de spiraal van geweld mogelijk kan worden doorbroken. Zeker in onze tijd een belangrijke uitdaging waarin het lijkt of iedereen geweld kan worden aangedaan bijvoorbeeld door sociale media.

Barmhartigheid en gelijkheid

Het mooie is dat we worden teruggewezen naar de verhalen van het oude of eerste testament. Je bent elkaars broeders hoeders en niemand heeft het recht op wraak (Kain en Abel). Of de verhalen deze zondag van de jaloerse koning Saul die in David zijn aartsrivaal ziet en hem wilt vermoorden (lees 1 Samuel hoofdstukken 24-26). God wil Vader zijn van alle mensen en nodigt ons daartoe uit om mensen van de hoop te worden.

Vader en Moeder zijn dragers van nieuw leven

En misschien kan je daar waar vader staat ook moeder lezen roepen de feministische theologen mij toe. Dan gaat het nog meer over gelijkheid, verbondenheid en barmhartigheid.

Gebed

God van vrede, Gij hebt uw liefde in ons gezaaid, opdat wij als vrienden en bondgenoten door het leven gaan. Wij danken U voor alle lieve mensen die ons voorleven hoe wij elkaars vreugde kunne worden. Leg uw vrede in ons neer, opdat wij, door elkaar bemind en gezegend, mensen naar uw hart worden, elkaars bondgenoten op weg naar morgen.
Amen

Vieringen in de parochie (22-23 februari)

Eucharistievieringen:

Zaterdag 22 februari, 19u00 te Balk

Zondag 23 februari, 9u30 te St Nicolaasga

Zondag 23 februari, 11u00 te Joure

Woord- en Communievieringen:

Zaterdag 22 februari, 19u00 te Lemmer

Zondag 23 februari, 9u30 te Bakhuizen

Zondag 23 februari, 11u00 te Woudsend

Voor u allen een mooie en vreugdevolle winter met een vleugje lente.

Namens het pastoraal team, pastor Ton Halin



Voor Kinderen én ouders: Leefregels

Jezus keek naar de mensen die voor Hem op het grasveld zaten. Hij had al veel verteld maar Hij wilde nog meer zeggen. Het was ook ze belangrijk!

Hij keek nog een keer naar de hemel, waar Hij wist dat zijn Vader woonde, en ging toen verder: "Zalig, gezegend, gelukkig ben je, wanneer je liefde kan voelen voor je vijanden en voor de mensen die je haten. Er zijn mensen die in de gevangenis zitten, die pijn gedaan wordt, terwijl ze niets gedaan hebben. Het is heel moeilijk, maar zelfs hen vraag Ik zacht te zijn en liefde te voelen voor wie hen pijn doen.

En ook zeg Ik: slaat iemand je op je wang, doe dan niks terug, maar laat hem ook je andere wang zien.

Als je écht mijn weg wilt volgen, houdt dan van je vijanden. Doe goede dingen, en leen je spullen uit zonder ze terug te verwachten.

Luister naar mensen, zonder meteen te denken dat ze zus of zo zijn. Laat ze zijn zoals ze zijn, laat ze in hun waarde.

En het belangrijkste is: ga met andere mensen om, zoals jij wilt dat andere mensen met jou omgaan! Lukt je dit alles, dan is God heel blij met jou!"

Wat gij niet wilt.... Schoolvoorbeeld:

Op deze zondag is het thema 'de andere wang toekeren' en 'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet' om twee bekende spreekwoorden aan te halen.

Volgens de onderwijsinspectie geeft 10% van de kinderen binnen het basis onderwijs aan dat zij slachtoffer zijn geweest van pesten. Vele scholen hebben een pestprotocol opgesteld. Een voorbeeld van een protocol van een Christelijke Basisschool:

'In de Bijbel leert God ons in het Oude Testament om onrecht niet buitenproportioneel, maar rechtvaardig te vergelden: oog om oog, tand om tand.

In het Nieuwe Testament leert Jezus ons dat vergeven beter is dan vergelden, omdat daaruit de liefde spreekt. Verwachten wij van kinderen dat zij letterlijk de andere wang toekeren of zich zonder verzet laten pesten? Nee, wij willen kinderen aanmoedigen om zichzelf, desnoods actief, te beschermen tegen agressie. Verder achten wij de leerkracht, als derde, beter in staat om rechtvaardigheid (naast barmhartigheid) te betrachten in het nemen van maatregelen, dan kinderen zelf.

Schoolregels

Om een veilig en gezond schoolklimaat te bevorderen, hanteren we op school de volgende regels:

- We spreken met respect over anderen en met eerbied over God
- We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt binnen en buiten de school
- We gaan met de ander om zoals wij willen dat anderen met ons omgaan
- Zegt iemand STOP dan houd je op
- We zijn voorzichtig met de spullen van onszelf en van anderen
- We houden de school en de omgeving netjes
- We helpen anderen om zich ook aan deze regels te houden

Gebod:

Zonder regels kunnen wij niet leven.

Zonder spelregels kan je niet voetballen.

Mensen die met elkaar leven moeten rekening houden met elkaar. En met U, God, want Uw Zoon Jezus gaf ons de belangrijkste regel: 'Ga met andere mensen om, zoals jij wilt dat andere mensen met jou omgaan'. Wij bidden U, God, help ons met al die regels, help ons om als goede zussen en broers met elkaar te leven. Dan weten wij dat er vrede kan zijn en geluk voor alle mensen. Dat het zo mag zijn!

Amen