

Dag 6, 15 feb 2016

Ontbijt in het Golden Walls hotel in Jeruzalem

Busrit naar de top van die Olijfberg

De Olijfberg, de heuvel die ten oosten van de Tempelberg oprijst, is volledig bedekt met witte grafstenen. Christenen kennen de Olijfberg als de plek waar Jezus met zijn apostelen naartoe kwam op de avond voor zijn gevangenneming.



Wandeling naar de Onzevader kerk

De "Onze Vader"-kerk in Jeruzalem is gebouwd op de plaats waar Jezus Zijn leerlingen het "Onze Vader" heeft geleerd. De kerk is versierd met keramieken tegels waarop het "Onze Vader" in vele verschillende talen staat geschreven.



Wandeling via Dominus Flevit en de Hof van Olijven naar de kerk van de Doodstrijd



Op de ruïnes van oude kerken die op de plek stonden waar Jezus bad, is in 1924 een nieuwe kerk gebouwd. Deze heet Kerk van de Doodstrijd. De kerk staat overigens ook bekend als Kerk van Alle Naties, omdat zeker vijftien landen meebetaalden aan de bouw.

Lunch in het hotel

Bezoek aan de Sionsberg met de kerk van het Hanengekraai en de Dormitiokerk

In Jeruzalem staat op de rand van de Sionsberg een kerk die de “Kerk van het hanengekraai” wordt genoemd. Deze kerk is gebouwd op de restanten van het huis van Kajafas. Onder de kerk zijn de kelders en vooral de put. Een diepte uitgehakt uit de krijtrotsen van zo’n vier meter diep. Daar is Jezus in geworpen na het verhoor, in afwachting van dingen van Goede Vrijdag.



Diner en overnachting in het Golden Walls hotel in Jeruzalem