



# HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

## GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten  
van het pastoresteam

Nr. 05 – 26 april 2020

### Welkom!

Beste broeders en zusters we hebben al weer een lange weg afgelegd in deze corona tijd. Een weg die we ons allemaal heel anders voor hadden gesteld. Op deze zondag mogen we lezen hoe Jezus soms onverwachts met ons meeloopt en onze sombere en wanhopige harten kan omvormen. We lezen het verhaal van de Emmaüsgangers.



### Gods Woord op de 3de Zondag van Pasen

Lucas., 24, 13-21, 28-31

In die tijd waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp dat Emmaus heette en dat ruim elf kilometer van Jeruzalem lag. Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen toe en Hij liep met hen mee. Maar hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen. Hij vroeg hun „Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?" Met een bedrukt gezicht bleven ze staan. Een van hen, die Kléopas heette, nam het woord en sprak tot Hem: „Zijt Gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?" Hij vroeg hun „Wat dan?"

Ze antwoordden Hem „Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en van heel het volk; hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen en hoe zij Hem aan het kruis hebben geslagen. „En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! (...) Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan „Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde." Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.

### Ter overweging bij de lezing

Vandaag lezen we het prachtige verhaal van de Emmaüsgangers. Twee van de leerlingen van Jezus waren bedroefd en teleurgesteld, ze hadden grote hoop gehad dat Jezus alles zou veranderen, dat Hij al die moeilijkheden waaronder het Joodse volk gebukt ging zou wegnemen. In plaats daarvan werd Jezus ter dood gebracht en leek er niks meer van de hoop, geloof en vertrouwen dat deze leerlingen hadden over. Ze besluiten daarom maar terug te keren naar hun eigen dorp en het normale leven weer op te pakken. Maar tijdens hun weg, op het moment dat ze het het minst hadden verwacht, is het Jezus die met hun meegaat. Juist nu is de verrezen Heer bij hun en weet Hij hun hart te verlichten en weer brandend te maken. Dit doet Hij in eerste instantie zonder zichzelf kenbaar te maken, Hij werkt in het verborgene en geeft zijn leerlingen weer hoop en vertrouwen. Ook wij hadden ons hele andere voorstellingen gemaakt van deze tijd. De lente die in volle gang is, de vakanties die we misschien gepland hadden, de sport, bijeenkomsten van de verschillende verenigingen en op zondag naar de kerk te kunnen gaan. Het zijn allemaal dingen die niet door kunnen gaan, het is zo anders dan we ons hadden voorgesteld. Maar dit hoeft nog niet te betekenen dat wij de hoop opgeven, want juist in onze moeilijkheden mogen we vertrouwen dat Jezus onze reisgenoot is in het leven en is het de hoop op betere tijden die ons mag sterken. Zelfs nu en

misschien wel vooral nu is het Jezus die ook met ons onze weg gaat en in het verborgene werkzaam is. Als wij willen dan kunnen we hier ook nu in deze tijd daar tekenen van zien. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die elkaar helpen, een berichtje of telefoontje van iemand die je al lang niet hebt gesproken, of gewoon een glimlach van iemand op straat. Het is maar hoe wij naar de wereld willen kijken. Maar ik hoop en bid dat wij mensen blijven van hoop, vertrouwen en geloof. Juist nu in deze tijd.

### **Gebed**

God, u bent onze reisgenoot, onze gids door het leven. Toch ervaren we u te vaak als een vreemdeling, een grote onbekende, alsof U ons niets te zeggen hebt. Leer ons luisteren naar uw woord, uitgesproken in de geschiedenis, in en door mensen in de wereld gebracht. Mogen wij hierdoor U als een bekende ervaren, als een goede vriend, als een reisgenoot voor het hele leven voor vandaag en alle dagen. Amen.

### **Verhaal: Zoektocht naar God**

Er was eens een jongen die God wilde ontmoeten. Hij wist dat hij een lange reis moest maken om op de plek te komen waar God woonde, en dus stopte hij zijn koffer vol met koekjes en blikjes limonade. Toen hij een stuk had gelopen, zag hij een oude vrouw. Ze zat op een bank in het park de duiven te voeren. De jongen ging naast haar zitten, en opende zijn koffertje. Hij wilde net wat limonade gaan drinken, toen hij zag dat de vrouw er hongerig uitzag. Hij bood haar een koekje aan. Ze nam het dankbaar aan en glimlachte naar hem. Ze had zo'n prachtige glimlach, dat die jongen die opnieuw wilde zien en dus bood hij haar een blikje limonade aan. En weer glimlachte ze naar hem. De jongen was verrukt! Ze bleven er de hele middag zitten eten en glimlachen, zonder een woord te zeggen. Toen het donker werd, besepte de jongen pas hoe moe hij was en hij wilde naar huis gaan. Hij stond op, maar toen hij een paar stappen had gezet, keerde hij zich om en gaf de oude vrouw een stevige omhelzing. Ze beantwoordde de omhelzing met de mooiste glimlach die hij ooit had gezien. Toen de jongen thuis kwam was zijn moeder verbaasd over de vreugde die van zijn gezicht straalde. 'Hoe komt het dat je zo blij bent?' vroeg ze hem. 'Nou, ik heb vanmiddag met God gegeten.' En voordat zijn moeder iets kon zeggen, voegde hij er aan toe: 'Weet je dat God de mooiste glimlach van de hele wereld heeft?' Intussen was de oude vrouw ook thuisgekomen. Ze straalde van vreugde. Haar zoon verbaasde zich over de vredige blik op haar gezicht. 'Hoe komt het dat je zo blij bent, moeder?' Ze antwoordde: 'Ik heb in het park koekjes gegeten met God.' En voordat haar zoon

kon antwoorden, voegde ze eraan toe: 'Hij is veel jonger dan ik dacht'.

### **Mededelingen**

#### RK geloof op Radio en TV

Op zondag kunt u de Eucharistie op televisie volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Door de week verzorgt de KRO-NCRV dagelijks een live-stream van de heilige Mis in de ochtend en een dagsluiting in de avond. U kunt dit vinden bij [www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk](http://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk). Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. U kunt het beluisteren via de website [www.radiomaria.nl](http://www.radiomaria.nl). Radio Maria heeft overigens de hele dag mooie muziek en programma's over ons geloof, de Bijbel, catechismus, etc. Op de website vindt u ook het uitgebreide programmaoverzicht.

#### Graag ronddelen

Deze e-mail-nieuwbrief "Gods Woord op Zondag" is een initiatief waarmee we zoveel mogelijk parochianen proberen te bereiken. Hopelijk wilt u de mail met de brief ook doorsturen naar mensen, waarvan u denkt dat ook zij dit interessant kunnen vinden maar geen computer of internet hebben. Deze nieuwbrief staat ook op onze website: [www.dechristoffel.nl](http://www.dechristoffel.nl).

#### Pastoraat en Gebedsintenties

De gebedsintenties die opgegeven zijn voor de zondagsvieringen in onze parochie, worden nu gelezen/gebeden in de private Missen van pastor Hoogma en pastor De Zwart. Ook pastor Schothorst neemt deze namen van onze dierbaren meer in haar gebedstijd. Ook voor andere pastorale zaken kunt u nog steeds bij de pastores terecht. Schroom niet ons te benaderen via telefoon, post of e-mail. Wij blijven u graag van dienst, ondanks alle omstandigheden.

#### Kerken open in onze parochie

Zelfs in de stilte van deze tijd kan het soms moeilijk zijn om rust voor gebed te vinden in de eigen omgeving. Daarom bent u altijd van harte welkom in onze kerken. Op verschillende locaties in onze parochie wordt de kerk op 1 of meerdere dagen opengesteld. De dagen en tijden kunt u vinden op onze website.

#### **Ten slotte.**

Namens het pastoresteam wensen we u een fijne zondag toe, veel kracht, wijsheid en gezondheid voor de komende week.

Het pastoresteam

Voor de kinderen.



# DOORDENKERTJES

3<sup>e</sup> zondag van Pasen

Lucas 24, 13-35

Jezus trekt met je mee

Waarom herkenden de Emmausgangers de man die met hen meeliep?



Ontcijfer hieronder wat Kleopas aan Jezus vraagt (bijv. a + 2 = c):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

" \_\_\_\_\_  
a+1 n-2 g+2 k-1 g-1    d-2 j-1 l-2    q-2 l+2 r+1    x-1 y+2 p-2 w-3

\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_  
e+3 g-2 q+3    y-2 l+3 t-2 c+1 r+2    b-1 j+2    c-2 t+2 n+1 o-1 f-2

\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_  
f-1 l+2    c+1 h-3    b+2 x+3 i-2    h+1 t-1    d-2 l-3 g+3 p-2 b-1

\_\_\_\_\_."    zie: Lucas 24, 29  
t+2 p-1 n+1 q+1 d-2 k-2 i+1

Jezus blijft ook altijd bij jou, speciaal wanneer je Hem ontvangt in de H. Communie 😊