

Onze diepste angst  
is niet dat we onmachtig zouden zijn.  
Onze diepste angst betreft juist  
onze niet te meten kracht.  
Niet de duisternis, maar het licht in ons  
is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:  
"Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,  
begaafd, geweldig te achten?"  
Maar waarom zou je dat niet zijn?  
Je bent een kind van God!  
Je dient de wereld niet  
door je zelf klein te houden.  
Er wordt geen licht verspreid  
als de mensen om je heen  
hun zekerheid ontleenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen,  
zoals kinderen dat doen.  
We zijn geboren om de glorie Gods  
die in ons is, te openbaren.  
Die glorie is niet slechts in enkelen,  
maar in ieder mens aanwezig.  
En als we ons licht laten schijnen,  
schept dat voor de ander  
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst  
bevrijd zijn,  
zal alleen al onze nabijheid  
anderen bevrijden.

Nelson Mandela.