

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

nr. 201 - Zondag 28 januari 2024 – 4^{de} zondag door het jaar B

Welkom!

Het is alweer eind januari. De eerste maand van 2024 zit er bijna op. De ene storm maakt plaats voor de andere en veel mensen liggen met griep in bed of zijn herstellende. Onstuimige tijden! Op deze vierde zondag horen we ook over onstuimige tijden die de tijdgenoten van Jezus meemaken. Niet vanwege het weer maar vanwege Jezus. Er gebeuren ongehoorde en ongeziene dingen. De kennismaking met Hem brengt het één en ander met zich mee!

Gods Woord op Zondag

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (1, 21-28).

In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen in Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Hij naar de synagoge waar Hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want Hij onderrichtte hen niet zoals de Schriftgeleerden maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen: „Jezus van Nazareth, wat hebt Gij met ons te maken? „Ge zijt gekomen om ons in het verderf te storten. „Ik weet wie Gij zijt de Heilige Gods.” Jezus voegde hem toe: „Zwijg stil en ga uit hem weg.” De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: „Wat betekent dat toch? „Een nieuwe leer met gezag! „Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen Hem.” Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea.

Ter overweging

In het Evangelie van deze 4de zondag leren we weer een nieuw stukje kennen uit het leven van Jezus. Het gebeurt op een Sabbath, de heilige dag, de rustdag van de Joden. De uitzonderlijke preek is nog tot daaraan toe. Maar op de Sabbath gebeurt ook een duiveluitdrijving en daarmee de bevrijding van een mens. Enerzijds gebeurt er iets dat openingen biedt, anderzijds gebeurt er iets dat bij sommigen de luiken doet sluiten. Wat moeten we met deze Jezus van Nazareth? Luisteren we of niet; volgens we Hem of niet?



“Uit uw eigen broeders zal de HEER uw God een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren.” Dat belofte Mozes namens God. Een profeet zoals Mozes, naar wie zij moeten luisteren. U weet ongetwijfeld hoe belangrijk en ook hoe moeilijk echt luisteren is. Vaker gaan de woorden die door anderen gezegd worden wel het ene oor in, maar belanden lang niet altijd in het hart, soms gaan ze rechtstreeks het andere oor weer uit. Als goed luisteren moeilijk is, dan is goed spreken niet gemakkelijker. Echt zeggen wat je bedoelt en zo spreken dat de ander je kan verstaan. Maar ook zo luisteren naar de ander, dat je de ander verstaat en niet je eigen gedachten in de woorden van de ander legt. Spreken en luisteren, luisteren en spreken. Zoals het in het gewone leven gaat, zo gaat het ook in onze relatie met God.

Ik hoor wel eens mensen zeggen: *“Ik bid wel, maar God geeft geen antwoord”*. Hiermee wordt het probleem in een paar woorden weergegeven. Maar God heeft wel naar ons geluisterd. Hij heeft zelfs zijn Woord vlees laten worden. Hij is als mens verschenen en heeft onder ons gewoond. Hij is teruggekeerd uit de dood, zodat wij zouden weten dat dit leven niet alles is en de dood niet het einde. Omdat Hij is teruggekeerd weten we dat alles wat Hij daarvoor heeft gezegd ook echt waarheid is. Omdat Hij is teruggekeerd is de Kerk geboren en leeft door de tijd heen. Het “probleem” is dat God antwoord geeft door gewone mensenmonden. Misschien verwachten we iets anders dan wat God ons geeft.

Onze Kerk is een gemeenschap waarin God door mensen heen spreekt. Dat biedt openingen maar we

moeten hiermee ook buitengewoon voorzichtig zijn. Als luisteren naar elkaar al moeilijk is, dan is het luisteren naar God die door onze woorden heen zijn Boodschap geeft, nog moeilijker. Andersom is het ook waar, als we leren luisteren naar God, dan gaan we ook beter luisteren naar mensen, dan horen we niet alleen wat er gezegd wordt, dan horen we niet alleen wat er bedoeld wordt, ja we horen zelfs wat er niet gezegd en niet bedoeld is, maar wat er achter de woorden nog schuil gaat.

Wij zijn een Kerk waarin God zijn woorden door mensen heen spreekt, waarin Gods daden zichtbaar worden in de geschiedenis van het gewone dagelijkse leven en werken. Hoe lastig is het om in het Oude testament door alle oorlogen en gewelddaden, door alle overspel en bedrog, door alle geloofsafval en ongehoorzaamheid heen, steeds Gods Woord en Gods heilsplan te blijven horen en zien. Hoe lastig is het om in de geschiedenis van de Kerk, met alle oorlogen en gewelddaden, overspel en bedrog, door alle geloofsafval en ongehoorzaamheid heen steeds Gods Woord en Gods heilsplan te blijven zien.

Het is troostend dat God ondanks al die ontrouwe koningen, de ontrouw van de priesters en het volk, toch trouw blijft aan zijn Volk. Even troostrijk is het dat God ondanks alle ontrouwe pausen, bisschoppen, priesters, alle ontrouwe koningen en leken, toch trouw blijft aan zijn Kerk. Daarom is het zo belangrijk dat wij in de Kerk naar elkaar blijven luisteren en met elkaar blijven spreken. In onze woorden en in onze levens spreekt God tot ons, ondanks de ongerechtigheid. God laat zijn woord horen en zijn schoonheid zien door het leven, de roeping en zending die Hij ons meegeeft.

Alle gaven en talenten in ons gemeenschap moeten we dus goed in overweging nemen. Meer-minder, beter-slechter, hoger-lager... zijn vaak de patronen waarin gedacht wordt. Maar dan luisteren en spreken we niet goed met elkaar en ontdekken we ook niet wat God ons wil zeggen. Neen, de diverse roepingen in de Kerk mogen we niet tegen elkaar uitspelen, niet tegen elkaar opzetten, maar als een rijke verscheidenheid erkennen en zien als verrijking en aanvulling van elkaar: Om te zien hoe mooi het huwelijk kan zijn, die de liefde van God uitbeeldt... volg dan de gehuwden; om te zien hoe mooi het priesterschap kan zijn, waarin Gods herderschap zichtbaar wordt... volg dan de priesters; om te zien hoe mooi het ongehuwde leven omwille van het Rijk Gods kan zijn, als uitdrukking van Gods unieke en onvoorwaardelijke uiverkiezing... volg dan de religieuzen.

God laat zich kennen, horen en zien in gewone mensen; God is zelf mens geworden in Jezus Christus.

Hij openbaart zelf wie Hij is, Hij openbaart God aan ons maar alleen als wij bereid zijn Hem te volgen, naar Hem te luisteren, met Hem te spreken!



“Uit uw eigen broeders zal de HEER uw God een profeet doen opstaan zoals ik dat ben, naar wie gij moet luisteren.” Deze belofte is helemaal vervuld in Jezus Christus. Het Evangelie van vandaag is daarvan een levend getuigenis. En dat is even schrikken voor de tijdgenoten van de Heer.

Wij vragen Gods Geest, die onze oren geneest, zodat wij kunnen luisteren. Tussen en door de woorden heen horen we wat God ons wil zeggen. Laten we dan ook kracht vragen aan dezelfde Heilige Geest, zodat we ook doen wat we horen, in eenvoud en zuiverheid gehoorzamen aan de Geest. Dan klinkt Gods Blijde Boodschap ook door onze woorden en daden heen. En zullen we met evenveel verwondering het mysterie van de Heer kunnen zien en beleven en helpen om zijn faam naar alle kanten te verspreiden, als de mensen in Jezus' dagen. Opdat ook nu velen Gods stem zullen horen, Hem zullen volgen en bevrijding mogen vinden en nieuw leven bij Hem.

Gebed

God, onze Vader, nooit houdt Gij op tot ons te spreken bij monde van uw profeten: maar in Jezus, uw Zoon, is uw Woord ons het meest nabij. In Hem is uw Woord mens van vlees en bloed geworden. Hij bevrijdt ons uit de slavernij van angst en schuld. Maak ons hart bereid Hem te ontvangen en laat ons gehoor geven aan zijn boodschap. Amen.

Deze Nieuwsbrief ronddelen

Deze nieuwsbrief staat ook op de website van onze parochie: www.dechristoffel.nl. Even zo goed willen wij u vragen deze Nieuwsbrief rond te delen met wie hem niet kan ontvangen of wie geïnteresseerd is in ons katholieke geloof en geloofsgemeenschap, wie zoeken naar zin, hoop en vreugde in hun leven. Van harte wensen wij u een heel mooie en gezegende zondag toe en graag tot ziens, in de kerk of elders.

*Mede namens pastor Annie Schothorst-Vos,
pastoor John De Zwart*

Voor de kinderen

Op de heilige dag van de Joden, op Sabbath, gaat Jezus volgens zijn gelovige gewoonte naar de synagoge. In de synagoge gebeurt iets bijzonders, of eigenlijk: er gebeuren twee bijzondere dingen. Ten eerst houdt Jezus de preek. Hij doet dat op zo'n bijzondere manier dat mensen verbaasd zijn. Ze horen de woorden van God op een heel andere manier dan dat ze gewend waren. Door Jezus heen spreekt God zelf! En dan geneest de Heer een man die ziek was. Zo'n werk verrichten was eigenlijk niet toegestaan op een heilige dag. Maar als de Heer geneest, is God zelf aan het werk. De heilige dag is een dag van rust, herstel en genezing. Ook onze heilige dag, de zondag, is zo bedoeld. Daarom gaan ook wij op onze heilige dag naar de kerk, luisteren we naar God én laten we ons door God herstellen van onze dagelijkse vermoeidheden en moeilijkheden. Fijne heilige dag!

