

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

nr. 209 – Zondag 24 maart 2024

6^{de} zondag in de Veertigdagentijd: Palmzondag

Welkom!

We staan aan de poorten van Jeruzalem! Een tocht van veertig dagen heeft ons hier gebracht. Vreugde, omdat we onze tocht tot zover volbracht hebben, maar ook droefheid, omdat we weten dat deze vreugde zal omslaan in verraad en onrecht, verdriet, kruis en zelfs de dood. Niet dat het gemakkelijk is, maar Jezus zegt “hiertoe ben Ik gekomen”. Wat een heldenmoed! En toch zonder triomfantelijkheid. Sereen, is wellicht het goede woord om Jezus te duiden. Hopelijk lukt het ook ons om sereen te blijven bij alles wat we deze week gaan gedenken en vieren. Deze zondag staan er eigenlijk vier lezingen op het liturgisch programma. In de meeste vieringen zullen we er twee lezen: Het intochtsverhaal en het passieverhaal. Welkom, bij Gods Woord op Palmzondag. Welkom, bij het begin van de Goede Week!

Het Evangelie van deze zondag

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (11, 1-10).

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden, in de richting van Betfage en Betanië op de Olijfberg, zond Hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: ‘Gaat naar het dorp daar vóór u, en bij uw binnenkomst is het eerste dat ge zult vinden een veulen dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt dat los en brengt het hier. En als iemand u de aanmerking maakt: Wat doet ge daar? antwoordt dan: De Heer heeft het nodig maar Hij stuurt het spoedig weer hier terug.’ Ze gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur, buiten op straat. Ze maakten het los maar sommige mensen die daar in de buurt stonden riepen hun toe: ‘Wat doet ge daar, om zo maar dat veulen los te maken?’ Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de mensen lieten hen ongemoeid. Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen en Hij ging er op zitten. Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gekapt hadden. De mensen die Hem omstuwden, jubelden: ‘Hosanna; Gezegend de Komende in de naam des Heren; Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in den hoge!’



Ter overweging

Vandaag beginnen we aan de Goede Week. Een week van uitersten. De liturgie van vandaag laat die uitersten ook meteen zien: De vreugdevolle intocht van de Heer in Jeruzalem én het lijdensverhaal (ofwel een deel daaruit). Vreugde en verdriet, gevierd worden en verguisd worden, leven en dood, staan recht tegenover elkaar, maar wordt in één viering toch samen voorgehouden. Palmzondag is inderdaad een hoogfeest met twee gezichten.

Wellicht dat daaruit ook valt op te maken dat deze tegenstelling toch niet zo scherp is als dat het op het eerste gezicht lijkt. Als we de heilsgeschiedenis in het oog houden, bij wijze van leesbril, dan zien we zelfs een rechtstreekse lijn, zonder tegenstellingen, van A naar B. Al vanaf de geboorte van de Heer in het nietige Bethlehem in Galilea was het leven van de Heer gericht op de grote Godsstad Jeruzalem. Hoe wrang het misschien ook klinkt: De Heer werd op aarde geboren om te sterven. Dat was zijn opdracht. Regelmatig horen we de Heer zeggen: Mijn uur is nog niet gekomen. Welnu: De Heer komt nu tot zijn uur. Alleen zo kon de God van alle eeuwen een eeuwig verbond aangaan met de mens, om de mens te verlossen uit de misvormde wereld en nieuw leven te geven. Om een verbond aan te gaan dat niet meer verbroken kon worden.

Palmzondag mag dan een zondag met twee gezichten zijn, het is ook een zondag om niet te missen. We hebben deze uitersten nodig om te zien waartoe de Heer gekomen is en om met Hem de knik te maken

van de opgang naar de ondergang. Om de opgang te verbinden met de ondergang. Om zijn eerste komst te verbinden met de zending en de vervulling daarvan. Alleen zo kunnen we later deze week ook de verbinding leggen tussen de ondergang en de opgang, tussen dood en verrijzenis. De theorie of theologie van het mysterie dat we deze week herdenken en vieren, blijft voor ons altijd een hele kluif om te verstouwen. De praktijk van ons geloof zal het uiteindelijk moeten ondersteunen. Het zou niet voor het eerst zijn dat wij, door te doen, door het symbolisch uit te beelden met tekens en handelingen en gebaren, pas komen tot een goede doorleving en daardoor tot meer begrip. Dit alles in de hoop dat het hart van ons geloof, dat wij deze week doorleven, ook blijvende doorleving van ons geloof biedt in de rest van het jaar en de rest van ons leven.

Op Palmzondag beginnen we aldus de Goede Week. In de afgelopen Vastentijd hebben we al stap voor stap richting gezet van het afgelegen Galilea naar het centrum van het godsdienstig leven, Jeruzalem. Zo zijn we met de Heer mee gegaan. Nu, in deze week, komt het er op aan. Nu moeten we ook stap voor stap – maar wel elke stap (ook als er geen viering is in onze eigen kerk) – met de Heer meegaan, mee ondergaan om ook met op te gaan, om met Hem af te sterven aan het leven van de wereld en deze tijd, en met Hem op te staan in het nieuwe leven in het goddelijk Verbond. Moge deze Goede Week voor ons allen een gezegende week zijn en daadwerkelijk ons geloof verdiepen en ons leven verrijken. Tot lof en eer van Gods Hl. Naam, tot welzijn van ons en van heel Gods Hl. Kerk.



Liturgie in de komende week

Met de viering van Palmzondag begint aldus de Goede Week. Deze week staat weer bol van indrukwekkende vieringen in onze parochie. Niet alleen door de indrukwekkende gebeurtenissen waarover verhaald wordt maar ook door de ruimhartige inzet van onze koster, bloemisten, koren, misdienaars en lectoren. Ook uw aanwezigheid en meevieren is daarbij belangrijk. Op verschillende plaatsen zijn vieringen bij te wonen. Het Paastriduüm – hoogtepunt van het kerkelijk jaar – bestaat uit Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Kruishulde en de Paaswake. Alleen in Bakhuizen is dit in z'n geheel te vieren. Op andere locaties zijn één of enkele delen te vieren.

Witte Donderdag: *Gedachtenis van het laatste avondmaal, aan de vooravond van Jezus' arrestatie.*

17u00 Joure: Eucharistie

19u30 Bakhuizen: Eucharistie

Goede Vrijdag: *Gedachtenis van het lijden en sterven van de Heer op het Kruis van Calvarie.*

15u00 Joure: Kruisweg

15u00 Lemmer: Kruisweg

17u00 Balk: Kruisweg

19u00 Bakhuizen: Kruishulde

19u00 Joure: Kruishulde

19u30 St. Nyk: Kruishulde

19u30 Woudsend: Kruishulde

Stille Zaterdag: *Dag van doodse stilte bij het graf waarin Jezus neergelegd is. In de paasnacht wordt ons het nieuwe licht en nieuwe leven aangekondigd.*

19u30 St. Nyk: Paaswake

19u30 Bakhuizen: Paaswake

Paaszondag: *De eerste dag des Heren, dag van Christus' verrijzenis, die we nu elke zondag vieren.*

9u30 Balk: Eucharistie

9u30 Joure: Woord en Com.

11u00 Lemmer: Woord en Com.

11u00 Woudsend: Eucharistie

Paasmaandag: *Voortzetting van de vreugde om Christus' verrijzenis op de tweede dag van Pasen*

10u00 St. Nyk: Gezinsviering met paaseieren zoeken!!!

Gebed

Hemelse Vader, om aan de mensen een voorbeeld te geven hebt U gewild dat Jezus, uw Zoon en onze Verlosser mens werd zoals wij. Zijn geboorte was al een teken: een nederige stal in Bethlehem. Zijn leven was opnieuw een teken: in alle eenvoud leefde Hij onder ons en ging weldoende rond. In Jeruzalem stelde Hij het grootste teken: Sereen onderging Hij zijn veroordeling, zijn kruisweg en de dood aan het kruis. Geef dat wij ter harte nemen wat zijn leven, lijden en sterven ons te zeggen hebben en laat ons deel hebben aan zijn verrijzenis. Door dezelfde Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die met U en de Heilige Geest, leeft en regeert tot in eeuwigheid.

Deze Nieuwsbrief rondelen

Zou u zo goed willen zijn deze Nieuwsbrief rond te delen met wie hem niet kan ontvangen of wie geïnteresseerd is in ons katholieke geloof en geloofsgemeenschap, met wie zoeken naar zin, hoop en vreugde in hun leven. Van harte wensen wij u een heel mooie en gezegende Palmzondag en Goede Week toe. En graag tot ziens, in de kerk tijdens de viering van het Triduüm en op Paasmorgen.

*Mede namens pastor Annie Schothorst-Vos,
pastoor John De Zwart*

Voor de kinderen

Nu begint het... deze zondag is de eerste dag... Waarvan? Nou, vandaag is het Palmzondag. We hebben met de hele kerk op aarde een in onze harten en in onze gedachten een reis afgelegd van 40 dagen. Waar we ook begonnen zijn, nu zijn we er: Bij de stadspoorten van Jeruzalem, samen met Jezus en zijn Apostelen. De reis is volbracht, maar... nu begint het... Deze week – deze week heet: Goede Week – denken we terug aan het lijden en sterven van Jezus. Eerst was er grote blijdschap omdat Jezus in Jeruzalem aankwam, maar al snel sloeg de sfeer om. Eerst riepen ze “Hosanna, gezegend Hij die komt in de Naam van God” en zwaaiden ze vrolijk met palmtakken. Maar even daarna riepen ze “Weg met Hem; Kruisig Hem” en werd Jezus vals beschuldigd en veroordeeld. Nadat Hij het kruis op zijn schouders had genomen en het naar de Calvarieberg gesleept had, doodden ze Jezus, hangend aan het kruis. Verschrikkelijk!!! En wij noemen dit nogwel ‘Goede Week’ en ‘Goede Vrijdag’. Goed was het natuurlijk helemaal niet! Maar daar stopte het verhaal niet. Nadat Jezus in een graf was gelegd en het heel stil werd, stond Hij op! Op de paasmorgen stond Jezus weer midden tussen zijn leerlingen. Wat een verhaal! Dit verhaal, het Paasverhaal en het Paasfeest, is daarom het allerbelangrijkste wat wij in de kerk hebben. Zonder dit verhaal zijn we uitgepraat en hebben niets meer te vertellen. Daarom wens ik je toe dat je deze dagen, hoe lastig het ook is om alles met ons verstand te begrijpen, wel kunt begrijpen met je hart en door alles heen ziet hoeveel liefde Jezus en zijn hemelse Vader hebben voor jou en voor mij.

