

HEILIGE CHRISTOFFEL PAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

nr. 217 – Zondag 19 mei 2024 – Hoogfeest van Pinksteren



Welkom!

Deze zondag is het de 50^{ste} dag na Pasen. Op de 50^{ste} dag na Pasen vieren we traditiegetrouw Pinksteren. We herinneren ons hoe de Heilige Geest neerdaalde over Maria en de Leerlingen, die zich verborgen gehouden hadden in het Cenakel. Maar, zoals de verrezen Heer eerder door dichte deuren bij hen wist te komen, zo komt ook de Heilige Geest door de geslotenheid heen tot in Gods mensen. De vrede en de liefde is het vuur waarmee Hij tot ons komt, zoals de Heer op de liefde al had gewezen als de blijvende band tussen Hem en ons. Het Evangelie van Pinksteren herinnert ons hier aan. Het Pinksterverhaal zelf lezen we deze zondag in de eerste lezing, uit de Handelingen der Apostelen. Van harte wensen wij u een mooi en gezegend Pinksterfeest toe.

Gods Woord op Pinksteren

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (20, 19-23).

In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: „Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: „Vrede zij u. „Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.” Na deze woorden blies Hij over hen en zei: „Ontvangt de heilige Geest. „Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.”

Ter overweging

Na een lange tijd in de vreugde van Pasen te hebben gevierd, mogen we vandaag het hoogfeest van

Pinksteren vieren. Voordat onze Heer Jezus Christus ten hemel opgenomen werd, heeft Hij zijn leerlingen beloofd hen niet verweesd achter te laten maar een andere Helper te zenden. Dat was en is een belangrijke toezegging in die afscheidsrede van de Heer. En vandaag is het dan zover dat wij met grote vreugde de komst van de Heilige Geest gedenken en vieren. We herinneren ons hoe de Heilige Geest kwam over onze Hl. Moeder Maria en de Apostelen. We gedenken en vieren daarmee ook de geboorte van de Kerk. We herinneren en vieren tegelijkertijd hoe de Heilige Geest ook ons blijft aansporen en inspireren met zijn heilig vuur.

Tegelijk weten we dat er veel is waarover we ons zorgen kunnen of zelfs moeten maken. Zowel in ons persoonlijk leven, als in het kerkelijk leven en in de wereld om ons heen, is er veel aan de hand. Als we proberen het één en ander in een groter perspectief te bezien, dan weten we maar al te goed dat het menselijk leven en de geschiedenis altijd zijn hoogte en diepte punten kent. *Alles heeft zijn tijd* zegt ook het boek Prediker. Hoe komen we weer op het spoor van vrede en gerechtigheid, van welbevinden en daadwerkelijk samen-leven.

Het leven met al zijn weerbarstigheid laat ons soms trillend op de benen staan. Soms kun je grote stappen zetten en lijkt het allemaal gemakkelijk te gaan. Maar soms kun je ook de ene voet niet voor de andere krijgen door het leven dat je overspoelt. En dan komen van zelf ook die grote levensvragen naar boven drijven: *Hoe gaat het verder..., met mij..., met de wereld om mij heen..., met de Kerk...? Wordt onze hoop nog eens werkelijkheid? Is het angstvisioen echt het enige vooruitzicht?* Op ‘lichte’ dagen tillen we

niet zo zwaar aan deze levensvragen en hun mogelijke antwoorden maar op ‘donkere’ dagen overheerst de angst en de twijfel, onzekerheid kan toeslaan en hoop kan verzinken in wanhoop.

Het zou maar zo kunnen zijn dat de Apostelen en Leerlingen van de Heer deze gevoelens herkennen. Ze hebben zich, samen met Maria, opgesloten in het Cenakel, de bovenzaal waar zij eens met de Heer het Laatste Avondmaal hadden genuttigd. Een vertrouwde plek met mooie herinneringen. Maar na de prachtige tijd die zij met Jezus hebben beleefd, kwamen ze terecht in de nachtmerrie van Jezus’ lijden en dood. De tijdsgeest joeg hen terug achter gesloten deuren. Dat mooie Cenakel was ook een beetje hun gevangenis geworden. Misschien ook een plek waar ze krampachtig vasthielden aan het oude vertrouwde.

In afwachting van de komst van de Parakleet, de Andere Helper, de Heilige Geest, blijven de Apostelen en Leerlingen van Jezus wachten, waken en bidden. En dan... Zoals de Heer na zijn verrijzenis door gesloten deuren heen toch weet binnen te komen, zo komt ook de Heilige Geest door de gesloten deuren van angst en vrees heen, tot in de hoofden en harten van de mensen. Door de kracht van de Heilige Geest maken angst en vrees, twijfel en onzekerheid plaats voor vrede en vreugde, voor nieuwe kracht en vurigheid: Een andere tijd breekt aan!

De betekenis van Pinksteren mag ook voor ons zijn dat God ons nooit alleen laat. Hoezeer ook ups en downs soms het leven doen schudden, wij staan er niet alleen voor. God is en blijft onze God en Hij is en blijft ons nabij. Nog meer dan eerder is Hij onze God. Bij de geboorte van Jezus werd Hem de bijnaam ‘Emmanuel’ gegeven. Zo leerden we God al kennen als ‘God-met-ons’. Nu nog dieper mogen wij God zo beleven van dag tot dag. De Geest die wij ontvangen hebben is de Geest die ons verbindt met de Vader en de Zoon. Het is diezelfde Geest die ons de gaven en talenten geeft om met grote verscheidenheid in de Kerk en in de wereld vreugde met elkaar te vieren en leed met elkaar te delen, om mee te werken met Gods genade en de opbouw van het Rijk Gods.

Lied: Uw Liefde overwint

Hieronder vinden we een lied dat goed past bij de lezingen van deze Pinksterzondag. Het kan gezongen worden op de melodie van ‘*Wat de toekomst brengen moge*’ en is gebaseerd op een tekst uit het Evangelie volgens Mattheus (12, 13) dat zegt dat wie ten einde toe volhardt, behouden zal blijven.

Leer ons Vader biddend vragen
om een rustig kalme moed
en het onrecht te verdragen

zeggen: Vader U bent goed.
Dat de liefde niet verkillen
en de haat het overwint
Lieve Vader houdt ons staande
en geleidt ons als Uw kind.

Jezus onze Goede Herder
leidt ons verder aan Uw hand
Om met U de weg te lopen
naar ons eeuwig Vaderland
Dat de krachten niet bezwijken
op de weg die wij nu gaan
Jezus lieve trouwe Herder
geef ons moed om door te gaan.

Heil'ge Geest, de ware Trooster,
die ons troost geeft in de strijd
Houd ons vast in Uw genade
en de liefde niet bezwijkt
Die de tranen weet te drogen
van een moe gestreden kind
Dat de liefde niet bezwijken
dat Uw liefde overwint.

Katholiek Leven

Op de website Katholiek Leven kunt u mooie en korte filmpjes vinden omtrent ons geloof. Dezer dagen hebben de Nederlandse bisschoppen hun beste gedaan om de feestdagen in 't kort uit te leggen. Ook over Pinksteren. Hierbij de link naar het filmpje:
www.youtube.com/watch?v=M26WnOVKBG0&t=3s

Gebed

Eeuwige God, vandaag voltooit Gij het paasmysterie van uw Zoon. Uit de vier windstreken brengt Gij uw kerk bijeen. Uit alle talen roept Gij de nieuwe mensheid, één gemaakt door uw Geest. Gij zendt uw Pinkstergeest over uw kerk en leert uw gelovigen de taal verstaan van vrede en liefde. Laat ons herademen in uw Geest, het goede smaken en door zijn wijsheid vreugde vinden in zijn vertroosting. Laat de gaven van de heilige Geest overal op aarde neerdalen: kom met uw Geest in het hart van uw gelovigen, zoals Gij hebt gedaan bij het begin van de verkondiging van het evangelie. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Deze Nieuwsbrief ronddelen

Zou u zo goed willen zijn deze Nieuwsbrief rond te delen met wie hem niet kan ontvangen of wie geïnteresseerd is in ons katholieke geloof en geloofsgemeenschap, met wie zoeken naar zin, hoop en vreugde in hun leven. Van harte wensen wij u een heel mooi en gezegend Pinksteren toe, dat u de liefde, leiding van de heilige Geest mag ervaren. Graag tot ziens, in de kerk tijdens de vieringen of elders.

*Mede namens pastor Annie Schothorst-Vos,
pastoor John De Zwart*

Voor de kinderen

Dit weekend is het feest in de kerk. We hebben 50 dagen geleden Pasen gevierd en ons herinnerd hoe de Heer Jezus uit het graf is opgestaan. 9 Dagen geleden hebben we gevierd en herinnerd hoe de Heer naar de hemel opgevaren is en nu voor ons bid bij zijn hemelse Vader. Het feest dat wij vandaag mogen vieren is het Pinksterfeest. Op dit feest herinneren en vieren we hoe de belofte van Jezus uit kwam. Hij had aan zijn Moeder Maria en aan de heilige Apostelen beloofd een “Andere Helper” te sturen, van Hem en van zijn Vader: De Heilige Geest. In de kracht van de Heilige Geest (die krijg je al bij het Doopsel en in het Vormsel maar je kunt er ook elke dag speciaal om bidden) kunnen wij ons werk goed doen en goed leven als leerlingen van Jezus. Op de tekening hieronder zie je hoe de Heilige Geest over de Maria en de Apostelen kwam: Als een duif en als vuur, dat verwarmt en bezielt, omdat dit het vuur van de liefde is van de Vader en de Zoon.

