

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam

Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid, 26 mei 2024

Inleiding

Met het inspirerende feest van Pinksteren nog vers in het geheugen vieren we vandaag alweer een mooi feest: het feest van de heilige Drie-eenheid.

Waar vorige week de schijnwerpers gericht stonden op Gods Geest, vieren we vandaag de totaliteit van onze God: het feest van Gods nabijheid bij ons, zijn mensen.

Wij kennen God als Vader, Zoon en heilige Geest. Deze Naam van God is vanzelfsprekend in ons geloofsleven verweven. Want in Naam van de Drie-ene God maken we dagelijks een kruisteken.

En in Naam van de Drie-ene God zijn wij gedoopt en worden wij uitgezonden om een vreugdevolle boodschap te verkondigen. Tegelijk blijft de Naam van God voor ons een bijzonder geheim, zullen wij God nooit geheel en al kunnen doorgronden en kennen. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om te geloven en ons geloof door te geven. Laten wij ons door dit feest bemoedigen om gelovig op weg te blijven gaan als christenen in deze tijd.



Evangelie: Matteüs 28, 16-20

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.

Ter overweging

Nu, na de suïcide van Judas, de twaalf als groep niet meer bestaat, spreekt Matteüs nadrukkelijk over de elf leerlingen. Voor het laatst zien zij de opgestane Christus op een berg in Galilea. De elf leerlingen werpen zich nu voor de verrezen Christus ter aarde, maar sommigen twijfelen. Jezus zendt zijn leerlingen uit met een belofte: de verrezen Heer zal bij hen zijn en blijven tot de voleinding van de wereld. Hij geeft hen de opdracht mensen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Dat is wat ook wij doen wanneer kinderen of volwassenen gedoopt worden. Het gaat om de heilige Drie-eenheid.

Soms wordt gesproken over drie 'personen'. Dat kan verwarrend werken. Wij christenen geloven in één God. Hier mogen we geen concessies doen. Wij geloven in één God zoals de joden dit ook doen en zoals de moslims. Maar wanneer christenen dan verder doordringen in wie die God is, dan komt Jezus naar voren die zijn Vader aan ons heeft geopenbaard, dan wordt duidelijk dat er een bijzondere en unieke liefdesband is tussen Zoon en Vader die ook weer heel eigen is.

Zo gebeurde het dat mensen vroeger hebben ontdekt dat God een mysterie is dat het best benaderd kan worden als je drie personen of met andere woorden drie manieren onderscheidt om die onnoembare God te ontmoeten of te benoemen. De 'Drie-ene' God verwijst naar het geheim dat Hij voor ons blijft en dat ons overstijgt.

De levensverhalen van mensen uit de bijbel vertellen over de rol van God.

Daarin wordt Hij gekend, herkend en ervaren in wat mensen overkomt. Namen van God worden daar verbonden met ervaringen van bijvoorbeeld eenzaamheid en verbondenheid, van verdriet en vreugde, van erkend en aanvaard worden. De talloze vele namen door mensen aan God gegeven verwijzen naar hoe men God ervaart.

De afgelopen weken hebben wij in de Kerk veel grote feesten gevierd: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

We noemden God met verschillende namen: Schepper, Barmhartige Vader, Koning, Wijn-gaardenier, maar ook onze Broeder, Tochtgenoot, Waarheid, Licht en Vuur. God heeft blijkbaar veel namen. En toch lijkt Hij soms ver weg.

Maar bovenal: wie is God eigenlijk?

Wij weten het ondanks al die ervaringen en namen niet precies. Maar Jezus kwam ons vertellen over God en hoe we moeten leven om gelukkige mensen te worden. Hij liet ons zien wat voor wonderlijke dingen er gebeuren als wij van elkaar houden zoals God van ons houdt. Zo leerde Hij ons God wat beter kennen. En na zijn dood en verrijzenis, toen Jezus terugging naar zijn Vader, beloofde Hij ons dat Hij de heilige Geest zou sturen om ons te helpen en te steunen. Die heilige Geest maakt ons enthousiast en warm van binnen. Hij helpt ons zien wat wij kunnen doen om anderen en onszelf blij te maken. Hij helpt ons vrede brengen.

Eigenlijk heeft God dus drie kanten. Hij is de Vader die van ons houdt en bezorgd om ons is.

Hij is de Zoon die ons voordoet hoe je dienstbaar in het leven kunt staan.

En Hij is ook de Geest die ons bezielt en enthousiast maakt om zelf iets goeds van de wereld te maken.

Of anders verwoord:

God doet zich op drie manieren aan ons kennen:

als Abba, Vader voor zijn kinderen, als leidsman door middel van zijn Zoon, die onder ons gewoond heeft, en als inspiratie door de Geest, die ons gaande houdt.

God is nooit statisch, is altijd in beweging. En wij aardse mensen ontdekken dit door zelf in beweging te blijven. Door te leven in Zijn naam.



Gebed

God, die Vader, Zoon en Geest is, wij danken U dat wij vandaag van uw mysterie mochten leren.

Maak dat wij open blijven staan voor die bijzondere relatie met U.

Zendt uw heilige Geest om ons de weg te wijzen en blijf met ons meegaan op onze wegen.

Help ons om anderen in uw naam ten dienste te zijn.

Wij geloven dat wij iedere dag opnieuw kansen krijgen om ons met U verbonden te weten.

Wilt U ons blijven zegenen zodat wij voor anderen een zegen kunnen zijn. Amen.

Gedicht

God, Vader,
Gij, Schepper, Leider, Koning,
Gij, Barmhartige die van ons houdt,
die ons draagt in de palm
van uw hand...
veraf en soms dichtbij.

God, Zoon,
Gij, Broeder, Tochtgenoot,
Vriend, Verlosser,
Gij, Weg, Waarheid en Leven,
Gij, Mens onder de mensen,
die ons toont dat liefhebben
gelukkig maakt...
dichtbij en ook veraf...

God, heilige Geest,
Gij, ongeziene Helper,
Trooster, Toeverlaat,
Gij, Vredebrenger en Bezieler,
Gij, die ons warm maakt vanbinnen,
die ons aanzet
om zelf goed te doen...
dichtbij en ook veraf...

God, Vader, Zoon en heilige Geest,
Gij, Drie-ene,
zoals het was in het begin, nu en altijd...

Dominicanen (fed. St.-Andries-St.-Michiels-Brugge)

Mededelingen

Dit weekend op zondagmiddag 17.00 uur vieren we Maria-lof in de kerk van Balk. Beide pastores gaan voor. Viert u mee?

Volgend week zondag, 2 juni is er één viering in onze parochie. We vieren dan Sacramentsdag in Bakhuizen. Aanvang 10.00 uur.

Bij goed weer is de viering buiten op de begraafplaats. Tijdens de viering is er een processie.

Bij slecht weer vieren we in de kerk.

Na afloop hebben we een gezellig samenzijn.

Beide pastores gaan voor.

Graag ontmoeten we u allen.

Mede namens pastoor John de Zwart,
alle goeds en een goed weekend gewenst.

Pastor Annie Schothorst-Vos

Voor de kinderen

Vandaag vieren we de heilige Drie-eenheid. Als je kruisteken maakt dan zeg je: in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. God is God maar wordt hier met drie namen genoemd. Toch is God één geheel. God is op verschillende manieren in het leven

van mensen aanwezig: als de barmhartige Vader die ons geschapen heeft, als zijn Zoon Jezus die op aarde kwam om de mensen Gods liefde te laten zien, en als heilige Geest die ons de weg wijst en helpt om ons leven te leven.

Houd je van puzzelen? Klik dan op deze link:

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2015/05/drieenheid_b_doordenkertje.pdf

- Print de kaarsen op 120 grams wil, geel of oranje papier.
- Dit werkje laat zien hoe de drie personen van de Heilige Drie-Eenheid met elkaar verbonden zijn tot Eén God:
- Knip de drie kaarsen uit, maar niet los van elkaar!
- Vouw ze om de grenslijnen naar elkaar toe tot een driehoekige zuil.
- Zo ontstaan er één kaars, die toch uit drie delen bestaat.
- U kunt ervoor kiezen om de vlammetjes bovenaan tegen elkaar te plakken tot één vlam, maar dan kan hij niet meer los;

Het geeft beter de betekenis weer, wanneer er niets wordt vastgeplakt en je dus telkens opnieuw kunt zien hoe de drie delen samen één vormen. Je kunt ze zelfs helemaal plat op elkaar leggen tot een platte kaars.

