

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
nr. 219 - Zondag 2 juni 2024 Sacramentsdag

Welkom!

Na Pinksteren hebben we verschillende feesten op de kerkelijke kalender staan. De eerste donderdag na Pinksteren is gewijd aan het Hogepriesterschap van de Heer. Vorige week, de eerste zondag na Pinksteren, is traditiegetrouw gewijd aan de viering van de Hl. Drievuldigheid. De tweede donderdag na Pinksteren is gewijd aan het Allerheiligst Sacrament van de Eucharistie. Eigenlijk viel dit feest dus afgelopen donderdag, maar in onze Nederlandse Kerkprovincie wordt het feest altijd verschoven naar de zondag er na, dus komende zondag. Het Sacrament van de Eucharistie staat in het bijzonder centraal. De Heer die, onder de gedaanten van brood en wijn, zijn Lichaam en Bloed schenkt, opdat wij ware leven in ons hebben. Van harte een gezegende zondag toegewenst.

Gods Woord op Sacramentsdag

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (14, 12-16.22-26)

Op de eerste dag van het ongedesemde brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot Jezus: „Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen zodat Gij het paasmaal kunt houden?” Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: „Gaat naar de stad en daar zult ge een man tegenkomen die een kruik draagt; volgt hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnegaat: De Meester laat vragen: Waar is de zaal voor Mij, waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien met rustbedden en van al het nodige voorzien; maakt daar alles voor ons klaar.” De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals Hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun, met de woorden: „Neemt, dit is mijn Lichaam.” Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En Hij sprak tot hen: „Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van God.” Nadat zij de lofzang gezongen hadden gingen zij naar de Olijfberg.



Ter overweging

Wereldwijd viert de kerk Sacramentsdag: Het hoogfeest van het heilig Lichaam en het Kostbaar Bloed des Heren. Afgelopen donderdag of wel de zondag er na worden plechtige Hl. Missen opgedragen, processies gehouden en daarvoor kerkhoven en straten versierd. Wij vieren dit hoogfeest, net als voorgaande jaren, met elkaar in een parochie-brede-viering in Bakhuizen.

De instelling van Sacramentsdag gaat terug op de visioenen van de Luikse zr. augustines Juliana. Vanaf 1209 ontving zij mystieke ervaringen. De Heer was aan haar verschenen en had haar opgedragen zich in te spannen voor de instelling van Sacramentsdag. De bisschop van Luik geloofde haar en stelde in 1248 dit feest in voor het bisdom Luik. Een van de aartsdiakens van het bisdom Luik werd de latere paus Urbanus IV. Hij was het die op 11 augustus 1264 beval dat Corpus Christi (Latijn voor ‘Lichaam van Christus’) in de gehele Kerk gevierd moest worden. Hoewel een mystieke ervaring aan deze feestdag ten grondslag ligt en de jaartallen al wel van heel lang geleden zijn, voelen we wel aan dat dit toch een feestdag is die er bijzonder uitschiet. De Hl. Mis, de Hl. Eucharistie, is en blijft iets uitzonderlijks in onze gemeenschap. Niet alleen op zondag maar ook op dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen wij de Eucharistie vieren in de verschillende locaties van onze parochie. De Heer geeft ons zijn Lichaam en Bloed onder de gedaanten van brood en wijn. De Hl. Schrift getuigt uitvoerig van God, die zijn volk voedt. Ook vandaag en elke dag opnieuw voedt de Heer ons in de Hl. Mis. De Kerk zal dan ook geen enkele dag geen Eucharistie vieren. Elke dag wordt de Hl. Mis opgedragen om zo te leven

vanuit de Heer die zichzelf voor ons offert en aan ons geeft. Het mysterie van Gods aanwezigheid vraagt om een antwoord, een reactie. Wat antwoordt de Kerk? Wat is ons antwoord? Door de eeuwen heen heeft de Kerk vastgehouden aan de werkelijk aanwezigheid van de Heer in de Eucharistische gaven: Het brood is Zijn Vlees, Zijn Vlees is dit Brood. Hetzelfde geldt voor de wijn: het is Zijn Kostbaar Bloed. Zo is de Heer altijd met ons en maakt Hij zijn woord waar: Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld (Mat. 28, 20). Zo voedt de Heer ons elke dag opnieuw.

Beseffen we dit? Beseffen wij waarmee wij van doen hebben in de viering van de Hl. Eucharistie? Dit bepaalt onze omgang met de Hl. Communie, met de liturgie, het kerkgebouw en in het bijzonder met het tabernakel en het altaar. Zonder de Eucharistie kunnen wij niet opgebouwd worden in het geloof in God. De kerk is dan ook geen maatschappelijke sociale gemeenschap of instelling maar is in eerste plaats een eucharistische gemeenschap. Alleen vanuit de Eucharistische Heer heeft de kerk leven en toekomst. Dit geloof en besef vraagt van ieder van ons persoonlijk om levensheiliging. Dat wil zeggen: Vaak naar de Hl. Mis gaan en te Communie gaan vol geloof en besef van Jezus' werkelijke aanwezigheid. Aan de parochie als geheel vraagt dit ware gemeenschapszin, eerst en vooral met de Eucharistische Heer maar ook met elkaar. Maar ook vol eerbied en geloof vieren, met eerbied voor het altaar, het tabernakel en de liturgie.

Onze kerk legt de lat misschien wel hoog maar we moeten het onszelf toestaan zo door de Heer gevoed te worden: Laten we hoog grijpen, om door het Hl. Lichaam en het Kostbaar Bloed des Heren herschapen te worden tot steeds grotere gelijkenis met Hem.

Gebed

Heer Jezus Christus, in dit wonderbare Sacrament hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten van Uw lijden en sterven. Wij bidden U: laat ons de heilige geheimen van Uw Lichaam en Bloed met zo grote eerbied vieren, dat wij de genade van Uw verlossing voortdurend in ons ervaren. Gij die leeft en heerst, met God de Vader in de eenheid van Heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Na Pinksteren: Hoe verder?

Onder het kopje 'Welkom' werd al gesproken over de feesten na Pinksteren. En, inderdaad, na Pinksteren volgen een hele reeks feestelijke vieringen. Wat nog niet genoemd werd is het volgende: Op de derde vrijdag na Pinksteren vieren we het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus; Op de dag daarna vieren we het Onbevlekt Hart van Maria. Deze twee feesten helpen ons op het spoor te komen van Gods liefde en van

zuivere navolging van Hem. Deze twee feesten komen regelmatig terug op de kerkelijke kalender. Elke eerste vrijdag van de maand is toegewijd aan het Hl. Hart van Jezus en zo is ook elke eerste zaterdag van de maand toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Deze twee toewijdingen en vieringen zijn ontstaan naar aanleiding van de verschijningen van de Heer aan de Hl. zr. Margaretha Maria Alacoque in Paray le Monial (Frankrijk, 1675) en de Maria-verschijningen in Fatima (Portugal, 1917). De hele maand juni is tevens toegewijd aan de Hl. Hart van Jezus en de hele maand augustus aan het Onbevlekt Hart van Maria. Onder tussen kunnen er nog heel wat Heiligen gevierd worden, die we meestal op de doordeweekse dagen in herinnering brengen en eren om hun bijzondere verdiensten voor God, de kerk en de wereld. Als we ons dus afvragen: Hoe verder na Pinksteren? Hoe verder in de Geest? Dan kunnen we met een blij en Rooms hart zeggen: Vooral vierend!



Samen vieren; Samen één

Komende zondag zijn de meeste van onze kerk gesloten, omdat we samen vieren in een parochie-brede-viering. Zoals eerdere jaren komen we op Sacramentsdag samen in Bakhuizen voor de Eucharistieviering en de Sacramentsprocessie. Muziekvereniging Euphonia verleent haar muzikale medewerking aan de viering en de processie. Het thema van dit jaar is "Samen één". De viering begint om 10u00 (bij mooi weer) op het kerkhof. Aansluitend op de viering en de processie bent u van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Deze Nieuwsbrief ronddelen

Zou u zo goed willen zijn deze Nieuwsbrief rond te delen met wie hem niet kan ontvangen of wie geïnteresseerd is in ons katholieke geloof en geloofsgemeenschap, met wie zoeken naar zin, hoop en vreugde in hun leven. Van harte wensen wij u een heel mooi en gezegend zondag toe, dat u de liefde, leiding van de Heer mag ervaren en in de gelegenheid bent om de Eucharistie mee te vieren in Bakhuizen. Graag tot ziens, in de kerk of elders.

*Mede namens pastor Annie Schothorst-Vos,
pastoor John De Zwart*

Voor de kinderen

Weet je nog van toen je de Eerste Heilige Communie deed. Bij de voorbereiding heb je toen geleerd over de Eucharistie en de viering van de Mis. Het feest van komende zondag gaat precies daarover. We vieren namelijk Sacramentsdag, de dag van het Sacrament van de Heilige Eucharistie. Toen jij de Eerste Heilige Communie deed, heb je voor het eerst het Sacrament van de Heilige Eucharistie ontvangen. Elke keer daarna mocht je weer te Communie gaan om Jezus te ontvangen, die verborgen is in de kleine witte Hostie. Bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie heb je geleerd hoe Jezus stierf aan het kruis op Goede Vrijdag. Waarom stierf Jezus? Hij wilde zijn Vader eren en ons verlossen. Als je iemand wilt eren, geef je hem of haar heel mooie dingen. Jezus gaf het mooiste dat Hij had: Zichzelf. Zo gaf Jezus aan zijn Vader de grootste eer. God de Vader zag dat heel graag. Met twee handen nam Hij het offer aan. Je ziet dat boven op de kleurplaat. Dat is al heel lang geleden. Maar iedere dag doet Jezus het opnieuw in de Heilige Mis. Je weet nog wel, wanneer dat gebeurt. Bij de consecratie. Je ziet dat weer mooi op de plaat. De priester houdt de heilige Hostie omhoog en er klinken belletjes. Grote mensen en kinderen kijken eerbiedig naar Jezus in de Heilige Hostie.

