

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam
nr. 222 – 12^{de} zondag door het jaar – zondag 23 juni 2024



Welkom!

Soms kun je de indruk krijgen dat God een mens maar aan zijn lot overlaat. De angst slaat je soms om het hart bij het zien van het wereldgebeuren. Waarom moet ons zoveel overkomen? Waarom lukt het maar niet af te rekenen met kwade neigingen? Waar was God toen ik Hem nodig had? Waarom verhoort Hij mijn gebed niet? Vandaag verhaalt het Evangelie dat de leerlingen een zelfde ervaring hadden. De storm stak op maar Jezus sliep en leek hen aan hun lot over te laten. De Heer is echter verbaasd over hun kleine geloof. Hij is de Heer over alles en Hij is gekomen om de mens te verlossen. Ook wij zien het nieuwe, dat er al is, niet altijd. Laten we evenwel in geloof aan de reddende aanwezigheid van de Heer in Woord en Sacrament, deze Dag van de Heer gaan vieren.

Gods Woord op Zondag

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus (4, 35-41).

Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: „Laten we oversteken.” Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: „Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?” Hij stond op, richtte zich met dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: „Zwijg stil!”

De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. Hij sprak tot hen: „Waarom zijt gij zo bang? „Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?” Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: „Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?”

Ter overweging

De lezingen in de afgelopen wekdagen stonden in het teken van inzet voor het geloof. Toon je jouw geloof in alle openlijkheid, op de hoeken van de straten en op de pleinen? Of alleen in de stilte van jouw binnenkamer? Doe je dat in eenvoud en nederigheid of met opzichtigheid, voor het oog van de mensen. Links om of rechts om: Het geloof vraagt om concrete werken. Aan de vruchten herkent men immers de boom! Ook wij willen gaan in het voetspoor van Jezus en van Maria. De voetafdrukken die zij nalieten in deze wereld, tijdens hun aardse levensdagen, willen wij nu vullen met onze voeten. Daartoe nemen wij onze toevlucht tot de Heer en tot onze Hl. Moeder Maria. Met vele zegeningen omgeeft God zijn geliefden. In de Hl. Schrift lezen we al dikwijls over helden en heldinnen en over de kracht waarmee zij in het geloof en het leven stonden. Ook in de geschiedenis van de kerk lezen we verhalen van Heiligen en Martelaren, die pal stonden voor hun geloof. Maar ondanks de zegeningen die het geloof met zich mee brengen ondervonden zij ook moeilijkheden. Meestal, dat is opvallend, voorafgaand aan de zegeningen.

Moeilijkheden, tegenslagen, teleurstellingen, verdriet... het hoort bij het menselijke leven in deze wereld. Het overkomt ons allemaal, vaak meer dan ons lief is. Één zaak is daarbij belangrijk om voor ogen te houden: Dat ze niet de overhand over ons krijgen! Soms zijn we zelf de oorzaak van ons lijden: Soms hebben we onze zaken niet goed op orde en raken we in problemen; soms nemen we een te groot risico en komen dan bedrogen uit; soms letten we niet goed op en vallen dingen ons uit handen. Soms komt het kwaad van buiten op ons af, zonder dat we er iets aan kunnen doen: door toedoen van anderen kunnen we mee gesleept worden in moeilijkheden; door de 'natuur der dingen' kunnen we overvallen worden. Dit zijn dingen die we niet kunnen veranderen. Wat doen we om te voorkomen dat dit alles de overhand over ons krijgt en we ons leven redelijk onbekommerd kunnen leven? Als eerste wordt ons voorgehouden dat wij onze toevlucht zoeken in ons geloof. Dat is goed en waar, maar dan komen vaak die knagende vragen: Waarom moest ons zoveel overkomen? Waar was God toen ik Hem nodig had? Waarom verhoort Hij mijn gebed niet? Met deze vragen is op zich niets mis, ook al krijgen we vaak niet (direct) verhooring of antwoorden. Ook dit zijn geloofsvragen die gesteld mogen worden. Uiteindelijk weten we dat de kracht om moeilijkheden te doorstaan uit het geloof komen. De kracht komt van 'boven', met zekerheid! Het tweede dat we doen om de donkere perioden niet de overhand te laten krijgen is dat wij zelf verantwoordelijkheid nemen. Kijk maar eens naar Miriam: Als zij niet in het riet was blijven kijken naar Mozes en het biezen mandje, en als zij niet de dochter van Farao had aangesproken met haar voorstel, was Israël niet onder leiding van Mozes uit Egypte gekomen. Kijkend naar koningin Ester: Als zij de moed niet had gevat om, ondanks gevaren en risico's haar man, de koning, aan te spreken op de plannen van de kwaadwillende Haman, was het volk van Israël uitgeroeid geweest. Ook onze Hl. Moeder Maria zette haar eigen leven en eerbaarheid op het spel door in te stemmen met Gods plan om geboren te worden als mens onder de mensen, om zo Redder en Verlosser te zijn. Iets anders lijkt het met de Hl. Apostelen, die wij vandaag in het Evangelie ontmoeten. Bij de storm op het meer nemen zij wel hun toevlucht bij de Heer maar waarom deden zij zelf niets? Wisten deze vissers niet wat zij moesten doen bij storm? De Heer is dan ook verbaasd over hun kleine geloof maar toont toch zijn heerschappij. Hierin ligt het mysterie van zovele gebeden die niet (direct) verhoord worden en het mysterie van Gods aanwezigheid en werkzaamheid in ons dagelijks leven. God wil dat wij eerst zelf verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die wijzelf kunnen doen, d.w.z. onze

zaken op Zijn orde brengen! Hij wil niet dat wij onze problemen op Hem afwentelen en zeggen los het maar voor ons op, zonder daarvoor zelf aan de slag te gaan. Neen, wij leven en vieren onze vernieuwing in Christus. We nemen het kruis (als het komt) op onze schouders en zonder angst blijven we bidden: Onze hulp is in de Naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.



Gebed

Almachtige God, voor allen die op U vertrouwen, bent U de Redder. Als wij omringd zijn door vele gevaren, als het stormt in ons leven en de angst ons om het hart slaat, komt U ons te hulp. Houd niet op uw woord te spreken, dat ons zekerheid en rust biedt en bevrijdt ons van alle twijfel en ongeloof. Steek uw reddende hand uit en doe ons vast geloven dat U altijd aanwezig blijft in ons leven, dag en nacht, waar wij ook gaan of staan. Door Christus onze Heer. Amen.

Vakantietijd

Voor sommigen is het nog lang geen vakantie maar voor anderen is de vakantietijd al aangebroken. Ook pastor Annie Schothorst is tot en met 6 juli afwezig vanwege haar welverdiende vakantie. Daarom zijn we in onze parochie alvast begonnen met het zomerliturgie-rooster. Dat houdt in dat er minder vieringen zijn in de maanden juni, juli en augustus. De vieringen op zondag beginnen om 10u00. Vanaf 1 september gaan er terug naar het gewone liturgierooster.

Deze Nieuwsbrief ronddelen

Zou u zo goed willen zijn deze Nieuwsbrief rond te delen met wie hem niet kan ontvangen of wie geïnteresseerd is in ons katholieke geloof en onze geloofsgemeenschap, met wie zoeken naar zin, hoop en vrede en vreugde in hun leven. Van harte wensen wij u een heel mooie en gezegende zondag toe. Graag tot ziens, in de kerk of elders.

*Mede namens pastor Annie Schothorst-Vos,
pastoor John De Zwart*

Voor de kinderen

Als het heel erg slecht weer is, noodweer zelfs, word jij dan ook wel eens bang? Door het bulderen van de harde wind rondom het huis kun je soms een beetje bang worden. Zoiets gebeurt vandaag in het Evangelie ook met de Apostelen. Ze zijn na een drukke dag met elkaar in de boot gestapt en varen naar de andere kant van het meer. Onderweg wordt het noodweer, het stormt en regent, de boot schud heen en weer, er komt zelfs water in de boot! De Apostelen worden er bang van. Als vissers zijn ze heel wat gewend, maar dit? En Jezus, wat doet Hij? Je zult het bijna niet geloven maar Jezus slaapt rustig door op het bed achter op de boot! Hij lijkt er niets van te merken. En daarom maken de Apostelen Jezus wakker en vragen Hem om hulp. Jezus is immers de Zoon van God, de Schepper van alles, dus ook van de wind en de regen. Jezus is een beetje verbaasd. Waarom hebben de Apostelen geen groter geloof? Jezus komt hun toch te hulp en de wind en de regen en de zee worden vredig en kalm.

Wat was dat een nare gebeurtenis. Maar... soms gebeuren nare dingen in ons leven. Bij alle narigheid mogen ook wij ons geloof in Jezus laten zien. We hoeven niet bang te zijn. Hij is onze Helper en Redder. Hij brengt rust in onze onrustige harten. Hij brengt vrede waar onvrede is. Vergeet daarom nooit dicht bij Jezus te blijven en tot Hem te bidden. En... zo moeilijk is dat niet. Hij is altijd dicht bij jou! *Fijne zondag!*

