

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam.

9 juli 14de zondag door het jaar A

Welkom

Welkom bij deze nieuwe versie van Gods Woord op Zondag.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs 11, 25-30.

In die tijd sprak Jezus: 'Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze heb geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.



Overweging

Onder lasten gebukt, dat zijn er velen. Ieder huisje heeft wel zijn kruisje, is het gezegde, m.a.w. bijna ieder heeft wel wat waar hij of zij het moeilijk mee heeft, iets dat als onprettig wordt ervaren of als heel verdrietig, iets dat zijn levensgeluk min of meer in de weg staat. De een heeft soms zwaardere lasten te dragen, een ander lichtere. Bij de een kun je dat als buitenstaander zien, bij een ander blijft het voor de buitenwereld verborgen. Soms is het een last die men aan zichzelf te danken heeft, als iemand teveel wil in het leven, teveel hooi op zijn vork neemt, te hoog grijpt, zich te druk maakt om minder

belangrijke dingen. Het kan ook een last zijn die door pure pech iemand overkomt, en dan kun je denken aan ziekte, aan invalide worden, aan de kwalen en de slijtage van de oude dag, of ook verdrietige dingen die familie of vrienden overkomen.

Het verbaast me altijd weer hoe moedig de meeste mensen hun lasten dragen. Je hebt mensen die best een zwaar kruis te dragen hebben, maar die dat doen zonder klagen, die toch zichzelf blijven en ook nog vreugde in het leven vinden. Terwijl er andere mensen zijn die relatief genomen slechts een klein kruisje te dragen hebben, maar daar verschrikkelijk zwaar aan tillen, altijd lopen te klagen en zich doodongelukkig voelen.

Het blijft me altijd verbazen hoe sommige mensen zo sterk zijn en anderen zo zwak. Je hebt natuurlijk mensen die van nature sterk zijn, of die door alles wat ze al hebben meegemaakt in hun leven, sterk geworden zijn. Maar ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met iemands levenshouding, hoe hij in het leven staat, tegenover de waarden van het leven, als er nog niets aan de hand is. Iemand die in alles de gemakkelijkste weg door het leven gaat, die moeilijke dingen altijd uit de weg gaat, zo iemand zal het veel zwaarder hebben als een onontkoombare last hem treft, dan iemand die ook in het gewone leven moeilijke dingen niet uit de weg gaat. Iemand die alleen maar leeft voor zichzelf, alleen maar aandacht heeft voor eigen belangen en pleziertjes, die kan lasten moeilijker aan dan iemand die veel aandacht heeft voor anderen, die ook iets voor anderen over heeft.

Ik vind het vaak heel indrukwekkend hoe mensen die zelf in een hele moeilijke levenssituatie verkeren, toch volop geïnteresseerd blijven in anderen, volop meeleven, en juist daardoor ook hun eigen lasten wat relativeren en minder voelen. En van de andere kant is het soms heel verdrietig te zien hoe er ook mensen zijn die helemaal opgaan in hun eigen kruis, zich in een heel klein wereldje bewegen en daardoor juist hun pijn dubbel voelen.

Iemand die niet gelovig is en meent alles wel op eigen kracht aan te kunnen, die loopt het risico zwaarder te tillen aan zijn lasten dan iemand die in

zijn geloof steun en kracht zoekt en vindt bij God. Komt allen die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, zei Jezus. Als je dat verstaat als: kom tot mij dan los ik al je problemen wel even op, dan neem ik al je lasten wel even van je af, dan kom je beslist bedrogen uit, want dat gebeurt niet, tenminste bijna nooit, ook al bid je onze lieve Heer van het kruis. Kom tot mij, ik zal u rust en verlichting geven, en er staat bij: neem mijn juk op uw schouders, leert van mij. Leer van mij het ware leven, een leven dat dienstbaarheid en zachtmoedigheid kent. Want als je zo leeft, als je wat voor anderen over hebt, als je bereid bent lasten van anderen mee te dragen, dan zul je je eigen lasten minder voelen, mede omdat anderen dan ook jouw kruis mee helpen dragen.

Gebed om levensvreugde

God van de vreugde,
U hebt ons zoveel moois geschonken
om van te genieten:
de warmte van de zon
en de verfrissende koelte van het water;
de natuur met haar seizoenen,
kleuren en geuren;
planten en dieren om ons te voeden;
mensen om lief en leed mee te delen.
Maar meer dan eens
vergeten wij van al dit moois te genieten.
Soms zoeken we geluk en liefde zo ver weg,
dat de kleine vreugdes van alledag belangeloos
lijken.
Soms zijn we zo verblind door afgunst
omwille van wat anderen hebben,
dat we onze eigen rijkdom niet meer zien.
Soms zijn we zo verlamd door de angst
om een mens te verliezen,
dat we niet in staat zijn om de tijd
die ons samen geschonken is volop te genieten.
Soms zijn we zo verdiept
in het ordenen en plannen van ons leven,
dat we onverwachte kansen voorbij laten gaan.
Daarom vragen wij U, God:
doe ons beseft weer herleven
dat geluk en liefde in kleine dingen schuilen;
dat geld alleen niet gelukkig maakt,
dat de dood niet het einde is
en dat onze uiteindelijke bestemming is
te leven in uw vreugde. Amen.



De wereldkaart

Een vader werd telkens door zijn zoontje gestoord en hij werd daar erg moe van. Om eindelijk rust te hebben, nam de vader een oud tijdschrift, scheurde er enkele bladzijden uit waar de wereldkaart op stond, versnipperde de bladzijden tot kleinere stukjes en gaf deze aan zijn zoon: 'Hier heb ik een leuk tijdverdrijf voor je. Neem deze papiersnipperen en zet de wereld maar weer in elkaar!' Hij dacht zijn zoontje nu voor enige tijd stil te hebben. Maar al heel snel kwam de jongen terug met de wereldkaart. 'Hoe heb je dat gedaan?', vroeg de vader. 'Dat was heel eenvoudig', zei het zoontje, 'op de achterkant stond een afbeelding van een mens. Ik hoefde alleen maar de mens weer heel te maken, toen was de wereld ook weer heel.'



Mededelingen.

De pastores wensen u een gezegend en mooi weekend toe.

Het pastoresteam.

Voor de kinderen.

14^e zondag door het Jaar A **Matteüs 11, 25-30**

PUZZEL

1	= A	15	= O
2	= B	16	= P
3	= C	17	= Q
4	= D	18	= R
5	= E	19	= S
6	= F	20	= T
7	= G	21	= U
8	= H	22	= V
9	= I	23	= W
10	= J	24	= X
11	= K	25	= Y
12	= L	26	= Z
13	= M		
14	= N		



oplossing puzzel:

