

## HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

### GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam

1<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd, 6 maart 2022

#### Inleiding

Afgelopen woensdag was het Aswoensdag en zijn we getekend met as op weg gegaan naar het grote feest van Pasen, het feest van de hoop. Veertig dagen duurt deze tocht en daarom noemen we de komende periode naast vastentijd ook wel veertigdagentijd. Vandaag is de eerste zondag in deze periode. Onze tocht brengt ons samen met Jezus in de woestijn en daar worden we geconfronteerd met de drie grote verleidingen.

#### Evangelie: Lucas 4, 1-13

In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest, weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. De duivel zei nu tot Hem: Als Gij de zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert. Jezus gaf hem ten antwoord: Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen. Daarop voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld. En de duivel sprak tot Hem: Ik zal U alle macht geven over deze heerlijke gebieden want ze zijn mij geschonken, en ik geef ze aan wie ik wil. Als Gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal dat alles van U zijn. Toen antwoordde Jezus hem: Er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Daarna bracht de duivel Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: Als Gij de zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het bevel geven U te beschermen en zij zullen U op de handen nemen opdat Ge uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: Er is gezegd: Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Toen gaf de duivel al zijn pogingen om Hem te verleiden op en hij verwijderde zich van Hem tot de vastgestelde tijd.



#### Ter overweging

We lezen elk jaar opnieuw, het beproevingsverhaal, als inleiding op de veertigdagentijd. Zoals het volk Israël veertig jaar door de woestijn zwierf, zo verblijft Jezus er veertig dagen, als voorbereiding op zijn openbare leven.

Voordat Jezus de woestijn introk, had Hij zich laten dopen in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper en daarbij had een stem uit de hemel geklonken:

‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’ De evangelist Lucas vertelt niet hoe deze woorden bij Jezus binnenkwamen. Wellicht was Hij in de woestijn bezig om die woorden uit de hemel als het ware te herkauwen: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’

De duivel is geraffineerd en neemt deze zelfde woorden als uitgangspunt.

Duivel betekent letterlijk 'splijter'. Deze splijter ziet telkens weer kans mensen tegen mensen op te zetten en ook mensen tegen zichzelf. De splijter trekt mensen weg van hun eigen verantwoordelijkheid. En ook deze duivel, deze splijter gebruikt dezelfde woorden waar Jezus over na heeft gedacht: ‘Als U de zoon van God bent’, voegt hij Jezus twee maal toe en daarmee bedoelt hij: ‘Als U kind bent van die almachtige God dan .... Dat is de taal die de duivel tot Jezus spreekt. Hij lokt Hem uit de tent met keuzes rond drie basisprincipes. Rond voedsel om van te leven, rond het bezit dat je voor ogen staat en rond de bron van vertrouwen waar je je leven op bouwt. En dat alles nadat Jezus al 40 dagen van ‘afzien’ erop had zitten; Hij had al die tijd niets gegeten en had grote honger. De duivel schat in dat Jezus nu wel kwetsbaar kan zijn en probeert Hem voor zich te winnen. Slim als hij is, schotelt hij Jezus steeds weer voor dat één simpele knieval al genoeg is om het grote geluk aan zijn voeten te krijgen.

Maar Jezus laat zich niet paaien. Hij staat stevig in zijn schoenen. Te midden van alle ontberingen in de woestijn is het Jezus duidelijk geworden waar Hij zijn voedsel naar lichaam en geest kan vinden. Beseft Hij als geen ander dat rijkdom en macht kortstondig zijn. Bovendien schenkt Jezus zijn vertrouwen aan een ander. Die Ander houdt van eerlijkheid, van recht door zee gaan, van kansen voor iedereen.

Toch doet de duivel of weigeren eigenlijk niet kan. Zijn aanbod is geweldig, daar heeft juist Jezus als mens toch gewoon recht op?



## Voor de kinderen

Afgelopen woensdag, was het Aswoensdag. In de viering hebben de mensen een zogenaamd askruisje gekregen. De as is gemaakt van de verbrande palmtakjes van Palmzondag vorig jaar.

Met de Aswoensdag begint de vastentijd. We noemen het ook wel de veertigdagentijd. Het is de periode van voorbereiding op het Paasfeest. Nu zou je denken dat deze periode 40 dagen duurt. Maar dat klopt niet want het zijn er namelijk 46. De 6 extra dagen zijn de zondagen en op die dagen hoef je niet te vasten.

Vasten betekent dat je bepaalde dingen niet meer eet (vlees, snoep,...).

Je kunt ook op een andere manier vasten: minder tv kijken, minder spelletjes doen op de tablet. Zo houd je tijd over om bijvoorbeeld, als je dat niet gewent bent, iedere dag te bidden of een verhaal uit de Bijbel lezen en zo wat extra tijd voor God te maken. Voor een gebedje voor iedere dag zie:

[https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2013/02/vasten1c\\_knutsel.pdf](https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2013/02/vasten1c_knutsel.pdf)

En in de veertigdagentijd is er ook altijd extra aandacht voor mensen die het niet zo goed hebben als wij. Daarvoor is er ieder jaar een Vastenactie. Daarover kun je lezen op blz. 2.

## Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen met elkaar, veertig dagen lang. Mooie tijd van soberheid, minder druk en drang. Op weg naar Pasen met elkaar, in alle wereldlanden. Tijd voor God én voor elkaar, met hoofd en hart en handen!

Samen onderweg naar Pasen zoeken we geluk; willen we aandachtig wezen en wat minder druk. Ben je onderweg naar Pasen, spits dan maar je oren, want je kunt in deze tijd de stem van Jezus horen. Alle dingen die Hij deed staan in het Boek geschreven.

Alles wat Hij deed én zei én weggaf in zijn leven! Als je heel aandachtig bent, hoor je zacht zijn stem. Veertig dagen heel aandachtig luisteren naar Hem. (*geloventhuis.nl*)



Als je een vriend van Jezus wil zijn, probeer je te doen wat Hij zegt.  
Wat hoort bij elkaar op de weg van Jezus.  
(verbindt de zinnen, er zijn meerdere mogelijkheden)

- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| als je liegt, dan                   | ♥ | ♥ maak je een ander blij                  |
| als je een ander uit scheldt, dan   | ♥ | ♥ deel je dat met anderen                 |
| als je een ander pest, dan          | ♥ | ♥ geef je eerlijk toe dat je gelogen hebt |
| als je bidt, dan                    | ♥ | ♥ zeg je sorry tegen de ander             |
| als je een zak snoep hebt gekregen  | ♥ | ♥ vraag je vergeving en                   |
| als je van Jezus houdt              | ♥ | ♥ probeert te gehoorzamen                 |
| als je brutaal en ongehoorzaam doet | ♥ | ♥ probeer je ieder mens te respecteren    |
|                                     |   | ♥ help je als iemand hulp nodig heeft     |

Ontcijfer de woorden van Jezus.  
(iemand heeft de 5<sup>de</sup> letter van het alfabet steeds weggelaten)

Aanbid alln d Hr j God n din Hm

