

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam

29^e zondag door het jaar, 16 oktober 2022

Inleiding

Bidden en nog eens bidden. Volhouden, aanhoudend vragen, niet opgeven, geduld oefenen.

Een tegendraadse houding in een samenleving als de onze, waarin alles onmiddellijk leverbaar moet zijn. Het evangelie vertelt ons over een levenshouding, die misschien wel broodnodig is voor ons leven en in onze tijd wellicht als verzachtende balsem kan werken.

Evangelie: Lucas 18, 1-8.

In die tijd leerde Jezus in een gelijkenis aan zijn leerlingen dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen. Hij zei: Er was eens in een zekere stad een rechter die zich om God noch gebod bekommerde. Er was ook een weduwe in die stad die herhaaldelijk bij hem kwam met het verzoek: Verschaf mij recht ten opzichte van mijn tegenstander. Een tijdlang wilde die rechter niet, maar daarna zei hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij om God noch gebod, toch zal ik die weduwe recht verschaffen om niet langer geplaagd te worden door haar eindeloze bezoeken. En de Heer sprak: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt! Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen, of zal Hij ten opzichte van hen onbewogen blijven? Ik zeg u: Hij zal hun spoedig recht verschaffen. Maar: zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?

Ter overweging

Volhardend bidden, daar gaat het om vandaag. In het verhaal worden de leerlingen opgeroepen om te blijven bidden. Blijkbaar waren ze moedeloos geworden, omdat hun gebed niet verhoord werd. Het evangelie laat zo'n volhouder zien: de weduwe.–Zij stapt met een zaak naar de rechter. Ook al verleent de rechter haar geen gehoor, de weduwe blijft hem opzoeken, ze blijft aandringen en volhouden. En uiteindelijk geeft hij toe en zorgt dat het recht zijn

beloop krijgt. Als deze onrechtvaardige rechter ingaat op het verzoek van een weduwe met wie hij alleen een zakelijke relatie had, hoeveel te meer dan zal God recht doen aan de gelovigen die dag en nacht tot Hem roepen en met wie Hij een persoonlijke relatie heeft. Bidden zo blijkt is een kwestie van volhouden. Regelmatig bidden is wat daar bij hoort.

Degene die vaak bidt en voor zijn of haar idee geen gehoor vindt zal zich afvragen of bidden wel zin heeft.

Zolang ons leven (redelijk) naar wens verloopt staan we doorgaans niet zo stil bij de uitwerking van ons gebed. Maar wanneer er ingrijpende dingen gebeuren en niet gebeurt waar je in gebed om hebt gevraagd, en misschien niet één keer, maar meerdere keren, dan komt de vraag naar de zin van het bidden naar boven. Of is er het gevoel dat God niet luistert, een gevoel van in de steek gelaten worden.

De wereld wordt kennelijk niet anders door ons bidden, maar degene die bidt verandert. Hij of zij wordt een andere mens in die wereld. De werkelijkheid verandert wellicht niet, maar degene die bidt, kan door zijn bidden de werkelijkheid beter aan, krijgt er moed door. Door te blijven bidden gaat een mens vaak anders, minder paniekeriger, vrediger soms, tegen bepaalde situaties aankijken.

Bidden heeft in zekere zin twee kanten: bidden en actie. Zo vroeg een Rabbi eens aan een leerling die had zitten bidden: 'Hoorde je dat kind in de kamer hiernaast niet huilen?'. 'Nee', zei de leerling, 'ik was in gebed verzonken'. Maar de rabbi zei: 'Wie bidt, maar niet het verdriet hoort van anderen, bidt niet goed'.

Als je bidt voor iets, is dat tegelijk een oproep om, waar mogelijk, ook zelf iets te doen aan een situatie.

Bidden zorgt er voor dat je gefocust blijft op God en op dat waar je om vraagt. God geeft je dan de kracht



om je in te zetten voor wat goed is. God ontnemt ons de eigen verantwoordelijkheid niet. Hij steunt je.

Wie een biddende levenshouding heeft, raakt betrokken bij het wel en wee van de wereld omdat je oog en oor krijgt voor wat van belang is voor de mens. Bidden is dingen die je in het leven ernstig neemt, betrekken op God. Het is willen, in naam van God, dat er in deze wereld recht gebeurt: uw Rijk kome. Uiteindelijk gaat het daar om: dat het Rijk van God, dat Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid voor iedereen, helemaal werkelijkheid wordt. Niet voor een paar mensen maar voor alle mensen ter wereld. Bidden is iets onverzettelijks in de mens, is zich vasthouden aan het leven, tegen alle hoop in, is zich vastklampen in de zekerheid dat God naar je luistert.

Bidden veronderstelt dan ook dat je een relatie hebt met God. Bidden veronderstelt dat we binnentreden in het verbond dat God met de mensen gesloten heeft. En een relatie met iemand aangaan betekent dat je je partner ernstig neemt. God ernstig nemen wil zeggen dat je ook respect hebt voor wie God is. Met andere woorden: dat je God God laat zijn. Als mensen mogen we niet de pretentie hebben te willen bepalen wat Gods ‘antwoord’ moet zijn. Bidden doe je met open handen en met een open hart. Met aandrang en met volharding. Je zou kunnen zeggen dat bidden een levenshouding is. Hoe je bidt is niet zo belangrijk. Als je hele hart, je hele hebben en houden er maar bij betrokken is. Mooie woorden en fraaie formuleringen zijn niet nodig.

Alles wat ons in het leven van iedere dag bezighoudt, mogen wij in ons gebed uitspreken, mogen wij aan God toevertrouwen. En laten we niet vergeten God dank te zeggen voor al het goede dat we hebben mogen ontvangen. De Jezuiten (mensen die behoren tot de orde welke is gesticht door Ignatius van Loyola) kennen het zogenaamde levensgebed. Iedere dag bidden zij dat gebed dat je kunt opsplitsen in drie delen; 1: Dank u wel: waar was ik dankbaar voor. 2: Sorry: erkennen wat niet goed ging of was en vragen om vergeving. 3: Alstublieft (vraag om hulp): hoe wil ik daar mee verder. Met ander woorden: wat voor goed voornemen heb ik voor morgen? Eén is genoeg. Eigenlijk verandert ons gebed de dingen niet, maar het verandert onze kijk, onze houding ten opzichte van de dingen. Want wie bidt, opent in zijn hart een ruimte waarin Gods Geest kan werken. En laat die Geest haar werk maar doen.

Gebed

God, U die standvastig bent,
als zorgen, lijden en tegenslagen ons levenspad kruisen, kan het gebeuren dat het leven ons te zwaar wordt en wij twijfelen aan U en alles om ons heen.

Wij bidden U:

verlaat ons dan niet.

Sta als een wacht aan onze zijde.

Laat ons zien hoe U standvastig bent in steun en kracht, als wij vol vertrouwen tot U gaan.

Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest
leeft en leven geeft in eeuwigheid. Amen.

Gedicht

De stilte wil ik ingaan, God,
en op U wachten.

Zwijgen wil ik
opdat ik kan begrijpen
wat er in de wereld gebeurt.

De stilte wil ik ingaan
om nabij te zijn
aan de dingen en de mensen,
om hun stemmen te horen.

Luisteren wil ik, God,
of ik onder al die stemmen
ook de uwe herken.

Mededelingen

Volgende week zondag, 23 oktober is er een Marialof in de kerk van Woudsend, aanvang 17.00 uur.

Pastor Hoogma en pastor Schothorst-Vos gaan voor. Ieder van harte welkom om mee te vieren!

Mocht u meer willen weten over de Ignatiaanse spiritualiteit en het levensgebed waar in de overweging naar werd verwezen, dan bent u op woensdag 26 oktober welkom in Joure. Aanvang 19.30 uur. Zie parochieblad blz. 6.

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.

Mocht u niet over internet beschikken dan is de uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief.

Alle goeds en een fijn weekend gewenst

Het pastoresteam

