

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

Zaterdag 15 augustus en zondag 16 augustus 2020

Welkom!

Beste medeparochianen. Dit weekend staat in het teken van twee hoogfeesten. Op zaterdag vierten we de Ten Hemelopneming van Maria en op zondag vierten we het ‘gewone hoogfeest’ de zondag, de dag waarop de Heer opstond uit dood en graf om het nieuwe leven te openen. Ieder die Hem zoekt, vindt, volgt en doet zoals Hij zal diezelfde heerlijkheid ontvangen. Onze heilige Moeder Maria is ons als eerste voorgegaan in die heerlijkheid, toen zij door God werd opgenomen, met ziel én lichaam, in de hemel. Van harte een zalig weekend toegewenst.

Gods Woord op Zondag, de 20^{ste} zondag door het jaar

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs (15, 21-28).

In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Kananeese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: „Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld.” Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: „Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen.” Hij antwoordde: „Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.” Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: „Heer, help mij !” Hij gaf haar ten antwoord: „Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is, aan de honden te geven.” “Toch wel, Heer, - sprak zij - want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.” Daarop zei Jezus haar: „Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd.” En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

Ter overweging bij de Lezing

Het Evangelie van deze zondag is voor velen toch een wat moeilijk verhaal. Welbeschouwd is het ook wel een gênante situatie maar, zoals zo dikwijls:

Waar de Heer is komt een bron van heil en genade tot stromen. Waar zijn we vandaag in het Evangelie? De heilige Mattheüs begint met te vertellen dat we in de streek van Tyrus en Sidon zijn. Dit zijn twee grote steden langs de Middellandse zee kust, ver buiten Galilea. Vandaag de dag is deze streek de kust van Libanon. We zijn dus een stuk noordelijker dan gewoonlijk. We zijn ook buiten het rechtsgebied van Herodes Antipas. Jezus en zijn leerlingen vreesden vervolging door Herodes en door Joodse autoriteiten. Deze kleine ballingschap gebruikt Jezus om zijn leerlingen verder te vormen. Maar wat gebeurde er? De leerlingen van Jezus raken buiten beeld omdat er een vrouw naar voren treedt, een inwoner van die streek. Nu ontstaat het gênante in het verhaal. Er wordt over straat geschreeuwd om aandacht. Maar... het is een vrouw, het is een buitenlandse, zij is een heiden... In ieder geval drie redenen om niet met haar in contact te raken. “Stuur haar a.u.b. weg”, is dan ook de geïrriteerde opmerking van de leerlingen. Op straat nageroepen te worden is inderdaad niet zo prettig, zeker niet als je enigszins onopgemerkt ergens wilt verblijven. De reactie van de leerlingen is misschien best te begrijpen. De Heer grijpt ook niet zo maar toe. Er zijn regels omtrent de contacten tussen mannen en vrouwen, tussen gelovigen en ongelovigen, etc. Maar zij noemt Hem wel “Zoon van David”, dus geheel ongelovig is zij niet. Misschien schuilt er wat meer achter deze rare situatie. Haar bede is wel zeer oprecht. Een moeder vraagt hulp voor haar zieke dochter. En dan begint die opmerkelijk dialoog tussen Jezus en de Kananeese vrouw. Op het scherpst van de snede wordt met elkaar gesproken. In onze tijd van Black Lives Matter en #MeToo zou dit niet getolereerd worden. Maar ook deze vrouw, in haar sociaal-culturele situatie, laat zich niet zomaar op zij zetten. “Toch wel, Heer...” en dan komen drie facetten naar voren die voor ons zeer leerzaam zijn. Deze vrouw leert ons: Aanhoudend gebed, nederigheid en tevredenheid met alles wat de Heer geeft ook al is het weinig of bijna niets in mensenogen. De Heer bevestigt dit met “U hebt een

groot geloof. Uw gebed zal worden verhoord”. Daarmee zien we dat Gods goedheid zich ook uitstrekt over hen die “niet tot onze kring” behoren. Uit de gênante situatie van het begin komen wellicht de mooiste lessen voort! Mogen ook wij in onze tijd leren uit het geloof en uit het leven zelf, en alles weten om te buigen tot het goede, het ware en het schone, tot vrede en welzijn voor allen.

Gebed

Gezegend bent U God, Koning van hemel en aarde. Gezegend bent U, omdat U ons telkens opnieuw laat zien hoe goed en genadig U bent, voor ons en voor elke leven dat U schiep.

Help ons herinneren dat wij niet alleen door U geschapen zijn maar ook voor U. Moge ons leven een lofzang zijn voor U en uw Naam.

Help ons herinneren hoe Uw Zoon en onze Heer, Jezus Christus, tijdens zijn aardse dagen de mensen nabij was en zijn genade en liefde schonk aan allen die Hem zochten, vonden en volgden.

Help ons herinneren dat Hij nu vanuit uw Huis van Gebed, vanuit de hemel, ons op dezelfde wijze alles wil schenken waar wij aanhoudend om vragen.

Help ons te herinneren nederig te zijn en ons niet als god te gedragen.

Help ons herinneren tevreden te zijn met wat ons geschonken is, groot of klein, veel of weinig.

Vader, help ons herinneren mens te zijn, door U geschapen, voor U geschapen, als medemens voor allen die wij ontmoeten.

Gezegend bent U God, Koning van hemel en aarde.

Gezegend bent U, omdat U ons telkens opnieuw laat zien hoe goed en genadig U bent, voor ons en voor elke leven dat U schiep.

Zaterdag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming

De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag (oorspronkelijk de datum van de inwijding van een Mariakerk in Jeruzalem, dat de plaats zou zijn waar zij uit dit leven is heengegaan) overwegen wij hoe Maria haar Zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht. Zo zien wij op dit feest met vreugde uit naar de dag waarop de Heer ook ons aardse lichaam zal herscheppen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijkt lichaam en om te voltooien wat Hij begonnen is sinds zijn menswording uit Maria.

Het Hoogfeest laat ons in de lezingen drie belangrijke elementen zien van haar toewijding: (1) Bereidwilligheid om Gods wil te volbrengen en

mee te werken met zijn heilsplan voor de mens en voor de wereld. (2) Dienstbaar aan de mensen rondom haar. Haar nicht Elisabeth, zwanger van het kind dat later Johannes de Doper zal heten, mag als eerste haar dienstbaarheid ontvangen en begroet haar al met de titel ‘Moeder van mijn Heer’. En (3) beeld van de Kerk, lijdend, strijdend en zegevierend, d.w.z. meelevend en meelijdend met het lijden dat mensen raakt, biddend om heil en vrede voor allen die haar Zoon volgen, en lof prijzend God bezingen om de grootheid die Hij telkens weer bewijst, in het bijzonder om haar ten hemel opneming met lichaam en ziel, heel haar persoon.



De Hl. Johannes ontving Maria als eerst in zijn huis en in zijn leven, kort voordat de Heer stierf aan het Kruis. Na hem hebben velen haar in het hart gesloten en haar zalig geprezen. Mogen ook wij Maria ontvangen als Moeder van alle levenden en met haar de hemel tegemoet gaan, nu eerst met onze gebeden en later met onze ziel en zaligheid.

Het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming wordt in onze parochie op twee plaatsen gevierd, t.w. in Joure (om 19.00 uur) en in St. Nyk (om 19.30 uur).

Vieringen in de Christoffelparochie

Op de website en in het parochieblad vindt u een actueel overzicht van de zondagsviering, met tijden en plaatsen, in onze parochie. Deze nieuwsbrief staat ook op onze website: www.dechristoffel.nl.

Van harte wensen wij u allemaal een heel fijne zondag. Wij hopen u weer te kunnen begroeten bij de vieringen.
Het pastoresteam.

Voor de kinderen

Op zaterdag 15 augustus viert de Katholieke Kerk over de hele wereld één van de grootste feesten van ons geloof. Het is een Maria-feest. We denken terug aan het moment waarop Maria stierf. Toen Jezus bijna stierf aan het Kruis heeft Hij aan de heilige Johannes de opdracht gegeven om voor zijn Moeder Maria te zorgen. Hij zei: Zie, Johannes, dat is jouw Moeder. En tegen Maria zei Jezus: Moeder, zie Johannes als jouw zoon. Daaruit komt ook het geloof dat Maria de Moeder is van de Kerk en dus van ons allemaal.

Toen Maria zelf stierf gebeurde er iets bijzonders. In het huis Johannes waren de Apostelen van Jezus al verzameld. Alleen de Apostel Tomas was er niet bij. Toen Maria gestorven was, hebben de Apostelen haar in een mooie kist gelegd en mooie bloemen bij haar neer gelegd. Toen Tomas er eindelijk was, wilde ook hij afscheid nemen van Maria. Toen de Apostelen de kist van Maria open maakte, zodat Tomas Maria nog één keer kon zien, was het lichaam van Maria weg! In de kist lagen alleen nog bloemen en geurige kruiden! Zo is het geloof ontstaan dat Maria niet alleen met haar ziel maar ook met haar lichaam in de hemel gekomen is. In de hemel leeft Maria nog altijd met ons mee en als een hemelse Moeder bidt zij voor ons bij de troon van God.



Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen.