

## HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

### GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten  
van het pastoresteam, nr. 50

3<sup>e</sup> zondag in de veertigdagentijd, 7 maart 2021

#### Welkom

Deze derde zondag in de veertigdagentijd zullen we lezen dat Jezus behoorlijk uit zijn slof schiet. Dit keer geen liefelijke Jezus die mensen geneest en bemoedigd maar die tafels omvergooit uit woede. En dan de raadselachtige woorden die Hij daarna zegt over het afbreken van de tempel en dat Hij in staat is die in drie dagen weer op te bouwen. Lees maar.

#### Evangelie: Johannes, 2, 13-25.

Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal! Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren.

De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt? Waarop Jezus hun antwoordde: Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen. Maar de Joden merkten op: Zesenvestig jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen? Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er velen in zijn Naam te geloven bij het zien van de tekenen die Hij deed. Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen omdat Hij allen kende. Hij wist wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand Hem over de mens inlichtte.



#### Overweging

Het evangelie speelt zich af vlak voor het Joodse paasfeest. Jeruzalem stroomt vol met pelgrims die in de tempel een offer gaan brengen. Het vee dat zij daarvoor meebrengen, moet worden gekeurd. Wanneer het niet aan de richtlijnen voldoet, moet het vervangen worden door een ander, wel vlekkeloos dier dat op het tempelplein te koop is. Runderen en schapen zijn bestemd voor de pelgrims die het zich kunnen veroorloven. Duiven zijn er voor het arme volk.

Het geld dat de mensen in hun alledaagse leven gebruiken, is Romeins geld. Het hoofd van de goddelijke keizer staat erop. In het gelovig leven is dit geld onrein; het moet gewisseld worden. Ook daarin heeft de tempel voorzien: er zitten geldwisselaars op het plein.

In de loop van de jaren zijn deze voorzieningen voor de pelgrims een heuse handel geworden, waarbij winst gemaakt wordt, soms ook over de rug van de arme pelgrims. Jezus maakt zich kwaad en gooit heel de handel uit de tempel. Maar volgens de wet moest men in de tempel schapen, runderen en duiven offeren. Immers Jozef en Maria gingen toch ook naar de tempel nadat Jezus geboren was om duiven te offeren?

Het ligt dus voor de hand dat je bij de tempel heel wat handelaren vindt, die er offergaven verkopen voor de mensen die in de tempel een offer gingen brengen.

Als Jezus nu bij de tempel komt, jaagt Hij al die kooplieden eruit. Is dat eigenlijk niet een beetje vreemd? Toch niet. Want mensen kunnen in en bij de tempel meer bezig zijn met hun geld en met allerlei bezigheden dan met God. Ook als wij in of bij de kerk zijn, zijn we soms druk bezig met allerlei dingen of verstrooiingen, maar niet of nauwelijks met Jezus, met God. Daarom stuurt Hij alle verkopers weg.

Hij spreekt over: ‘..het huis van mijn Vader’ waarmee Hij aangeeft dat Hij de Zoon van God is. Jezus wil duidelijk maken dat de tempel een huis van gebed moet zijn. Dan vragen de Joden Jezus een teken. Zij hebben er waarschijnlijk wel een idee van dat Hij de voorspelde Messias is, maar ze willen een teken zien om zekerder te zijn. Jezus geeft hen een antwoord dat ze op dit moment niet kunnen begrijpen. Ook zijn leerlingen begrijpen het niet. Pas na Jezus' verrijzenis, drie dagen nadat Hij gekruisigd was, wordt de betekenis voor hen duidelijk. De tempel in Jeruzalem is sinds koning Salomo de plaats waar God op een

bijzondere wijze voor zijn volk aanwezig is. Maar het is slechts een voorlopige ‘woonplaats’ voor God.

De actie van Jezus heeft een diepe symbolische betekenis, niet de stenen tempel is de plaats waar men voortaan God zal aanbidden, nee, Jezus zelf wordt de nieuwe tempel. Nu kunnen de mensen God ontmoeten in Hem. De verrezen Jezus wordt de nieuwe ontmoetingsplaats tussen God en mens. Jezus is nu de ware Tempel van God.

Jezus maakt ons duidelijk dat God niet gebonden is aan een bepaalde plaats, de tempel of een kerk.

Niet alleen Jezus is tempel van God, ook wij zijn een tempel van God. Bij Paulus lezen we bijvoorbeeld: 'Gij weet het: uw lichaam is een tempel van de heilige Geest, die in u woont, die gij van God hebt ontvangen' (1 Kor. 6, 19).

Zoals Jezus liet zien dat Hij tempel van God was doordat God in zijn doen en laten aan het licht kwam, zo is het ook onze opdracht om te laten zien dat ook wij tempel van Gods heilige Geest zijn. Dat roept het besef op dat iedere zorg voor een medemens - welke zorg dan ook - een zorg is voor de plaats waar God woont.



### Gebed

Maak ook van mij  
uw tempel, God,  
waar Gij woont en liefhebt.  
Help mij mijn hart  
wagenwijd voor U  
open te zetten,  
opdat Gij in mij kunt leven  
en door mij kunt beminnen.  
Laat mij voor velen  
een icoon zijn  
van uw tederheid  
en een spiegel  
van uw vriendschap.  
En als ik moeite heb om te bidden,  
laat mij dan mét Jezus  
voor U gaan staan,  
en laat zijn vuur van geloof  
mijn hart opnieuw warm maken. Amen.

### Gedicht

Veertig dagen om te werken aan onszelf,  
aan onze relaties,  
aan ons eigen leven.

De vasten is de uitgelezen tijd  
om halt te houden  
en het dwingende ritme van geleefd worden  
te breken,  
om vraagtekens te plaatsen  
bij het vanzelfsprekende in het leven.

Uitgelezen tijd  
om weer op zoek te gaan  
naar zin en betekenis van ons bezig zijn.  
Om weer grond onder de voeten te krijgen,  
vaste, dragende grond om op te staan  
en door te gaan,  
geworteld in het oude visioen:  
een goede schepping,  
een vreedevolle wereld,  
een liefdevolle mens.

Uitgelezen tijd  
om wat meer zicht te krijgen  
op de weg die we te gaan hebben  
en stap voor stap  
met velen samen  
die weg ook te gaan.

Uitgelezen tijd  
om echt te leven,  
– misschien ook wel te her-leven –  
naar Pasen toe.  
En ook daarna.

### Mededelingen

Livestream van de viering vanuit St. Nyk is om 11.00 uur. Deze is te volgen via de link op [www.dechristoffel.nl](http://www.dechristoffel.nl). Mocht u niet over internet beschikken dan is de uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief.

### Mondkapje in de kerk?

Het is een dringend advies van onze bisschoppen dat u een mondkapje draagt in de kerk en tijdens de viering. Zeker bij binnenkomst, het verlaten of op andere momenten dat u door de kerk rondloopt.

We wensen u alle goeds toe en een goed weekend.

Het pastoresteam

## Voor de kinderen

Lang geleden woonden heel veel joden in Egypte, waar ze als slaven het zwaarste en vieste werk moesten doen. Geen wonder dat ze blij waren toen ze eindelijk weer naar huis konden en weer in hun eigen land konden gaan wonen. Dat hebben we aan God te danken, zeiden ze tegen elkaar. Die is ons in Egypte niet vergeten. En elk jaar vierden ze voortaan feest om daaraan terug te denken en om God voor hun bevrijding uit Egypte te bedanken. Veel mensen gingen dan naar Jeruzalem. Daar stond de tempel, een grote kerk, waar de mensen tot God konden bidden, en zijn zegen over hun leven konden vragen.

Maar wat zag Jezus toen Hij een paar dagen voor het feest ook naar de tempel ging? Het lijkt leek wel een markt. Er waren mensen die schapen en duiven verkochten. En aan tafeltjes zaten mensen te roepen en te schreeuwen dat buitenlanders bij hen hun buitenlands geld konden ruilen voor joods geld.

Jezus werd heel boos. De tempel is toch geen supermarkt! Een tempel, een kerk is bedoeld om er te

bidden en met je hart bij God te zijn. Weg met die troep hier, riep Hij. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars omver, en dreef de handelaren met hun schapen en duiven de tempel uit. En zo werd het eindelijk weer een beetje stil in de tempel. De mensen konden er net als Jezus eindelijk weer eens gewoon bidden en tot rust komen en met hun hart bij God zijn. Dan komt één van de vooraanstaande joden naar Jezus toe en zegt: Hoe haal je het in je hoofd om zo op te treden! Wat voor reden heb je daarvoor?

Jezus antwoordt: 'Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem weer opbouwen!' Daar begrijpt niemand iets van. Pas na zijn verrijzenis dringt het langzaam tot hen door dat Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Dat betekent dat we in Jezus God kunnen ontmoeten. Door hoe Jezus leefde weten we dat God van ons houdt en dat anderen door hoe wij met hen omgaan ook iets van God kunnen zien. Hoe? Door bijvoorbeeld goed voor elkaar te zorgen en respect voor elkaar te hebben. Zo zijn ook wij tempel van God.

Als je van knutselen houdt, kijk dan eens op:

<https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2012/12/vp687.pdf>

En als je van kleuren houdt, kleur dan de tekening hieronder.

