

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam

3^e zondag door het jaar C, 23 januari 2022

Inleiding

In deze eerste weken van het nieuwe jaar lezen we over het begin van Jezus' optreden in Galilea. We horen de reacties van mensen die Jezus ontmoeten en we lezen ook hoe Jezus zich presenteert. Het is alsof wij vandaag getuige zijn van het begin, als Jezus in Nazaret de synagoge binnengaat. In zijn eerste grote optreden in de synagoge doet Jezus eigenlijk niets anders dan de tekst van de profeet Jesaja actualiseren en toepassen op zichzelf.

Evangelie: Lucas 1, 1-4 + 4, 14-21.

Reeds velen hebben getracht de gebeurtenissen te verhalen die onder ons hebben plaats gevonden, aan de hand van de gegevens welke ons werden overgeleverd door mensen die van het begin af aan ooggetuigen waren en in dienst van het woord zijn getreden. Vandaar, edele Teofilus, dat ook ik besloot - na van meet af aan alles nauwkeurig te hebben onderzocht - voor u een ordelijk verslag te schrijven, met de bedoeling u te doen zien hoe betrouwbaar de leer is waarin gij onderwezen zijt.

In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Geest uit de woestijn terug naar Galilea en men sprak over Hem in heel de streek. Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen. Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De Geest des Heren is over Mij gekomen, omdat Hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken: Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan.

Ter overweging

‘Vandaag is het Schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan’. Stel je voor dat iemand in een van onze kerken gaat staan en dat zegt. Wat een opschudding zou dat veroorzaken. Want wie ben je om dat te zeggen. We zullen er misschien wat om lachen en denken dat de persoon niet helemaal lekker in zijn vel zit: een schreeuw om aandacht. Jezus was in

Nazareth ook maar gewoon een dorpsgenoot, niets bijzonders. De zoon van de timmerman. Wie was Hij dan wel om te zeggen dat het Schriftwoord in vervulling was gegaan?

Niet alleen vanaf de preekstoel ook in het gewone leven kom je wel eens mensen tegen die dingen zeggen waarbij je je ook afvraagt waarom hij of zij dat zegt. Waarbij je twijfelt aan de waarheid van de woorden.

Maar van de andere kant moeten ook gevoelige zaken in het openbaar gezegd kunnen worden. Soms zelfs als de tijd er nog niet rijp voor is. We kennen het voorbeeld van de geleerden Copernicus en Galilei. Zij durfden aan het eind van de Middeleeuwen te beweren dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt van het heelal vormt. De uitspraken die toen revolutionair waren, werden hen door hun tijdgenoten en ook door de kerk niet in dank aangenomen. Daarnaast weten we dat ook in onze tijd allerlei uitspraken, bijvoorbeeld over de Islam of over de situatie van asielzoekers/vluchtelingen, of meningen over corona en wel of niet vaccineren, veel opschudding of verontwaardiging teweeg kunnen brengen. Soms zijn die reacties terecht, soms zetten zulke uitspraken ons opnieuw aan het denken over actuele problemen.

Je kunt je afvragen waarom de uitleg van Jezus bij de oude woorden van Jesaja voor zijn toehoorders zo gevoelig lag. Had hij zich in bedekte(re) termen moeten uitspreken, niet zo rechttoe, rechtaan? Dan lijkt het een kwestie van woordkeuze: van voorzichtig formuleren, anders ga je op lange tenen staan. Ook dat verschijnsel kennen wij wel. Of is het misschien een kwestie van verkeerde timing? Had Jezus zijn troonrede, want zo zou je dit kunnen noemen, beter niet in het begin van zijn openbaar leven kunnen houden? Maar uit zijn woorden in deze begintijd klinkt ook het enthousiasme van Jezus door, zijn geestdrift. ‘Vol van de heilige Geest keerde Jezus terug van de Jordaan’, zo begint Lucas dit vierde hoofdstuk na Jezus' doop. Daarna had Jezus zich teruggetrokken in de woestijn. Hij had zich geconcentreerd op zijn taak, op zijn roeping, zijn toekomst. De band met zijn Vader had Hem vooral beziggehouden. Daarbij was Hij nogal op de proef gesteld: wist Hij het nu wel zeker? Zoveel verleidingen werden de jonge Jezus voorgespiegeld: de wereld lag immers voor Hem open. Welke weg moest Hij gaan? We hoorden vandaag dat Hij in de kracht van de Geest terugkwam. In kracht van de Geest...in het dagelijks spreken valt het op als iemand ons iets op een enthousiaste manier vertelt. Hij is er vol van, zij vertelt vol vuur, zeggen wij dan. De geest waarmee en waaruit je spreekt, geeft een extra

dimensie aan wat je meedeelt. Het enthousiasme bij een spreker werkt vaak ook aanstekelijk op de luisteraars: de woorden gaan dan niet het ene oor in, het andere uit. Zulke woorden brengen de luisteraar in beweging. Het is de Geest die rust op Jezus die Hem er toe dreef om te zeggen: 'Een nieuwe tijd, waarop zo lang is gewacht, breekt nu aan. Wat de profeet Jesaja eeuwen terug al aankondigde, begint nu plaats te vinden.' Jezus zegt het ook zelf: 'De geest des Heren is over mij gekomen.' Daar wil Hij mee zeggen: 'Ik ben vol van God. Ik ben zó vervuld van God, dat ik dat onmogelijk langer voor me kan houden'. Hóe de mensen daar op reageren weten we niet precies, maar wellicht was er enige beroering.

Woorden kunnen zoveel met mensen doen. Vaak herinneren wij ons immers de positieve of negatieve woorden die iemand tegen je gezegd heeft. Woorden kunnen kwetsen, én woorden kunnen je doen groeien, kunnen je verder helpen in tijden waarin je je geen raad wist of het moeilijk had. Woorden die je raken omdat het enthousiasme van de ander dingen bij jezelf oproept. Woorden.....ze zijn zó belangrijk. Jezus zal in zijn leven de nodige woorden spreken: de één neemt er aanstoot aan en zoekt naar middelen om Hem uit de weg te ruimen; voor de andere zijn zijn woorden juist genezend en aanstekelijk om Hem te volgen. Zo wisselend reageren mensen op zijn woorden.

Hoe reageren wij op Jezus' woorden? Laten wij ons vandaag meeslepen door zijn woorden? Is er bij ons blijheid omdat Jezus is gekomen om eens en voor altijd te laten zien dat God ons nabij is met zijn geestkracht en zijn liefde? Raken wij begeistert en gestimuleerd om te doen wat Hij heeft gedaan?

Gebed

Onze Vader, graag zouden wij in deze wereld uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen als God-met-ons. Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn, die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw Liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken, steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde, de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eenheid

Deze zondag is de laatste zondag van de bidweek voor de eenheid van christenen.

Eenheid
misschien een utopie,
waarom?

Eenheid vind je
waar mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig
de anderen en zichzelf
laten uitspreken.

Eenheid vind je
waar mensen
het beste wensen
-uit de grond van hun hart-
voor elkaar,
zo maar,
omdat ze trachten
elkaar vrolijk en gelukkig
in het leven te vergezellen.

Eenheid vind je
waar mensen
meningsverschillen
kunnen uitspreken,
in wederzijds geloof
en vertrouwen,
waar mensen
het niet te lastig vinden
te gaan naar anderen
en elkaar te ontmoeten,
te ontvangen.



Eenheid begint bij jezelf.
Ja, eenheid vinden
in je denken en doen:
van je woorden je leven maken
en van je leven je woorden.

Eenheid begint daar
waar hart en handen
samen op weg willen
naar dat rijk
van gerechtigheid en liefde.
(Emmanuel Dobbelaere, dominicanen.be)

Mededelingen

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.
Mocht u niet over internet beschikken dan is de uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief.

Alle goeds en een prettig weekend gewenst.

Het pastoresteam

Voor de kinderen

Voordat Jezus aan zijn werk begint, heeft Hij zich eerst teruggetrokken in de stilte van de woestijn. Nu trekt Hij door het land van Galilea. Hij treedt op als leraar in de synagogen. Iedereen spreekt over Hem en vindt het heel goed wat Hij vertelt. Hij vertelt de mensen over de oude verhalen die in de Schrift staan. Zo komt Hij ook in Nazaret, het stadje in Galilea waar Hij is opgegroeid. Op Sabbat gaat Hij, zoals altijd, naar de synagoge en Hij staat op om voor te lezen. Iemand geeft Hem de boekrol van de profeet Jesaja. Jezus opent de rol. Dan begint Jezus voor te lezen: 'De Geest van de Heer is over Mij gekomen, omdat Hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan arme mensen de Blijde Boodschap te brengen, om aan gevangenen te zeggen dat ze vrij zijn, om aan blinde mensen te zeggen dat zij zullen zien, en om verdrukte mensen te laten gaan in vrijheid.'

Dan rolt Hij de boekrol weer op en gaat zitten. De mensen zijn vol verwachting wat Jezus hierover te zeggen heeft. Jezus zegt: 'Het zijn oude woorden maar ze gaan over een nieuwe tijd. En die tijd is nu

aangebroken: Van nu af aan zal ieder mens getroost worden. Iedereen mag tot zijn recht komen. Hiervoor ben Ik gekomen en samen zullen wij ervoor zorgen dat deze boodschap in vervulling gaat'.

De Bijbelverhalen zijn niet altijd even gemakkelijk te begrijpen.

Gebed om de Bijbel te begrijpen

Goede God,
net als Jezus doen wij vandaag de Bijbel open
om daarin te lezen
waar en hoe mensen met U geleeft hebben.
Wij vragen U
help ons de Bijbelverhalen goed te begrijpen
en ze te vertalen naar ons eigen leven
zodat we U en Jezus steeds beter leren kennen
en weten hoe we kunnen leven
in de geest van Jezus. Amen.

Kinderwoorddienst.nl

Wij kennen de Bijbel als een boek waar je door heen kunt bladeren. Het is een boek waar verschillende boeken in zijn samengebonden. Maar in Jezus tijd waren dat allemaal verschillende boekrollen. Zoals deze afbeelding.



Los de puzzel op en schrijf de oplossing in de boekrol.

Je kunt de boekrol daarna nog versieren.

Begin bij de pijl bovenaan en volg de lijnen voor de volgende letter.

