

HEILIGE CHRISTOFFEL PAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

nr. 144 – Kerstmis, 25 december 2022



Welkom!

Deze zondag vieren we de geboorte van de Jezus van Nazareth, onze Redder en Verlosser, Christus onze Heer. Na vier volle weken Advent komt er een einde aan onze pelgrimstocht naar Bethlehem. We staan bij de ingang van de stal en zien weer het wonderlijk tafereel voor onze ogen en laten de glorie en hartelijkheid die er van uitstraalt onze eigen harten en zielen verwarmen. Van harte Zalig Kerstmis!

Gods Woord op zondag

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (1, 1-18).

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht maar hij moest getuigen van het Licht. Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan

hen die in zijn Naam geloven gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Wij hebben Johannes' getuigenis over Hem toen hij uitriep: "Deze was het van wie ik zei: Hij die achter mij komt is vóór mij, want Hij was eerder dan ik." Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen; genade op genade. Werd de Wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeborene God die in de schoot van de Vader is, Hij heeft Hem doen kennen.

Ter overweging

Op kerstmorgen lezen we gewoonlijk uit het Johannes evangelie. We horen de eerste woorden, die Proloog genoemd worden. Het is een soort voorwoord, een startpunt. Verder horen we in het Johannes-evangelie niets over de geboorte van Jezus. Johannes maakt dus een heel andere start met het verhaal over Jezus dan bijvoorbeeld Lucas, die over de stal van Bethlehem schrijft, of Mattheus, die over het bezoek van de drie wijzen uit het oosten bericht. Johannes begint bij het begin, het allereerste begin. "In den beginne..." Het is alsof we hier beginnen bij het scheppingsverhaal.

Johannes begint zijn evangelie als een nieuw begin van God met de schepping, een herschepping.

Toch staat ons deze dagen het beeld van kerststal het meest concreet voor ogen. Het lieflijke en intieme plaatje van het Kind in de kribbe, zijn moeder Maria, St. Jozef, de herders, enz. Velen verwonderen zich over dit beeld. Ook Godfried Bomans heeft zich hierover verwonderd. Het onderstaande verhaal daarover werd woensdagochtend gelezen bij “Kleintje Kerst” van Trefpunt in Bakhuizen (Jitske en Hanneke, dank voor de tekst!) Godfried Bomans beschrijft zijn eigen jeugdherinneringen aan Kerstmis als volgt:

“Kerstfeest werd bij ons thuis heel sober, maar ook heel innig gevierd. Van cadeautjes was geen sprake. Er hing tussen de andere versierselen wel een kransje van chocola in de kerstboom. Maar deze er stiekem uithalen en dan op te eten was eigenlijk heiligschennis. Ik heb de kerstboom altijd iets prachtigs gevonden. Wij tuigden die niet zelf op, maar deed mijn moeder, in het geheim, achter gesloten deuren. Als ze dan “ja” riep, mocht je binnenkomen en zag dan de boom in zijn volle glorie. Niemand van de kinderen zei dan wat. We stonden allemaal verstomd te kijken, in een heilige verbijstering. Wat zie je veel als kind! De kerstversiering zoals vogeltjes, huisjes, trompetten, spiralen en bollen. En in het topje van de boom een mooie glazen engel. Het Kerststalletje aan de voet van de boom was ook veilig en vertrouwd, want dat hadden we daar zelf allemaal mogen neerzetten. Je haalde de beelden al een week voor kerstavond uit de doos, waarin ze een heel jaar hadden liggen wachten. Ik werd altijd weer getroffen door de hemelse glimlach van Maria en Jozef, die toch een bijzonder saai jaar achter de rug hadden, en de volharding van de herders, die met uitgestrekte armen naar iets wezen dat ze al die tijd niet gezien hadden. Het was bij ons thuis niet de gewoonte dat alle beeldjes tegelijk werden neergezet. Zo wachtte men met de drie koningen tot na Kerst. Ze bleven tot 3 januari in de doos liggen. En dat is erg lang, als alle andere deelnemers van de kerststal al een volle week ter plaatse zijn. Het Kindje zelf werd pas op kerstavond in de kribbe gelegd en ik herinner me de opluchting die dit gaf, omdat negen dagen lang de herders geweest hadden naar iets dat er helemaal niet was. Ook Maria en Jozef, die zinloos stonden te

bewonderen, kwamen nu pas goed tot hun recht. De enigen die niet van het uitstel te lijden hadden waren de os, de ezel en de schapen want die beesten wisten van niets en deed maar wat. Boven in het stalletje hing de kleine engel, die een doekje vasthield. Van die engel heb ik veel gehouden. Ik dacht elke jaar weer, wat moet het heerlijk zijn om dit te mogen doen. Het benijdenswaardige van zijn positie was dat hij de enige was die iets deed. De anderen stonden allemaal in een versteende extase te bewonderen en mij leek die bezigheid toch minder aantrekkelijk dan het praktisch bezig zijn van die engel. Ik was namelijk in de veronderstelling dat het doekje betrekking had op het verschonen van het Kind en dat dit vanuit de hemel geregeld werd. Je kunt Maria toch niet lastig vallen met dergelijke zaken. De attentie door een speciale engel uitgevoerd, vulde mij met diep respect. De behuizing mocht dan wat primitief zijn, niettemin werd er toch een met Latijnse tekst bedrukte luier naar beneden gezonden, telkens als men daarboven zag dat het weer de hoogste tijd was”.

Een bijzondere jeugdherinnering maar misschien herkennen we ook onze eigen kinderlijke gedachten nog bij het zien van de kerstboom en kerststal en onze eigen verklaringen bij het mysterieuze van sommige zaken. Kinderlijk wellicht maar toch was dat wel het begin van ons eigen nadenken over het geboortefeest van de Heer, over de menswording van God. Mogen de heilige Evangelisten Johannes, Lucas en Mattheus ons, nu als volwassenen, verder helpen om steeds beter te doorgronden hoe God opnieuw begon in Jezus Christus en “God met ons” wil zijn, in Woord en daad, in licht en leven, in geloof, hoop en liefde, in Lichaam en Bloed, door Hem, Jezus Christus.

Gebed

God, op wonderbare wijze hebt Gij de mens geschapen en op nog wonderlijker wijze in zijn waardigheid hersteld. Wij bidden U: neem ons op in het goddelijk leven van Hem, die ons mens-zijn heeft willen delen: Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Livestream & Nieuwsbrief ronddelen

Voorlopig is er geen livestream vanwege technische problemen. Informatie over vieringen, onze parochie, etc. vindt u op: www.dechristoffel.nl Deze nieuwsbrief staat ook op de website van onze parochie.

Het pastoresteam

Voor de kinderen

Er is een kindeke geboren op aard / Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal / 't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis / 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis / 't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis

Er is een Kindeke geboren in 't strooi / Er is een Kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi / 't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
't Kwam op de aarde voor ons allegaar / 't Kwam op de aarde voor ons allegaar;
En wenst ons allen een zalig nieuw jaar / En wenst ons allen een zalig nieuw jaar.



Zalig Kerstmis !