

HEILIGE CHRISTOFFEL PAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

nr. 153 – 1^{ste} zondag in de Veertigdagentijd, 26 februari 2023



Welkom!

Afgelopen woensdag hebben we een begin gemaakt met de Veertigdagentijd. Het Askruisje – de as van de verbrandde palmpaastakjes van vorig jaar – tekent letterlijk en figuurlijk ons begin van deze bijzondere tijd van geloofsverdieping en levensvernieuwing, niet volgens de wereld maar volgens het Evangelie van onze Heer Jezus Christus. Deze zondag is derhalve de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Samen met de Heer trekken wij de woestijn in.

Gods Woord op zondag

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs (4, 1-11).

In die tijd werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider op Hem toe en sprak “Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen.” Hij gaf ten antwoord “Er staat geschreven ‘Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God’.” Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem “Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden, want er staat geschreven ‘Aan zijn engelen zal Hij omtrent U een bevel geven, dat zij U op de handen nemen, opdat Ge uw voet niet zult stoten aan

een steen’.” Jezus zei tot hem “Er staat ook geschreven ‘Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen’.” Ten slotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg, vanwaar hij Hem alle koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. En hij zei: “Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor mij neervalt.” Toen zei Jezus hem: “Weg, satan; er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.” Nu liet de duivel Hem met rust en er kwamen engelen om Hem te dienen.

Ter overweging

Op deze eerste zondag van de vastentijd beginnen we met het verhaal over de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht. Het is de eerste keer dat de duivel ten tonele verschijnt in Jezus' leven. Jezus laat deze tussenkomst toe. *Hij deed dat om te laten zien, dat een gedoopte niet in verwarring hoeft te raken, als hij na het doopsel nog steeds in verleiding komt, alsof dat niet te verwachten was*, zo zegt de H. Johannes Chrysostomos. Als een goed koopman biedt de duivel precies zoveel aan als hij denkt dat de klant zal kopen. Wij krijgen zijn aanbod in allerlei mooie verpakkingen. Laten we eens kijken naar de drie verleidingen die de Heer te verwerken krijgt.

Na veertig dagen en nachten vasten moet de Heer verzwakt en hongerig zijn geweest. Dat is het ogenblik dat de verleider kiest om te voorschijn te komen met het voorstel, dat Hij stenen zal veranderen

in het brood dat Hij nodig heeft en waar Hij naar verlangt. *Jezus wijst niet alleen het voedsel af waar zijn lichaam naar verlangt, maar hij weerstaat ook een andere verleiding, de verleiding zijn goddelijke macht te gebruiken... Hij maakt geen (mis)gebruik van zijn goddelijke macht om uit moeilijkheden te raken of inspanningen te voorkomen*, zegt de H. Jozefmaria Escriva. Deze passage leert ons buitengewoon waakzaam te zijn, juist als we het moeilijk hebben, wanneer behoefte het grootst is.

In de tweede bekoring is venijniger. De Heer wordt meegenomen naar het tempelgebouw in Jeruzalem, om... God op de proef te stellen. Als Hij weigert, zal Hij tonen dat zijn godsvertrouwen niet volledig is; als Hij de uitdaging aanneemt, dwingt Hij zijn Vader zijn engelen te zenden om Hem te redden. De Heer zal een zelfde soort voorstel, met bijna letterlijk dezelfde tekst, horen aan het eind van zijn leven op aarde: *Hij is toch koning van Israël! Laat Hem nu van het kruis afkomen, dan zullen we in Hem geloven (Mt 27,42)*. Wij moeten er ook op letten soortgelijke verleidingen. De wens uit te blinken in het één of ander, kan veroorzaakt worden door de heiligste dingen.

In de laatste bekoring wordt de Heer alle aardse roem en tijdelijke macht aangeboden. De duivel stelt maar één voorwaarde: als Gij in aanbidding voor mij neervalt. De duivel belooft altijd meer dan hij kan geven. Elke verleiding draagt altijd al teleurstelling in zich. De duivel gebruikt onze ambities om ons uit te proberen. De ergste ambitie van alles is waarschijnlijk koste wat kost willen uitblinken, het stelselmatig zoeken van onszelf en onze eigen belangen.

De Schriften spreken ons deze zondag over beproevingen en daarmee over de afbraak van onze ziel en zaligheid. De Heer zegt ons: *heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen (Joh 16,33)*. De wereld (en zelfs binnen de Kerk) willen velen ons graag laten weten dat de duivel niet bestaat. Maar, zoals ik eens in een film (The Rite) hoorde zeggen, *het bestaan van duivel ontkennen wil nog niet zeggen dat je er niet vatbaar voor bent*. Moeten we dan toch bang zijn voor de duivel? Neen! De duivel is net als een kwade hond die aan een ketting ligt. Hij kan razend blaffen en intimideren maar er is maar één mogelijkheid om ons te bijten, namelijk als wij te dicht bij hem komen! Als

wij niet in de reikwijdte van de duivel komen en in het domein van de Heer blijven, kan ons nog wel van alles overkomen maar we zullen altijd sterk staan en zullen de Engelen ons dienen, zoals zij bij de Heer deden.



Gebed

Almachtige God, geef dat wij door het beleven van deze voorbereidingstijd van veertig dagen op het Pasen van de Heer dieper doordringen in het mysterie van Christus' leven, lijden, sterven en verrijzenis, en door een vernieuwde levenswijze ons voor zijn redding en verlossing openstellen. Wij vragen het U door dezelfde Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Website over Pasen

Graag maken we u attent op een nieuw initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland: de website www.vier.nu ! De website geeft informatie over de christelijke hoogfeesten. De website ging eerder van start met *Vier.nu Kerstmis* en is nu uitgebreid met *Vier.nu Pasen*. De Nederlandse bisdommen willen met de website mensen stimuleren om de paasvieringen in de parochies te bezoeken.



Livestream & Nieuwsbrief ronddelen

Voorlopig is er geen livestream vanwege technische problemen. Informatie over vieringen, onze parochie, etc. vindt u op: www.dechristoffel.nl Deze nieuwsbrief staat ook op de website van onze parochie.

Het pastoresteam

Voor de kinderen

Na de carnaval zijn we in de Kerk begonnen met de Veertigdagentijd. Een andere naam voor deze tijd is Vastentijd. Weet je wat dat is? Op YouTube vind je een leuk filmpje over de betekenis van de Veertigdagentijd. Je vindt het hier: <https://www.youtube.com/watch?v=CiZlqoG-v8A>

In het Evangelie van deze zondag lezen we hoe Jezus, nadat Hij gedoopt is door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan, naar de woestijn gaat om daar 40 dagen en nachten door te brengen. Dat was geen vakantie. Hij werd op de proef gesteld. Waarom dat precies gebeurde weten we niet zo goed maar het is wel een belangrijke les voor ons. Ons overkomen soms wel eens moeilijkheden en wat moet je dan doen? In het verhaal van vandaag zien we dat ook Jezus wel moeilijkheden overkwamen. We zijn dus niet de enigen. Soms weet je niet goed of je in moeilijke situaties ‘ja’ of ‘nee’ moet zeggen. Stel je maar eens voor: Papa of Mama heeft gezegd dat je geen koekje mag, omdat jullie bijna gaan eten. Kan jij dan ‘nee’ zeggen als je een beetje honger hebt en er lekkere koekjes op de tafel liggen?

Jezus zegt heel duidelijk (zelfs drie keer) ‘nee’ tegen de verleidingen die de duivel op hem uit probeert. Jezus staat sterk omdat Hij in zijn hart dicht bij God blijft. Jezus geeft ons dus ook een mooi en goed voorbeeld kracht en sterkte door ons geloof. Dat wij ‘nee’ kunnen zeggen als wij in situaties komen die niet goed voor ons zijn én dat wij dus ‘ja’ kunnen zeggen om bij God te blijven om samen met Hem te leven door ons geloof.



FIJNE ZONDAG!