

HEILIGE CHRISTOFFEL PAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
nr. 162 – 4^{de} zondag van Pasen



Zalig Pasen!

Op de afbeelding hierboven zien we een prachtig mozaïek van de Goede Herder in het mausoleum Galla Placidia in Ravenna Italië. Dit mozaïek, uit de 5^{de} eeuw van onze jaartelling, behoort tot het Unesco werelderfgoed. Het is een prachtige afbeelding waarop we zien hoe Jezus, als de Goede Herder, zit te midden van zijn schapen. De Goede Herder is niet zomaar als herder afgebeeld. Hij is ook afgebeeld als de verrezen Heer. Deze afbeelding past helemaal bij het thema van deze zondag. De 4^{de} zondag van Pasen wordt altijd de ‘zondag van de Goede Herder’ genoemd. Deze zondag kijken we niet alleen naar de verrezen Heer, die zorg voor ons draagt, maar ook bidden we in het bijzonder dat de gelovigen hun roeping mogen ontdekken én handen en voeten geven aan de roeping die de Goede Herder hun toevertrouwd.

Gods Woord op zondag

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (10, 1-10)

In die tijd zei Jezus: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u Wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit,

terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvlugten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.”

Ter overweging

In het Evangelie van deze zondag lezen we twee korte parabels van Jezus. De Heer probeert zijn leerlingen uit te leggen wat zijn roeping en missie is. Maar tegelijkertijd zegt Hij daarmee ook iets over ons en onze verhouding tot Hem en onze roeping en missie met Hem. De twee beelden van de Heer die we uit de parabels halen zijn die van de herder (en wij de schapen) en vervolgens van de deur van de schaapskooi (waardoor wij moeten ingaan en uitgaan). Buiten Jezus om is er geen herder die geeft wat wij nodig hebben; buiten Hem om is er geen entree in het eeuwig leven en geen uitgang naar de wereld, die Hem nodig heeft.

Het beeld van de Goede Herder straalt af op alle gelovigen: In de eerste plaats in het gewijde ambt van bisschop, priester en diaken. Door de wijding zijn de gewijden op een bijzondere wijze verenigd met de Goede Herder om zijn zorg en toewijding gestalte te geven voor de schapen van de kudde. Ten tweede straalt het beeld van de Goede Herder af op alle gelovigen door het Doopsel en Vormsel. Ieder die gedoopt en gevormd is, mannen en vrouwen, broeders en zusters, delen op een andere wijze in het leven en werken van de Goede Herder.

Hoe uit zich dat in ons concrete dagelijkse leven? Allereerst zien we dit terug in de verkondiging van de Heilige Schrift en de leer van de Kerk en in de bediening van de Sacramenten, in het gebed en in de evangelisatie. We zien het ook terug in de zorg voor de zielen van de gelovigen. Op deze 4de zondag van Pasen bidden we daarom ook heel in het bijzonder om roeping tot het priesterschap, het religieuze leven en het permanent diaconaat. We hopen en bidden dat steeds meer jonge mannen de stem van de Heer horen, die hun zegt: *Wees niet bang, Ik maak u tot vissers van mensen* (vgl. *Luc. 5, 1-11*).

Roeping is lange tijd verstaan als iets dat alleen gold voor priesters en kloosterlingen. In onze tijd wordt roeping veel breder gezien. Terecht natuurlijk als we goed luisteren naar het evangelie van deze zondag. Want daaruit wordt ons ook duidelijk dat roeping geldt voor de zogenaamde “gewone gelovigen”. Als we spreken over de roeping van gelovigen dan denken we vooral aan de ondersteuning van het parochieleven, aan gelovigen die vrijwillig of beroepsmatig (pastoraal werk(st)ers), in navolging van de leerlingen, verantwoordelijkheid op zich nemen, voor elkaar als broeders en zusters, binnen onze eigen kring en buiten onze eigen kring.

Paus Franciscus heeft voor deze zondag een boodschap in de wereld doen uitgaan over dit brede verstaan van roeping. In zijn brief, getiteld “*Roeping: Genade en Missie*” schrijft hij het volgende: “De evangelist Marcus verhaalt het moment waarop Jezus twaalf leerlingen bij zich riep, elk bij naam. Hij heeft hen aangesteld om bij Hem te zijn en uitgezonden te worden om de boodschap te verkondigen, ziekten te genezen en demonen uit te drijven (vgl. *Marc. 3,13-15*). Zo legde de Heer de fundamenten van zijn nieuwe gemeenschap. De Twaalf waren mensen uit verschillende sociale klassen en beroepen; geen van hen was een invloedrijk persoon. De evangeliën spreken ook over andere roepingen, zoals die van de 72 leerlingen die Jezus twee aan twee uitzond (vgl. *Luc 10,1*).

De Kerk is een *Ecclesia*, het Griekse woord voor een samenkomst van personen die geroepen en samengebracht zijn om de gemeenschap te vormen van missionaire leerlingen van Jezus Christus, die zich inzetten om de liefde onder elkaar te delen (vgl. *Joh. 13,34; 15,12*) en die de liefde voor alle anderen verspreiden, zodat Gods koninkrijk kan komen.

Binnen de Kerk zijn we allemaal dienaren, in overeenstemming met de verscheidenheid van onze roepingen, charisma's en bedieningen. Onze gemeenschappelijke roeping om onszelf in liefde te geven, ontwikkelt en vindt concrete uitdrukking in het leven van leken, mannen en vrouwen, toegewijd aan het stichten van een gezin als een kleine huiskerk en werkend als zuurdesem van het evangelie om de verschillende sectoren van de samenleving te vernieuwen; in het getuigenis van godgewijde vrouwen en mannen die zich volledig aan God hebben toegewijd ter wille van hun broeders en zusters als profetisch teken van het koninkrijk van God; in gewijde bedienaren – diakenen, priesters en bisschoppen – die ten dienste staan van de prediking, het gebed en de bevordering van de gemeenschap van het heilige volk van God. Alleen in relatie met alle anderen onthult een bepaalde roeping in de Kerk haar ware aard en rijkdom volledig. In dit licht bezien, is de Kerk een roepingssymfonie, waarin elke roeping verenigd en toch onderscheiden is, in harmonie en verenigd in het “uitgaan” om over de hele wereld het nieuwe leven van het koninkrijk van God uit te stralen.”



Gebed

Almachtige eeuwige God, leid ons op de weg naar de eeuwige vreugde. Geef dat de kleine kudde de Herder daarheen mag volgen waar deze -machtig en groot-is voorgegaan. Dat velen Hem mogen volgen als priester, diaken, kloosterling, pastoraal werker, vrijwilliger, of op welke door Hem geïnspireerde wijze dan ook. Opdat uw Koninkrijk komt. Amen.

Nieuwsbrief ronddelen

Informatie over vieringen, onze parochie, etc. vindt u op: www.dechristoffel.nl Deze nieuwsbrief staat ook op de website van onze parochie.

Het pastoresteam

Voor de kinderen

Vandaag is het zondag van de Goede Herder. Het gaat over Jezus, die goed voor ons zorgt, zoals een herder voor de schapen in zijn schapstal zorgt. Je kunt daarover heel veel vertellen maar je kunt er ook naar luisteren en zelfs meezingen met een prachtig liedje. Je vindt het liedje op YouTube. Als je intypt: *Jezus is de Goede Herder*, dan vind je het liedje met de tekst zoals die ook in de kleurplaat hieronder kunt lezen. Fijne zondag!

