

HEILIGE CHRISTOFFEL PAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

nr. 171 – 13^{de} zondag door het jaar A



Welkom!

De maand juli is weer aangebroken. Voor velen betekent dit dat de zomervakantie op het punt staat van beginnen. In onze streken zien we dan ook al een tijdje caravans en campers rondrijden en liggen de boten al lang weer in het water. De zomermaanden voelen aan als maanden waarin gastvrijheid wat meer centraal staat. Ook in het Lezingen van dit weekend gaat het over gastvrijheid. Deze zondag lezen we een kort Evangelie maar de inhoud ervan is krachtig! De Heer draait er niet om heen; rechtstreeks spreekt Hij tot de Apostelen. Wat is hun antwoord? En wat is onze reactie? Het gaat om openheid voor Hem in ons leven. Staat onze deur voor Hem open?

Gods Woord op zondag

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus (10, 37-42).

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: „Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzaam mens ontvangen. En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft,

omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.”

Ter overweging

In onze streek zien we al sinds enige weken de caravans en campers rijden en staan we ook weer regelmatig voor open bruggen om vrije doorgang te geven aan watersporters. Met vreugde kunnen we vaststellen dat vele mensen in onze streek hun vrije tijd hier besteden en zich goed vermaken. Ook onder onze parochianen zijn er die werkzaam zijn in de toeristische sector of in de horeca. Voor hun zijn deze maanden topmaanden.

Elk land heeft zo zijn eigen manieren om gastvrijheid vorm te geven. Toen ik zes jaar geleden naar Duitsland vertrok, merkte ik dat daar de omgang met elkaar een stuk formeler was. Gelukkig woonde ik in een huis met een huisoverste die ook de Nederlandse omgangsvormen kende. Al snel kwam hij met de vraag of we elkaar met ‘je’ en ‘jij’ konden aanspreken. Voor het leven met elkaar in huis is dat natuurlijk veel prettiger. Toen ik echter in Oostenrijk kwam, had de huisoverste daar een heel ander idee over. Bij mijn aankomst maakten we natuurlijk kennis met elkaar, we schudden elkaar de hand, noemden onze namen, en zo staken we van wal. Maar bij elke keer dat wij elkaar na mijn aankomst spraken, werd steeds weer ‘u’ gezegd en ‘hoogwaarde’ en nooit mijn naam. Aanvankelijk had ik het idee dat hij me zelfs in de maling nam. Ik was het niet gewend met zulke hoogwaardigheidstitels aangesproken te worden. Pas na drie maanden(!) kwam heel voorzichtig de vraag of we elkaar met ‘je’ en ‘jij’ mochten aanspreken.

Vanzelfsprekend stemde ik daarmee in. Tot mijn verbazing vond daarna opnieuw een kennismaking plaats met handen schudden en het noemen van onze namen. 's Lands wijs, 's lands eer, zullen we maar zeggen. Maar ik vond het toch wat vreemd. We kende elkaar immers als drie maanden.

Ook wij Nederlanders hebben zo onze gewoontes. Sommigen zijn ook berucht in het buitenland. Vraag maar eens naar wat Nederlanders doen met de koekjestrommel. Als de koekjestrommel open gaat en iedereen die wil een koekje genomen heeft, gaat het deksel er meteen weer op! Voor veel buitenlanders komt dat over als ongastvrij. Dat is natuurlijk niet onze bedoeling. We willen dat de koekjes niet slof worden. Maar het signaal wordt anders verstaan. Een andere Nederlandse gewoonte die niet als gastvrij wordt ervaren is dat als je een bezoekje brengt en de klok loopt tegen etenstijd, dat je dan niet uitgenodigd wordt om mee te eten. Uitnodigen om mee te eten in privékring is sowieso bij ons niet zo'n wijdverbreide gewoonte, in tegenstelling tot bij voorbeeld Italië. 's Lands wijs, 's lands eer, ook als het gaat om gastvrijheid en omgang met elkaar. Ook in de kerk zien we dat terug. Zelfs de ene parochie kan enorm verschillen van een andere als het gaat om gastvrijheid en openheid voor mensen die niet bekend zijn in de geloofsgemeenschap. Soms komen ze als toeristen naar de vieringen, soms als nieuwsgierige geloofzoekers, soms als hulpbehoevend. Hoe gaan wij dan om met "vreemdelingen in ons midden"? In de kloosterregel van de heilige Benedictus (van Nursia) wordt expliciet geschreven over de ontvangst van gasten. Ten aanzien van de gasten, onder wie de armen, leert de regel: *Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: "Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen"* (Regel hfst.53). Ook andere kloosterregels hebben regels ten aanzien van gasten die aankloppen aan de kloosterpoort. Wat de heilige Benedictus beschreven heeft in zijn regel, lezen we feitelijk ook terug in het Evangelie van deze zondag. De Heer zegt: *"Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft"*. Het gaat in het Evangelie van deze zondag, naast het geloof en de navolging van de Heer, dus allereerst om de openheid voor Hem in ons gewone leven. Staat de deur van mijn hart, de deur van mijn leven, voor Hem open? Dat is eigenlijk de bezinningsvraag die wij onszelf deze zondag moeten stellen. Dat gaat een behoorlijke stap verder dan alleen gastvrijheid voor toeristen, die op een zeker moment ook weer vertrekken. Het gaat dieper dan ontvankelijkheid voor geloofzoekers, die soms ook weer elders verder zoeken. Openheid voor de Heer en voor zijn

Evangelie transformeert heel ons leven. Als wij de Heer ontvangen in ons hart en in ons leven, blijft niets bij het oude. Als wij de Heer als gast in ons leven ontvangen, wordt Hij de Gastheer en worden wij door Hem als eregasten bediend met zijn liefde, genade, vrede en vreugde. Dan opent ons hart en ons leven zich nog meer, ook voor toeristen, voor geloofzoekers, voor hulpbehoevenden, voor... ja iedereen die het op één of andere manier nodig heeft. En wij kunnen geven wat nodig is, een plek, rust, hoop, onderdak, medemenselijkheid, etc. etc. etc. alles wat nodig is om mens te zijn.



Gastvrijheid Kris Gelaude

Gastvrijheid. Noem het zegening of risico, zij blijft de eenvoud zelve. Zij aarzelt niet. Zij stelt geen vragen naar vermogen of gezindheid, maar ze gebeurt van harte en spontaan. En zij spreekt, waar ter wereld ook, eenzelfde taal. "Kom binnen. Ga zitten. Zie wat ik hier nog heb: een stukje brood, en wat te delen wijn. Een rustbank voor je gaat, en iets voor onderweg." Gezegend zijn de mensen, die in hun bestaan plaats kunnen maken voor wie voorbij komt, voor de onverwachte. Gezegend zijn de mensen, die in zichzelf gemoedelijk de lamp aanhouden tegen de nacht van argwaan en vervreemding.

Gebod bij de 13^{de} zondag door het jaar

Heer onze God, in mensen komt Gij ons tegemoet, in hun gelaat kunnen wij U herkennen. Door hen mogen wij U ontvangen in ons leven. Wij bidden U dat wij aan deze uitnodiging tot ontmoeting niet voorbijgaan, maar gastvrijheid tonen aan elkaar en openstaan voor iedereen die uw profeet kan zijn en ons op zijn of haar eigen manier verhaalt van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, die onze toegang is toe U, de deur door Wie wij in- en uitgaan en een heerlijk leven mogen vinden. Amen.

Nieuwsbrief ronddelen

Van harte wensen wij u een gezegende zondag en graag tot ziens in de kerk of elders. Informatie over vieringen, onze parochie, etc. vindt u op: www.dechristoffel.nl Deze nieuwsbrief staat ook op de website van onze parochie.

Het pastoresteam

Voor de kinderen

Heb jij al zin in de zomervakantie? De meesten wel, denk ik! En als je met vakantie gaat, ben je dan welkom op die plek? Als je iemand treft die gastvrij is, dan wel. Deze zondag gaat het in de kerk ook over gastvrijheid. Het gaat niet over gastvrijheid voor een vakantie maar over gastvrijheid voor Jezus. Jezus zegt: “Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft”. Ben jij gastvrij voor Jezus? Is er in jouw hart een plekje voor Hem? Als jij gastvrij bent voor Jezus, is Jezus gastvrij voor jou en dan ontstaat er iets moois... Samen met Jezus leef je verder en met Jezus kun je de hele wereld aan! **FIJNE ZONDAG !!!**

