

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam
Nr. 23 – 30 augustus 2020

Welkom!

Beste parochianen, Jezus vertelt in het evangelie over het lijden dat hem te wachten staat. Gekruisigd werd Hij. Een kruis is een paal met een dwarsbalk. Het was in de oudheid het meest wrede martelwerktuig, symbool van onmenselijk lijden en pijn. Voor ons, christenen, is het kruis juist een teken geworden van heil en redding, omdat Jezus eraan gestorven is, om onzentwil. Zo is het kruis een centraal symbool in ons geloof geworden en vormt het kruisteken een door ons vaak gemaakt gebaar. Vandaag spreekt Jezus over je kruis opnemen en Hem volgen. Wie dat doet, kiest voor Hem, voor zijn manier van leven, voor zijn liefde, sterker dan de dood.

Gods Woord op 23^e zondag door het jaar

uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 16, 21-27.

In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen.

Toen nam Petrus Jezus ter zijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden: “Dat verhoede God, Heer! Zo iets mag U nooit overkomen !”

Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus: “Ga weg, satan, terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.”

En daarna tot zijn leerlingen: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.

Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.

Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? “Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven?”

Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.”



Ter overweging

We kennen allemaal wel het spreekwoord ‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’. Het betekent dat elk huishouden zijn eigen zorgen of problemen heeft. En zo is het ook. Iedereen krijgt met tegenslag te maken, heeft zijn of haar leed te dragen. Toch bedoelt Jezus iets anders wanneer Hij zegt: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en Mij volgen.’ Jezus achternagaan is kiezen voor de liefde. Het is, op de plaats waar we wonen en werken, een licht zijn voor anderen, hoe moeilijk dit soms ook is.

Je kruis opnemen en jezelf verloochenen worden vaak in één adem genoemd. Ze vormen als het ware een twee-eenheid. Het zijn geen populaire woorden, want ze lijken niet te passen bij een samenleving die vooral de ontplooiing van het individu voorstaat. Wie ben ik? Wat wil ik? En hoe bereik ik dat dan, het liefst zo snel en gemakkelijk mogelijk?

Maar, is er dan iets mis met opkomen voor jezelf, met eruit halen wat erin zit? Ik denk van niet. God vraagt ons juist om onze talenten te benutten en wat moois te maken van het leven. Dit kunnen we echter niet alleen. We hebben er anderen bij nodig, om ons te leiden en te begeleiden, om ons te bemoedigen en te helpen.

Je kruis opnemen en jezelf verloochenen wil dus niet zeggen dat we onszelf helemaal weg moeten cijferen, dat we geen verlangens en ambities mogen hebben. Integendeel, het betekent worden wie je ten diepste bent: kind van God en medemens.

Jezus heeft het ons voorgedaan: je kruis opnemen, jezelf verloochenen. Zo heeft Hij ons laten zien wie God is: geen koele heerser op afstand, maar een liefdevolle ouder, die dichtbij mensen wil zijn. Zo dichtbij dat Hij ‘mens tussen de mensen’ geworden is, één van ons.

God is mens geworden om het leven met ons te delen, met zijn ups en downs, zijn hoogte- en dieptepunten. Hij is een van ons geworden om ons te laten weten: we staan er niet alleen voor. Hij is met ons, in alles. Jezus nodigt zijn leerlingen, en dus ook ons uit om achter Hem aan te komen, om te treden in zijn voetsporen.

Dit houdt in dat het welzijn van de ander ons aan het hart gaat, dat we ons in zullen zetten voor een menselijke, vredige wereld.

We kunnen doen wat binnen ons bereik ligt: op de plek waar we leven, het donker verdrijven door een licht te zijn voor anderen, door goed te zijn, met hart en ziel, uit liefde.

Dat is lang niet altijd gemakkelijk. Voor Jezus ook niet. Petrus wil zijn lijden voorkomen. Maar Jezus wil zich niet laten leiden door menselijke overwegingen, maar door wat God van Hem wil. Hij wil zijn roeping ten einde toe volbrengen. Hoe zwaar ook, zijn weg is niet zonder perspectief, want Jezus spreekt dan wel over zijn lijden en dood, maar Hij zegt er nog iets bij: dat Hij op de derde dag zal worden opgewekt.

Met andere woorden: God laat ons in het lijden en in de dood niet alleen. Hij houdt ons vast. Hij zal ons uit elk lijden, uit elke dood doen opstaan.



Gebed bij de zondag

God vol van genade, wij danken U voor de kiemen van goedheid die U in ons hart hebt gelegd.

Laat ze uitgroeien en tot volle wasdom komen.

Vervul ons van liefde voor uw Naam

als wij uw Zoon Jezus volgen op zijn weg.

Maak ons sterk bij het kiezen

voor verzoening en goedheid,

en tegen wat ons scheidt en verdeelt.

Wij vragen U dit alles in het vertrouwen

dat U ons nabij bent en ons daartoe kracht geeft.

Amen.

Ik geloof.....

Ik geloof in de mens,

in de innerlijke goedheid van de mens.

Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid als basis voor ons bestaan;

maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.

Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond om dit in deze wereld waar te maken.

Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem opgenomen word in de verbondenheid met Hem die Jezus Christus zijn Vader noemde.

En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer in de voltooiing van de wereld wanneer wij allen in liefde zullen samenleven in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Mededelingen

Vieringen op tv en radio

Mocht u niet naar de kerk kunnen, dan kunt u op zondag de eucharistie op televisie volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een Mis uit om 09.00 uur en 19.00 uur. U kunt het beluisteren via de website www.radiomaria.nl.

Andere suggesties?

Als u suggesties hebt voor deze “Gods Woord op Zondag”, als u bijvoorbeeld zelf een mooi gedicht kunt schrijven of een gebed hebt dat u aanspreekt, dan horen we dat natuurlijk graag. Via de bekende mailadressen van de parochie, locatie en pastores kunt u dit insturen.

Tot slot

In het parochieblad en op onze website kunt u het actuele overzicht vinden van de vieringen, de tijden en de plaatsen. We hopen u bij de doordeweekse en/of de weekendvieringen te ontmoeten.

We wensen u een heel goed weekend toe.

Het pastoresteam

Voor de kinderen

In het evangelie van deze zondag vertelt Jezus dat Hij veel zal lijden. Jezus vond het belangrijk om aandacht te hebben voor alle mensen, wie je ook bent. Niet iedereen was het met Hem eens of waren bang dat Jezus veel macht zou krijgen en daardoor is Jezus uiteindelijk gestorven.

Maar Jezus vond één ding heel belangrijk. Als je de puzzel oplost weet je het antwoord.

PUZZEL

