

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE

GODS WOORD OP ZONDAG

Evangelie, overweging en andere berichten
van het pastoresteam

Tweede zondag van de veertigdagentijd, 28 februari 2021

Welkom

Broeders en zusters, welkom bij deze nieuwe Gods Woord op Zondag. Geluk en ongeluk het hoort bij het leven, maar wat te doen als het ongeluk ons treft? Vandaag krijgen we in het Evangelie een duidelijke opdracht van God de Vader niet alleen voor als het ongeluk ons treft maar voor heel ons leven.

Evangelie

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 9,2-10.

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kled werd glanzend en zo wit als geen volder ter wereld maken kan. Elia



verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: 'Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.' Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: 'Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.' Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen alleen dan Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden, voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af, wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.

Overweging

Het Evangelie vertelt ons vandaag over de gedaanteverandering van Jezus; zijn gelaat begint te stralen. Het is een bijzonder moment waarbij ook drie van de leerlingen bij zijn. Toch staat de verheerlijking van Jezus nooit op zichzelf. Het is verbonden en verwijst ook altijd naar het lijden, met als climax het sterven van Jezus op het kruis. Er wordt als het ware een verbinding gemaakt tussen de verheerlijking en het lijden, tussen licht en donker. Maar hoe zit deze verbinding dan? Als we kijken naar wat er vlak voor de bestijging van de berg afspeelt dan lezen we dat Jezus voor de eerste keer aankondigt dat Hij zal lijden en ter dood zal worden gebracht en weer opstaan. Ook als we kijken wie er nu bij zijn dan zijn het precies de drie leerlingen: Petrus, Jakobus en Johannes die later ook in de donkere tuin bij Jezus zijn op het moment dat hij wordt opgepakt en zijn lijdensweg, zijn kruisweg begint.

We zien dus al dat deze leerlingen bij de goede momenten zijn waarin Jezus wordt verheerlijkt en letterlijk verlicht is, maar ook bij de momenten van het lijden. Er is als het ware een contrast tussen licht en donker. Dit contrast is niet alleen bij Jezus maar volgens mij ook bij eenieder van ons. We weten allemaal wel hoe weerbarstig het leven kan zijn. Het ene moment lijkt alles goed en het andere moment kan ons leven volledig op zijn kop staan. Het ene moment lijkt alles super helder en het andere moment worden we in een sluier van donkerte getrokken.

Deze mindere kant van het leven wordt tegenwoordig vaak weg geschoven als niet goed, als iets wat er niet mag zijn. We dienen gelukkig te zijn, dit mag of moet je vervolgens delen met de wereld via vele verschillende kanalen. Op het moment dat je niet gelukkig bent dan wordt al gauw gedacht dat er wat mis met je is.

Maar als we eerlijk zijn dan weten we dat gelukkig zijn maar een onderdeel van het leven is, zo zijn er ook momenten dat het prima gaat en zullen er momenten zijn dat je minder in je vel zit en ook

momenten waarop we weleens ongelukkig zijn. De kunst van het leven is vervolgens hoe je met deze mindere momenten omgaat.

God de Vader geeft ons vandaag een tip en dat is om naar Jezus te luisteren. Het betekent dat we luisteren naar zijn onderricht, naar zijn boodschap, naar zijn gebod van de liefde, naar zijn voorbeeld, naar zijn zelfgave voor onze redding.

Tot dit luisteren en vervolgens dit volgen zijn wij allemaal geroepen, maar het betekent niet automatisch dat ons hele leven dan in het licht van verheerlijking zal staan, zoals Jezus verlicht was op de berg. Nee christen zijn is geen levensverzekering voor een leven met alleen maar geluk.

De kunst van het leven is hoe je met de mindere momenten omgaat. Jezus zegt ons pak je kruis en volg mij. Hij zegt niet gooi alles overboord en doe alsof er geen vervelende dingen meer zijn. Nee, Hij kent ons en weet dat het leven niet altijd zo eenduidig is. Het lijden, het ongeluk en de dood horen bij het leven. Maar durven we dan ook te vertrouwen op onze lieve Heer, durven we ons leven in zijn handen te leggen? En durven we te vertrouwen op het perspectief over dit leven heen?

Christen zijn betekent net zoals Jezus het kruis te dragen. We hoeven dit niet op te zoeken en we doen dit niet omdat we het prettig vinden, maar wel in navolging van Jezus. En daarbij mogen we erop vertrouwen dat Hij ons levenskruis met ons meedraagt.

Gebed

Soms wanen we ons boven op een hoge berg, als het leven ons toelicht en ons vreugde schenkt. Dan genieten we van een weids uitzicht, dan lijkt de zon veel dichterbij te staan en worden we vanbinnen stil om de grootsheid van uw schepping. Heer, geef ons dan de moed om van onze berg af te dalen naar de mensen toe die in de put zitten. Soms zitten we voor ons gevoel in een diep dal, vol donkere schaduwen die de zon verduisteren. Dan lijkt ons wereldje zo klein en lijkt er niets te zijn om van te genieten. Heer, geef ons dan de moed om achter de wolken toch de zon te zien, om haar licht en warmte te delen met onze lotgenoten. Amen

Verhaaltje hemel en hel

Er was eens een heel brave man die één grote wens had dat hij een keer de hemel en de hel mocht zien. En omdat hij altijd zo goed geleefd had, stond God hem die gunst toe. En God nam hem mee en bracht

hem bij een heel grote zaal. 'Dit is de hel', zei God. De man zag een grote zaal met tafels vol met heerlijk eten. Er stonden prachtige bloemen in de zaal en alles was even mooi. Aan de tafels zaten allemaal mensen, maar die keken allemaal heel verdrietig want ze hadden allemaal stijve armen zodat ze niets van dat heerlijke eten naar binnen konden krijgen, hoe hard zij het ook probeerden. De man knikte. Hij begreep het. Dit was de hel. Toen gingen ze naar de hemel. En weer kwamen ze in een grote zaal met tafels vol met heerlijk eten. Ook daar was alles even prachtig en mooi net zoals in de hel. En aan de tafels zaten mensen, net zoals in de hel. En al die mensen hadden ook stijve armen, maar ze keken allemaal heel blij. Het was één groot feest in deze zaal. En de man zag hoe de mensen met hun stijve armen bij hun overburen het eten in de mond stopten. Ze konden met hun stijve armen niet bij hun eigen mond komen, maar wel bij die van hun overburen. Dat was de hemel. De mensen in de hel kwamen niet op het idee om elkaar te helpen; daarom zaten ze ook in de hel en gingen ze dood van de honger. Maar in de hemel dachten de mensen niet aan zichzelf, maar aan de anderen. En daarom bleven ze leven en waren ze in de hemel. De man knikte, hij had het begrepen.

Mededelingen.

Biechtgelegenheid

In de vastentijd wordt er ook meer gekeken naar onze woorden en gedachten, ons doen en laten. Daarom bieden pastor Hoogma en pastor De Zwart biechtgelegenheid aan aansluitend op de zondagse 11 uur Missen en na de doordeweekse vieringen. Ook telefonisch kan er een afspraak gemaakt worden.

Viering in onze kerken

De vieringen in onze parochie gaan gewoon door. Uiteraard met in achtneming van de protocollen. Juist in deze tijd vinden wij het belangrijk om er voor elkaar te zijn en om met en voor elkaar te bidden.

Livestream

Dit weekend is de viering om 9:30 vanuit St. Nicolaasga te volgen via de livestream op www.dechristoffel.nl

Het pastoresteam.

Voor de kinderen



DOORDENKERTJES

2^e zondag van de Veertigdagentijd

Marcus 9, 2-10

Een stem uit
de wolk

Mozes en Elia verschijnen bij Jezus op
de berg Thabor en dan klinkt er een
stem die zegt:
(Ontcijfer de woorden door de letters
in de goede volgorde te zetten.)



" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
t D i s i i m j n o n Z o ' a n v e W i k I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"
l e v e o h d u ' s e r t i u l t a n r a H m e

Teken hieronder de verbaasde gezichten van
Petrus, Johannes en Jakobus.

